

---

# Visualisatie Mensbeeld

Dagcentrum De Takel, Oostende

De 6 dimensies van het mensbeeld werden door de gangmakers van het dagcentrum 'De Takel' geïllustreerd met een 'Hagar'-strip. Elke week werd een nieuwe dimensie van het mensbeeld op deze manier geïllustreerd opgehangen in het opvoederslokaal.

---

**samen  
DON BOSCO  
zijn plaats  
geven**





We willen de mens niet herleiden tot één deelaspect van zijn bestaan. Iedere verabsolutering van één aspect of afwijzen van een ander doet de mens onrecht aan en verengt hem tot een deel van zijn persoonlijkheid.

Uit: In dialoog met Don Bosco – een opvoedingsproject

de mens in zijn totaliteit



Omdat ieder mens op eigen wijze alle aspecten van het bestaan combineert, is hij ook een uniek wezen. Hij is nooit een kopie van een ander. De interactie tussen milieu en aanleg, tussen eigen inbreng en inbreng van buiten maakt iedere mens tot een originele persoonlijkheid.

Uit: In dialoog met Don Bosco – een opvoedingsproject

de mens als uniek wezen



Een mens is steeds in ontwikkeling. Hij is nooit helemaal 'af'. Ontwikkeling is geen continu en rechtlijnig gebeuren. Een mens leert voortdurend bij, maar ook voortdurend af. Hij blijft dus nooit dezelfde, altijd is er evolutie.

Uit: In dialoog met Don Bosco – een opvoedingsproject

de mens als dynamisch wezen



Mens zijn of worden doet men niet alleen. Een mens is altijd verwevenheid, verbondenheid, betrokkenheid en dialoog. Hij leert zichzelf maar kennen in relatie met de kosmos, met anderen en met de maatschappij.

Uit: In dialoog met Don Bosco – een opvoedingsproject



de mens als relationeel wezen





De mens is ook meer dan het product van zijn genetische, sociale en toevallige mogelijkheden.  
Er is ook een element dat alles overstijgt, dat niet te vatten is, dat mysterie blijft.

Uit: In dialoog met Don Bosco – een opvoedingsproject  
de mens als wezen dat openstaat voor het mysterie





MAAR DAN GEBEURT ER ALTIJD WEL WEER WAT...



Door alle aspecten heen beleeft de mens voortdurend een aantal spanningsvelden. In de praktijk van elke dag, in het denken en het handelen spelen deze spanningsvelden telkens mee: leven en dood, gebrokenheid en heelheid, armoede en rijkdom, ideaal en werkelijkheid...

Uit: In dialoog met Don Bosco – een opvoedingsproject  
de mens levend in fundamentele spanningsvelden