

---

# Startbezinning van het Oaseweekend 'Tochgenoten' rond 'het opvoedingsproject in kaart gebracht'

Don Bosco Oasecentrum

---

samen  
**DON BOSCO**  
zijn plaats  
geven



## Startbezinning

Bij de start is het volledig donker in de oasezaal.

### Lied: Never ending story - Within Temptation

het blijft volledig donker tijdens dit lied (enkel projectie van de tekst van het lied met vertaling).

<p>Armies have conquered And fallen in the end Kingdoms have risen Then buried by sand The Earth is our mother She gives and she takes She puts us to sleep and In her light we'll awake We'll all be forgotten There's no endless fame But everything we do Is never in vain</p> <p>We're part of a story, part of a tale We're all on this journey No one is to stay Where ever it's going What is the way</p> <p>Forests and deserts Rivers, blue seas Mountains and valleys Nothing here stays While we think we witness We are part of the scene</p>	<p>Legers hebben gevochten En zijn uiteindelijk gesneuveld Koninkrijken zijn opgekomen En begraven in het zand De aarde is onze moeder Ze geeft en ze neemt Ze sust ons in slaap en In haar licht zullen we ook weer ontwaken We zullen allemaal vergeten worden Er bestaat geen eeuwige roem Maar alles wat we doen Is nooit tevergeefs</p> <p>We zijn deel van een verhaal, deel van een sprookje We zijn allemaal onderweg Niemand blijft hier Waar gaat het heen Wat is de weg</p> <p>Bossen en woestijnen Rivieren, blauwe zeeën Bergen en valleien Niets blijft hier Terwijl er denken aanschouwen we het We zijn een deel van de scène</p>
<p>This never-ending story Where will it lead to? The earth is our mother She gives and she takes But she is also a part A part of the tale</p> <p>We're part of a story, part of a tale We're all on this journey No one is to stay Where ever it's going What is the way? We're part of a story, part of a tale Sometimes beautiful and sometimes insane No one remembers how it began.</p>	<p>Dit verhaal zonder einde Waar zal het heenleiden De aarde is onze moeder Ze geeft en ze neemt Maar ze is ook een deel Een deel van het sprookje</p> <p>We zijn deel van een verhaal, deel van een sprookje We zijn allemaal onderweg Niemand blijft hier Waar gaat het heen Wat is de weg We zijn deel van een verhaal, deel van een sprookje Soms is het prachtig, soms bespottelijk Niemand kan zich herinneren hoe het ooit is begonnen</p>

## Korte Stilte

### Teksten

Afwisselend lezen enkele mensen (die verspreid zitten in de oasezaal) een tekst voor (4 teksten) die gaat over op weg zijn... Ze steken telkens een kaarsje aan om te kunnen lezen en na iedere tekst zetten ze het kaarsje op de weg (in het decor), zodat deze geleidelijk aan zichtbaar wordt (eventueel op een torentje zodat het een vuurtoren lijkt). Tussendoor telkens een streepje rustige muziek...

*Jouw leven volgt  
een unieke weg  
naar een eigen bestemming.  
Misschien ben je vaak onzeker  
en zoek je diep vanbinnen  
naar wijsheid en kracht.  
Je kunt meer dan je denkt!  
Sla dat blad om  
en maak een nieuw begin.*

*Vooruit gaan  
links, rechts  
trappen op  
trappen af  
mooi het pad volgen  
of  
of afwijken en ontdekken  
terugkeren  
naar het pad  
of  
of naar hulp  
kijk om maar keer niet terug  
wat voorbij is, is voorbij  
Voor je,  
daar ligt het leven.  
Jouw leven!*

(Christophe)

*Ik ben niet goed in bergen beklimmen,  
ik heb zelfs hoogtevrees.  
En toch ben ik begonnen aan een lange steile klim.  
Op mijn tocht ondervind ik meer kwetsende tegenwind  
dan steunende wind in de rug.  
Maar ik zal sterk zijn en ik zal de top halen  
Ik zal zijn wie ik wil zijn,  
op de top zal ik innerlijke rust kennen  
en bepaal ik welke windrichting ik zal volgen...*

(S.G. 11/11/2001)

Op weg.

Je leeft en bent op weg.  
Op weg naar je dromen.  
Op weg naar je doel.

De weg is lang, zwaar, moeilijk  
met vele putten en hobbels.

Soms moet je rusten,  
een pauze nemen  
voordat je verder gaat.

Soms even halt houden  
eens op de kaart kijken  
of de weg vragen  
of misschien gewoon ontdekken,  
gewoon gaan...

Het maakt niet uit welke weg je neemt,  
het moet *JOUW* weg zijn.

Leer van je vallen en sta weer op.  
Wees niet bang een hand te vragen  
om je even recht te helpen.  
Durf zelf ook een hand uit te steken  
naar iemand met een geschaafde knie  
na een lelijke val,  
want  
op weg zijn is niet gemakkelijk...

Zo zijn we allemaal samen  
Samen  
Apart  
Op weg

(Lora, 17/01/03)

Na het lezen van deze teksten, zetten we een lied op...

**Lied: Pilgrim - enya**

<p>Pilgrim, how you journey On the road you chose To find out why the winds die And where the stories go.</p> <p>All days come from one day That much you must know, You cannot change what's over But only where you go.</p> <p>One way leads to diamonds, One way leads to gold, Another leads you only To everything you're told.</p> <p>In your heart you wonder Which of these is true; The road that leads to nowhere, The road that leads to you.</p> <p>Will you find the answer In all you say and do? Will you find the answer In you?</p> <p>Each heart is a pilgrim, Each one wants to know The reason why the winds die And where the stories go.</p> <p>Pilgrim, in your journey You may travel far, For pilgrim it's a long way To find out who you are...</p> <p>Pilgrim, it's a long way To find out who you are...</p>	<p>Pelgrim, hoe je reist Op de weg die je kiest Om uit te vinden waarom winden uitsterven En waar verhalen heen gaan</p> <p>Alle dagen komen uit één dag Zoveel moet je toch weten Je kan niet veranderen wat gebeurd is, Enkel waar je heen gaat.</p> <p>De ene weg leidt naar diamanten, De andere leidt naar goed, Een andere leidt je alleen Naar alles wat je verteld is</p> <p>In je hart vraag je je af Welke weg de ware is; De weg die nergens heen leidt, De weg die leidt naar jou</p> <p>Zul je het antwoord vinden In al wat je zegt of doet ? Zul je het antwoord vinden Binnen in jezelf ?</p> <p>Elk hart is een pelgrim. Ieder wil de reden weten Waarom winden uitsterven En waar verhalen heen gaan.</p> <p>Pelgrim, op je tocht, Reis je allicht ver, Voor jou, pelgrim is het een lange weg Om uit te zoeken wie je bent...</p> <p>Pelgrim, het is een lange weg Om uit te zoeken wie je bent ...</p>
--	--

Na dit lied worden enkele vragen geprojecteerd waarover de deelnemers even kunnen nadenken...

**Enkele vragen om over na te denken...**

- Wat is mijn doel in het leven?
- Welke tegenslagen heb ik op mijn weg al ondervonden?
- Kan ik zelf beslissen welke weg ik wil gaan?
- Wie gaat er samen met mij op weg?
- Wie zijn mijn inspiratiebronnen?
- Waar kan ik uitrusten als ik moe ben?
- Wie wijst mij de richting die ik wil/moet gaan?

## Stilte

### Lc. 24, 13 - 31a (dit stukje wordt voorgelezen)

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadië van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: 'Waar loopt u toch over te praten?' Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?' Jezus vroeg hun: 'Wat dan?' Ze antwoordden: 'Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.' Toen zei hij tegen hen: 'Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?' Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.' Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.

### **Afsluitend tekstje** (eerder een duiding; best vertellend in eigen woorden)

Al eeuwen zijn mensen op tocht gegaan om op zoek te gaan naar zichzelf en om iemand te worden. Mensen gaan op tocht omdat ze ingaan op de lokroep van het leven. De lokroep van het leven horen vooronderstelt openheid en onthaasting. Wie op tocht gaat, dient zich goed voor te bereiden. Wie op tocht gaat, dient sterk te staan en regelmatig wat rust te nemen. Wie op tocht gaat, komt op vele kruispunten. Wie op tocht gaat, ontmoet mensen. Wie op tocht gaat, heeft misschien wel meer reisgenoten dan hij/zij aanvankelijk dacht. Wie op tocht gaat, kan best wat stevig voedsel gebruiken.

## Slotlied: Who'll come with me - The Kelly Family

Who comes with me?  
Don't be afraid,  
I know the way.  
Who'd sing with me?  
Don't be afraid,  
I'll show the way.  
Who'll dance with me,  
all trough the world.  
Don't be afraid,  
I'll show the way...

We'll go with you,  
We'll search the way,  
To find your star.  
Who comes with us,  
don't be afraid,  
we found our way.

Who'll fly with me,  
To reach your star,  
Don't be afraid, I know the way...

Hello to all you young ones,  
Our fondest hopes now rest in you,  
Remember there's nothing you can't do,  
So believe and be brave.

Who'll be my friend,  
And walk with me,  
And sing this song?  
Who'll laugh with me,  
We'll change the world,  
And certain peace.

We'll walk with you,  
We'll be your friend,  
We'll sing your song,  
We know the way...

Wie gaat er met me mee?  
Wees niet bang,  
Ik weet de weg.  
Wie zingt er met me?  
Wees niet bang,  
Ik laat je de weg zien.  
Wie danst er met me,  
De hele wereld over.  
Wees niet bang,  
Ik laat je de weg zien...

Wij gaan met je mee,  
Wij zoeken de weg,  
Om je ster te vinden.  
Wie komt er met ons mee,  
Wees niet bang,  
We vinden onze weg.

Wie vliegt er met me mee,  
Om jouw ster te kunnen bereiken,  
Wees niet bang, Ik ken de weg...

Hallo, Jonge mensen,  
Onze enige hoop rust op jullie,  
Denk eraan dat er niets is dat je niet kunt doen,  
Dus geloof en wees moedig.

Wie wordt mijn vriend,  
En loopt met me mee,  
En zingt dit lied?  
Wie zal er met me lachen,  
We veranderen de wereld,  
en bewaren vrede.

Wij lopen met je mee,  
Wij zijn je vriend,  
Wij zingen je lied,  
We weten nu de weg...