

---

# **Salesiaanse feesten Maria Mazzarello**

CPAG-Wederdienst

Vieringen, bezinningen, gebeden, ... voor een feest rond Maria Mazzarello uit de map 'Aan Don Bosco te danken. Vieringen voor salesiaanse feesten'.

---

**samen  
DON BOSCO  
zijn plaats  
geven**



MARIA MAZZARELLO - EUCHARISTIEVIERING .....	<a href="#"><u>3</u></a>
OP ROTSGROND GEBOUWD ... ..	<a href="#"><u>9</u></a>
EEN MEISJE UIT MORNESE, MARIA MAZZARELLO .....	<a href="#"><u>16</u></a>
MOEDER MAZZARELLO .....	<a href="#"><u>18</u></a>
EUCHARISTIEVIERING - MARIA MAZZARELLO .....	<a href="#"><u>23</u></a>
BEZINNING .....	<a href="#"><u>26</u></a>
VERWIJLEN BIJ MARIA MAZZARELLO .....	<a href="#"><u>28</u></a>
EEN GEBED .....	<a href="#"><u>30</u></a>
FRAGMENTEN UIT HAAR LEVEN .....	<a href="#"><u>32</u></a>

## MARIA MAZZARELLO - EUCHARISTIEVIERING

Don Bosco is een heilige, ik voel het."  
Met deze woorden omschreef Maria Mazzarello  
haar eerste ontmoeting met Don Bosco.  
Opvallend hoe haar kijk op het leven juist was.  
Zij was een ongeletterde, maar wijze,  
sterke en diepgelovige vrouw.

## GOD MAAKT KLEINE MENSEN GROOT

Als kind leerde men haar over Jezus Christus.  
In haar jeugd werd Christus voor haar heel belangrijk.  
Haar liefde, haar geloof en vertrouwen groeiden.  
God vervult haar met zijn liefde.  
God spreekt haar aan en roept haar.  
God zendt haar: 'Ga naar mijn mensen.'  
Zij is ontvankelijk voor Gods oproep,  
ze zegt 'Ja' en gaat zijn weg.

Christus is haar houvast,  
de stuwkracht achter haar doen en laten.  
Onze-Lieve-Vrouw is haar voorbeeld en hulp.  
De jongeren zijn haar grootste zorg.  
In liefde en vreugdevolle goedheid,  
in gelovige inzet wil zij,  
zoals Jezus Christus en Don Bosco,  
het ware geluk voor de jonge mensen.

Moge haar gelovige bewogenheid,  
die haar tot voorbeeld maakte voor velen,  
ook voor ons een oproep zijn om te gaan  
in het spoor van Don Bosco en van Jezus Christus.

## BIDDEN OM VERGEVING

- p. Maria Mazzarello leefde bewust in het spoor van Christus.  
Zij is voor ons een oproep om goede mensen te zijn  
die leven vanuit een sterk vertrouwen op God.  
In ons eigen leven slagen we daar echter niet altijd in.  
Daarom bidden wij om vergeving.
  
- p. God, onze Vader,  
wij geloven dat onze namen in uw handpalm geschreven staan.  
Wees ons barmhartig, vergeef ons onze fouten  
en bescherm ons, vandaag en altijd weer. Amen.

## OPENINGSGEBED

- p. Goede God,  
Gij geeft telkens weer mensen  
die uw liefde zichtbaar maken voor ons.  
Zo was het leven van Maria Mazzarello  
een teken van uw liefde voor allen die haar leerden kennen.  
Wij bidden U:
- a. Mag haar leven ons inspireren  
om ons in alle eenvoud en dienstbaarheid in te zetten.  
Geef ons de kracht om mensen te worden  
van vrede en barmhartige liefde,  
opdat wij, zoals Maria Mazzarello,  
meebouwen aan uw droom over de wereld en de mensen.  
Laat zo, doorheen ons leven, iets zichtbaar worden  
van uw liefde voor mensen,  
nu en heel ons verder leven. Amen.

## EERSTE LEZING

Maria Mazzarello had een diep innerlijk leven.  
Toen ze nog heel jong was,  
leerde ze van God houden door voor Hem te werken.  
Haar geloof was meer en meer gebaseerd op Maria en de eucharistie.  
Hoewel ze in haar leven steeds meer verantwoordelijkheid kreeg  
bleef ze toch altijd heel eenvoudig.  
Haar nederigheid was merkwaardig.  
Zij vergat haar eenvoudige afkomst niet en deed mee aan de gewoonste dingen.  
Ze hield steeds voor ogen dat ze leefde voor God, in alles en overal.  
Haar liefde voor de mensen was eerlijk en direct: ze stond klaar voor iedereen.  
Ze was bijzonder fijngevoelig.  
"Me bemind maken", zei ze, "om te zorgen dat God bemind wordt."  
Op het einde van haar leven zei ze nog tot de zusters:  
"We zijn in Gods hand en we moeten steeds bereid zijn Gods wil te doen".

EVANGELIELEZING: Joh. 15, 1-11

## WIJ SPREKEN ONS GELOOF UIT

- a. Ik geloof in de mens,  
in de goedheid van de mensen om mij heen.  
Ik geloof in een wereld  
waar we samen kunnen leven in eerbied voor elkaar,  
wie we ook zijn.  
Ik geloof in onze opdracht om aan die wereld te bouwen,

aan vrede en gerechtigheid, vertrouwend op elkaar.  
Ik geloof dat het leven van belangrijke heiligen  
zoals Don Bosco en Maria Mazzarello  
ons hiertoe een voorbeeld wil zijn  
om Gods liefde in de wereld zichtbaar te maken.  
Ik geloof dat Jezus Christus ons daarin is voorgegaan  
en zich gegeven heeft tot het uiterste.  
Ik geloof dat Hij verrezen is en leeft,  
dat wij zijn voorbeeld kunnen volgen  
gedragen door zijn Geest.  
Ik geloof dat zijn Vader ook onze Vader is,  
dat God het diepe geheim is van ons leven.  
Ik geloof dat Hij bij ons blijft,  
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

#### GEBED BIJ BROOD EN BEKER

- p. Brood en wijn hebt Gij ons gegeven, Heer.  
In Jezus hebt gij ze tot teken gemaakt  
van uw verbondenheid met de mensen,  
van uw aanwezigheid midden tussen de mensen.
- a. Wil deze gaven, brood en wijn, aanvaarden,  
Heer onze God.  
Wij dragen ze aan U op.  
Ontsteek doorheen deze gaven  
het vuur van uw liefde in ons hart,  
waarvan Maria Mazzarello een lichtend voorbeeld was.  
Door Christus, onze Heer. Amen.

#### HET GROTE DANKGEBED

- p. De Heer zal bij u zijn.  
a. De Heer zal u bewaren.
- p. Verhef uw hart.  
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
- p. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
- p. Dat wij mogen leven met mensen om ons heen,  
geschapen naar uw beeld,  
daarom danken wij U, Heer onze God,  
alle dagen die ons gegeven zijn.  
Gij zijt een God van belofte,  
die kleine mensen roept tot grote dingen.

Daarvan getuigt het leven  
van de heilige Maria Mazzarello.  
Maar het meest danken wij U om Christus, uw Zoon.  
Hij leerde ons wat het betekent  
gegeven te zijn aan mensen,  
vooral aan de kleinen en de armen.  
Hij was grenzeloze goedheid en vergevingsgezindheid,  
telkens bereid om nieuwe kansen te geven  
aan alle mensen van goede wil.  
Om zijn onvergetelijk voorbeeld  
danken wij U, en zeggen:

- a. Heilig, heilig, heilig.
- p. Om Christus willen wij dank zeggen.  
Heel zijn leven is Hij de weg gegaan van mens tot mens,  
om goed te zijn en gelukkig te maken.  
Al weldoende is Hij rondgegaan.

Het hoeft ons niet te verwonderen dat Hij,  
de laatste avond met zijn vrienden samen,  
brood in zijn handen nam, het voor zijn leerlingen brak,  
- Hij had het heel zijn leven gedaan -  
en het aan zijn vrienden gaf terwijl Hij zei

*Neem dit brood en eet ervan. Het is mijn Lichaam.  
Ik ben het zelf, voor u gegeven,  
voor u gebroken, opdat gij zoudt leven.*

Hij heeft nog een tijd met zijn leerlingen gesproken  
en bij het einde van de maaltijd heeft Hij de beker genomen  
en aan Zijn vrienden gegeven met de woorden:

*Neem deze beker en drink hieruit. Het is mijn Bloed.  
Ik ben het zelf, een nieuw teken van liefde tussen God en mensen.  
Neem dit brood, neem deze beker  
om mij te gedenken.*

- p. Wij willen het brood en de beker nemen  
om Jezus in ons midden dankbaar te vieren.  
Tot U, God, bidden wij,  
dat wij Hem nooit zouden vergeten.
- a. Wij bidden dat wij mensen mogen worden naar zijn hart.  
Dat wij mogen groeien tot mensen  
die leven in Christus' Geest,  
een geest van liefde, vreugde en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid,  
trouw en rechtvaardigheid.

- p. Wij bidden U, God, dat wij midden deze wereld  
en met alle mensen met wie wij verbonden zijn  
uw evangelie mogen beleven  
in het leven van elke dag.  
Dat wij elkaar dragen in liefde,  
met aandacht voor allen die in nood zijn.
- a. Wij vragen U dit,  
samen met Maria, de eerste gelovige,  
met de apostelen en martelaren,  
met alle heiligen,  
in het bijzonder Don Bosco en Maria Mazzarello.  
Wij danken U God, voor allen die ons  
in geloof zijn voorgegaan.
- p. Moge uw Geest ons vernieuwen  
en ons hart brandend houden  
van verlangen naar U.  
Mogen wij, vervuld van uw goede gaven,  
in dienst aan elkaar,  
trouw blijven aan de weg  
die Jezus Christus ons voorgegaan is.
- a. Heer God,  
door Jezus Christus, met Hem en in Hem  
bieden wij U onze dank aan,  
in verbondenheid met heel uw Kerk  
die leeft in Zijn Geest,  
vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.

ONZE VADER

VREDEWENS

COMMUNIE

VOORBEDEN

- p. Hier op deze plaats,  
waar we op bijzondere wijze verbonden zijn  
met de heilige Maria Mazzarello,  
willen we, op haar voorspraak,  
alles wat ons ter harte gaat, aan God voorleggen.
- l. Wij bidden voor de zusters van Don Bosco,  
waar ook ter wereld,  
dat zij in trouw aan hun roeping,

in overgave aan God en de mensen,  
zich blijven inzetten voor de jeugd.  
Laten wij bidden.

- I. Wij bidden dat Maria Mazzarello  
voor ons allen een inspiratiebron mag zijn  
om eenvoudig dienstbaar te zijn,  
opdat wij mogen helpen aan het uitbouwen  
van Gods droom met deze wereld.  
Laten wij bidden.
- I. Wij bidden voor ons allen hier,  
dat wij steeds meer mogen begrijpen  
dat de rank pas vrucht kan dragen  
als ze verbonden blijft met de wijnstok  
dat ons leven pas echt zijn diepste zin krijgt  
als we verbonden blijven met onze God.  
Laten wij bidden.

#### SLOTGEBED

- p. Heer onze God,  
uw koninkrijk komt,  
waar mensen luisteren  
naar de stem van uw profeten,  
naar het woord van Jezus Christus.  
Uw koninkrijk komt  
waar wij het wagen  
in het spoor van de heiligen,  
en vandaag in het bijzonder  
met de inspiratie van Maria Mazzarello,  
de weg van Jezus te gaan.  
Uw Rijk wordt zichtbaar  
voor onze ogen, onder onze handen,  
als wij gaan waar Gij ons zendt  
en geloven in de kracht  
van kleine daden.
- a. Versterk ons vertrouwen  
dat het onmogelijke in deze wereld mogelijk is met U.  
Dat leerden wij vandaag  
uit het leven en het voorbeeld  
van de heilige Maria Mazzarello.  
Want Gij blijft ons trouw, God, gisteren, vandaag,  
en alle dagen van ons leven. Amen.

#### ZEGEN EN ZENDING



## OP ROTSGROND GEBOUWD ...

### INLEIDING

Mornese,  
Valponasca.  
Een huis op de heuvel,  
op rotsgrond gebouwd, sterk,  
waar wijnranken vruchten dragen,  
waar arbeid aan de orde is,  
zwaar en langdurig.

Een huis  
op de heuvel  
in de verte,  
dalen en hellingen rondom,  
struiken en stenen,  
stevigheid en stut  
voor mens een dier.

Een huis,  
verweerd door weer en wind,  
maar stevig  
als een wachter op de heuvel;  
waar mensen wonen  
en leven in de wijsheid van de natuur,  
overgeleverd aan Gods genade  
en de mildheid van zijn schepping.

Een huis  
waar Maria Mazzarello woont,  
jong en sterk,  
een verweerd gezicht,  
met heldere ogen,  
sterk door het werk,  
getekend door een ernstige ziekte.

Een huis  
waar haar leven gegrond werd  
op rotsgrond van geloof,  
gekleurd als de wijnranken  
doorheen de seizoenen,  
waar haar dromen  
bewaard zijn gebleven voor ons,  
vandaag,  
die haar gedenken  
als een geschenk van God aan mensen.  
van Gods genade

## BIDDEN OM VERGEVING

- p. Het huis van ons geloof  
staat niet op rotsgrond.  
De fundamenten zijn zwak,  
het is onderhevig aan de grilligheid van het leven.  
Daarom bidden wij om ontferming.
- l. Kom ons nabij, Heer God,  
met barmhartigheid en mildheid,  
ons die de grilligheid van het leven  
aanwezig weten in ons geloof.
- l. Kom ons nabij, Heer God,  
met uw barmhartigheid en mildheid  
ons die die de grilligheid van het leven  
aanwezig weten in onze inzet en toewijding.
- l. Kom ons nabij, Heer God,  
met uw barmhartigheid en mildheid  
ons die de grilligheid van het leven  
aanwezig weten in onze overgave aan U.

## OPENINGSGEBED

- p. Heer God,  
Gij zijt de grond waarop  
Maria Mazzarello haar leven heeft gebouwd.  
Op dit fundament  
heeft zij wonderen van liefde en goedheid  
laten groeien.  
Beziel ook ons met haar geest  
zodat wij haar spoor volgen  
en ons verbonden weten met U,  
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

EERSTE LEZING: uit het boek der Spreuken (31, 10-31 passim)

Een flinke vrouw, wie zal haar vinden?  
Zij is meer waard dan edelstenen.  
Zij brengt hem geluk een leven lang.  
Zij staat al op als het nog donker is,  
zorgt voor het eten van haar hele familie.  
Zij let op het komen en gaan van haar gezin.  
Zij pakt het werk krachtig aan,  
zij is onvermoeidbaar.  
Zij ziet hoe goed alles gaat

en 's nachts blijft haar lamp branden.  
Zij opent haar handen voor behoeftigen  
en strekt haar armen uit voor wie in nood is.  
Kracht en waardigheid straalt ze uit,  
de komende dag ziet ze opgewekt tegemoet.  
Wat ze zegt is vol wijsheid,  
haar aanwijzingen zijn altijd vriendelijk.  
haar kinderen zijn fier op haar  
en haar vader spreekt vol lof over haar.

EVANGELIELEZING: Lc 6, 47-49

## VOORBEDEN

- p. Op dit ogenblik,  
verbonden met vele mensen  
en met het hele leven van Maria Mazzarello in ons midden,  
bidden wij met vertrouwen tot God.
- I. Als wij deze dagen aan Maria Mazzarello denken  
dan denken wij aan de gelukkige thuis  
die zij zoveel kinderen gaf  
en dan bidden wij tot U, Heer God,  
dat wijzelf zo een thuis mogen bieden aan velen.  
Laten wij bidden.
- I. Als wij deze dagen aan Maria Mazzarello denken  
dan denken we spontaan aan haar optimisme en vertrouwen  
in zovele omstandigheden van het leven  
en dan bidden wij tot U, Heer God,  
dat wij allen mensen zouden zijn  
die ook in alle omstandigheden van het leven  
blijven vertrouwen op mensen en op U.  
Laten wij bidden.
- I. Als wij deze dagen aan Maria Mazzarello denken  
dan denken wij aan haar diep geloof  
en dan bidden wij tot U, Heer God,  
dat ook wij blijven groeien in geloof  
waarop Maria Mazzarello haar huis heeft gebouwd.  
Laten wij bidden.
- p. Heer God,  
laat niets uit het leven van Maria Mazzarello  
verloren gaan.  
Laat het vrucht worden  
van veel geloof, liefde en vertrouwen

voor allen die willen leven in haar geest  
en voor allen die hier samen bidden  
in Jezus' naam. Amen.

## GEBED OVER DE GAVEN

p. In brood en wijn  
ligt het leven van een mens.  
Zij bevatten het verhaal van de dagelijkse inzet,  
van zorg en gezelligheid.  
Ook brengen zij Jezus ter sprake in deze kring,  
hij, die als brood en wijn  
aan mensen gegeven is.  
Daarom bidden wij:  
dat de Heer Jezus  
in dit brood en deze wijn  
voor ons kracht en leven mag worden  
voor nu en voor de eeuwigheid. Amen.

## EUCCHARISTISCH DANKGEBED

p. Gij,  
die God zijt,  
Vader en Moeder genoemd,  
die het leven kent  
en aan ons te leven geeft,  
Gij,  
die mensen sterker zijt  
dan stortvloed en storm  
die beuken tegen hun geluk,  
Gij,  
gevoeld als vaste grond  
voor onze voeten,  
gekend als rotsgrond  
om ons huis van droom en daad  
fundamenten te geven,  
Gij,  
mens geworden,  
ogen die lachen,  
handen die werken,  
lichaam dat liefheeft  
in vele mensen,  
in Maria Mazzarello  
in Jezus  
uw woord van leven .  
Gij,  
God,

zo veel, niet uit te spreken,  
zo onnoembaar, geen woorden voor,  
wij danken U  
en huldigen U met deze woorden:

a. Heilig, heilig, heilig

p. Stem om te hopen,  
kracht om te leven  
zijt Gij over de dood heen,  
toekomst en vrede  
in Jezus, die de dood heeft gezien  
en toonde dat leven breken is,

want hij heeft op de avond voor zijn dood  
het brood in zijn handen genomen,  
U gedankt en gezegd, God,  
hij heeft het brood gebroken  
en aan zijn vrienden uitgedeeld  
met de woorden:  
neem en eet,  
dit is mijn lichaam  
dat voor u gebroken wordt.

Hij heeft ook de beker met wijn genomen,  
U opnieuw gedankt en gezegend,  
de beker aan zijn vrienden doorgegeven  
met de woorden:  
neem en drink,  
dit is de beker met mijn bloed,  
dat voor u vergoten wordt  
tot vergeving van de zonden.  
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.

p. Denkend en doende  
komt Jezus ons nabij,  
is Hij verrijzenis en eeuwig leven,  
toekomst en vrede.  
Denkend en doende  
hier in onze kring,  
komt uw Geest ons nabij,  
als een kracht om te geloven  
in toekomst voor iedere mens,  
als een volheid van leven  
in deze gaven van brood en wijn.

a. Denkend en doende  
bevelen wij U levenden en doden aan,  
leid hen tot volheid

mooier dan de dood,  
nog sterker dan de liefde  
die zij van U ontvangen hebben.  
Denkend en doende  
belijden wij dat Gij onze God zijt  
en brengen wij U hulde  
in Jezus uw Zoon  
en in de kracht van zijn Geest,  
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

#### ONZE VADER

p. De woorden waarmee Jezus tot zijn Vader heeft gebeden  
hebben wij op onze beurt geleerd.  
Met die woorden willen wij nu bidden.

a. Onze Vader

#### VREDEWENS

p. Een huis op rotsgrond gebouwd  
dat veiligheid biedt en beschutting.  
Zo heeft Maria Mazzarello geleefd  
en zo blijft zij ons inspireren.  
Wij bidden:  
Heer Jezus Christus,  
let niet op de grilligheid van onze inzet en onze liefde  
maar op de toewijding en het geloof  
van zoveel mensen  
die bij Maria Mazzarello kracht en inspiratie vinden,  
en vervul uw belofte,  
geef vrede in uw naam,  
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

a. En ook met u.

#### COMMUNIE

p. Wie gelooft in de trouw  
waarin Maria Mazzarello aan U heeft vastgehouden  
en die in haar sporen  
zijn huis wil bouwen op de rots van geloof,  
die is waardig uitgenodigd te worden  
tot de maaltijd van de Heer.

Dit is Jezus Christus, kracht tot eeuwig leven.

a. Heer, ik ben niet waardig

#### SLOTGEBED

p. Heer God,  
wij danken U voor het leven van Maria Mazzarello.  
Het was gebouwd op de rotsgrond van uw liefde.  
Daarom is zij vandaag voor ons  
nog steeds een voorbeeld en een inspiratie.  
Wij bidden U:  
Sterk daarom ons geloof  
in Uw toekomst  
die Gij ook voor ons hebt weggelegd.  
Laat ons delen in uw liefde  
en blijf voor ons als een vader en moeder  
vol mildheid en mededogen  
tot in eeuwigheid. Amen.

Piet Stienaers

## EEN MEISJE UIT MORNESE, MARIA MAZZARELLO

### EEN MEISJE UIT MORNESE: MARIA MAZZARELLO

Tijdens de herfsttrip van het jaar 1864 deed Don Bosco met zijn jongens Mornese aan. Het was al avond. Voorafgegaan door de pastoor don Valle en de priester don Pestarino, kwam de bevolking hen tegemoet. De muziek weerklonk en velen knielden bij de doortocht van Don Bosco neer om zijn zegen te vragen. De jongens en de parochianen gingen de kerk binnen, de zegen met het Allerheiligste werd gegeven en iedereen ging naar huis om te eten.

Daarna gaven Don Bosco's jongens, door applaus aangemoedigd, een kort concert. Op de eerste rij stond een jonge vrouw van 27 jaar, Maria Mazzarello, oudste dochter uit een groot wijnbouwers gezin. Op het einde sprak Don Bosco een paar woorden: 'Wij zijn allemaal moe en mijn jongens hebben behoefte aan een deugddoende slaap. Morgen zullen we langer met elkaar praten.'

De volgende dag stelde don Pestarino 's morgens aan Don Bosco een aantal vrome jonge meisjes voor. Onder hen bevond zich ook Maria Mazzarello. Don Bosco kwam onder de indruk van de goedheid en werkzaamheid van die meisjes. Hij sprak hen kort toe en moedigde hen aan trouw te blijven aan het leven dat ze gekozen hadden.

Maria Mazzarello zou de eerste overste worden van de Zusters van Don Bosco.

### HET LIED VAN DE WIJNSTOK

Ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de landman,  
jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij,  
want wie in Mij wil leven, die zal Ik leven geven,  
blijf in mijn liefde, blijf in Mij.

Elke rank die zonder vrucht blijft neemt Hij weg,  
elke rank die vruchten draagt, die snoeit Hij  
zodat ze bloeien kan.

Ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de landman,  
jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij.

O Heer Jezus, leer mij te blijven in U,  
ook als U gaat snoeien,  
Ik weet dat het Uw liefde is;  
Jezus leer mij te groeien in U,  
laat mij bloeien, met alle levenskracht die in U is,  
van U is de macht, van U is de glorie,  
van U is de heerlijkheid.

Ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de landman,  
jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij,  
want wie in Mij wil leven, die zal Ik liefde geven,  
blijf in mijn liefde, blijf in Mij.



## MARIA MAZZARELLO

had een diep innerlijk leven.  
Toen ze nog heel jong was,  
leerde ze van God houden  
door voor Hem te werken.  
Haar geloof was meer en meer gebaseerd  
op Maria en de eucharistie.  
Hoewel ze in haar leven  
steeds meer verantwoordelijkheid kreeg  
bleef ze toch altijd heel eenvoudig.  
Haar nederigheid was merkwaardig.  
Ze vergat haar eenvoudige afkomst niet  
en deed mee aan de gewoonste dingen.  
Ze hield steeds voor ogen  
dat ze leefde voor God,  
in alles en overal.  
Haar liefde voor de mensen  
was eerlijk en direct:  
ze stond klaar voor iedereen.  
Ze was bijzonder fijngevoelig.  
'Me bemind maken', zei ze,  
'om te zorgen dat God bemind wordt.'  
Op het einde van haar leven  
zei ze nog tot de zusters:  
'We zijn in Gods hand  
en we moeten steeds bereid zijn  
Gods wil te doen.'

## WE BIDDEN NOG SAMEN

Heer God,  
U bent om ons bekommerd.  
Maria Mazzarello  
heeft dit sterk ervaren  
en ze stelde haar vertrouwen op U.  
Zij wist dat U  
geen enkele mens zou loslaten.  
Zo heeft zij haar leven  
in dienst gesteld van de liefde,  
voor U en al haar medemensen.  
Zoals Don Bosco is zij een teken geworden  
van Uw grote liefde voor ons.  
Wij bidden U:  
geef ons vertrouwen in U en elkaar,  
opdat wij goede mensen worden,  
jonge Christenen in woord en daad.  
Dit vragen wij U  
vandaag en telkens weer. Amen.

## MOEDER MAZZARELLO

### INLEIDING

- I. Goede God  
altijd geeft Gij ons mensen,  
die zoals Jezus, uw Zoon, uw liefde zichtbaar maken.  
Zo was Maria Mazzarello.  
In nederigheid en diepe eenvoud,  
in de stille vreugde van haar zelfgave aan U,  
realiseerde zij haar 'moederschap van liefde' bij vele jongeren.  
Ze ging de weg van de rank aan de wijnstok,  
vertrouwvol omdat zij wist dat God altijd met haar was.  
Met een zelfde groot hart als Don Bosco  
was zij haar meisjes en haar zusters nabij.
- a. Heer, aan haar leven willen wij ons inspireren,  
geef ons inzicht en moed om  
ook vandaag haar weg te gaan  
opdat onder ons en allen die we ontmoeten  
uw liefde stuwkracht van leven weze.  
Heer Jezus,  
de komst van uw Rijk hebt Gij toevertrouwd aan mensen.  
Mensen die gelukkig willen zijn  
en vooral gelukkig willen maken!  
Mensen die in de geest van de zaligsprekingen willen leven.  
Wij danken U voor dat grenzeloos vertrouwen.  
Gij weet hoezeer wij nood hebben  
aan mensen die ons in uw Geest voorgaan,  
mensen die hun leven wagen aan U en uw Rijk.

### ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

- zij die in alle eenvoud geloven,  
die zich geheel aan de Heer toevertrouwen.
  - zij die zich klein weten voor God,  
en door Hem bemind.
  - zij die het leven zien als een gave, een wonder.
  - zij die alles ervaren als een diepe vreugde  
en die vreugde uitstralen.
- I. Elke dag keek ze naar Hem uit.  
Vanuit het 'vensterke' van de Valponasca  
was haar blik gericht op de dorpskerk.  
Hier begon haar open-staan,  
het uitkijken naar.

- a. Heer,  
open ons hart voor u  
en leer ons onophoudelijk, zoals Maria Mazzarello,  
uitzien naar U met de eenvoud die haar eigen was.

#### ZALIG DE TREURENDEN

- zij die zoals Jezus diep getroffen zijn door het leed van anderen die meevoelen, die meeleven.
  - zij die begrip tonen, die anderen aanvaarden zoals ze zijn.
- I. Ontmoeting met Petronella, haar vriendin:  
in het gewone gericht naar de mensen.  
Hartelijk en open voor elkeen;  
in het werk in de wijngaard....  
Blij dienstbaar,  
wie uit God leeft staat open voor elke mens.
- a. God, Maria Mazzarello wist wat lijden betekende,  
toch zocht zij steeds naar de weg die naar U en anderen leidt.  
Zij leerde reeds van jongsaf anderen te dragen in hun lijden.  
Zorg dat wij ons nooit sluiten voor het leed rondom ons  
maar zalvend nabij kunnen zijn.

#### ZALIG DE ZACHTMOEDIGEN

- zij die weten dat God van hen houdt zoals ze zijn  
en die daarom ook mild kunnen zijn.
  - zij die met een ruim hart anderen tegemoet gaan:  
sereen, onbaatzuchtig, weldoende.
  - zij die zich met zachte moed blijven inzetten  
ook al lijken ze voor anderen naïef.
- I. Naaischooltje, huis voor verwaarloosde meisjes, oratorium, catechese...  
zoals bij Don Bosco is haar opvoedkunde vol goedheid en hartelijkheid,  
sterk gelijkend in geest en methode aan zijn werk.
- a. Heer, leer ons elkaar te benaderen met een goed hart,  
elkeen als broer of zus te zien,  
dan wordt de wereld een grote familie.

#### ZALIG DIE HONGEREN NAAR

- zij die verlangen dat Gods wil in alles vervuld wordt.
- zij die groeien in goedheid, dankbaarheid, vertrouwen, zachtheid,

ingetogenheid, liefde... (Gal, 5, 22)

- zij die proberen volledig uit God te leven en die juist daardoor met gaven worden overladen.
- I. Als Hij alles wordt, alles is, kan heel een mensenleven opgedragen worden, mogen anderen getuigen zijn van die gave, delen in de vreugde van het gegeven zijn.
- a. Jezus, Gij die de wijnstok zijt, versterk in ons onze verbondenheid met U. Als ranken verlangen wij te leven vanuit U.

### ZALIG DE BARMHARTIGEN

- zij die kunnen vergeven en vergeten zodat anderen steeds de kans krijgen om opnieuw te beginnen.
- zij die zich altijd het goede van de anderen herinneren omdat de liefde in hun hart steeds het laatste woord heeft.
- I. Gemoedelijk was ze. Reeds als meisje zag Maria slechts naar het positieve in mensen want ze geloofde dat God voor elkeen liefde wou zijn. Ze keek altijd verder dan de spottende of onbegrijpende blik in de ogen van mensen, ze geloofde dat God ook voor deze mens een droom had en ze probeerde hem in hen te laten ontluiken.
- a .Heer, geef ons een stukje van de ijver waarmee Maria Mazzarello het goede in mensen bevorderde. Leer ons met een ruime, vergevende blik te kijken, ook al doen mensen ons wel eens pijn en lijkt de wereld hard en meedogenloos.

### ZALIG DE ZUIVEREN VAN HART

- zij die een eenvoudig hart hebben zonder bijbedoelingen; argeloos als een kind dat niets te verbergen heeft.
- zij voor wie volstaat dat God er is en daarin hun vreugde vinden.
- I. Ontmoetingen in het werk, dagdagelijkse contacten, mogelijkheden scheppen, ruimte voor anderen, de Andere, ruimte voor de Liefde.
- a. God, Gij gaat met ons de weg, stap voor stap,

aan uw Hand zijn we veilig.  
We danken om uw Zoon als mens onder ons geboren.

### ZALIG DIE VREDE BRENGEN

- zij die weten dat de vrede een gave van God is;  
Jezus is onze vrede!
  - zij die zich inzetten opdat iedereen het goed zou hebben,  
zodat er vreugde is.
- l. 'Wees steeds vrolijk' schrijft Moeder Mazzarello  
in bijna elk brief naar haar zusters.  
En nog: 'Wees steeds vroom en goed'.  
Ik laat u in Jezus' hart en ik bid Hem dat Hij u zegene',  
omdat zij zo goed wist dat de echte vrede en vreugde  
alleen door Hem gegeven wordt.
- a. Heer Jezus, leer ons vertrouwen op uw genade  
altijd weer wetend dat Gij onze vrede zijt.  
Zegen onze goede wil  
om deze vrede telkens weer uit te dragen.

### ZALIG DIE VERVOLGD WORDEN

- zij die beschimpt worden om Jezus' wil  
en die Hem toch volledig laten werken in hun leven;  
ook in vervolging kan Gods Rijk groeien.
  - zij die vervolgd en uitgestoten worden  
om de Heer en die zich toch volledig door Hem laten grijpen uit Liefde.
- l. Het was niet altijd gemakkelijk,  
tegenstand, grote armoede, strenge weersomstandigheden,  
maar Maria geeft het nooit op.  
Met moed en standvastigheid blijft zij de Heer trouw  
en vertrouwt op Maria als gids.
- a. God, geef ons de moed en de kracht van u te blijven getuigen  
ook al ervaren we ons daarin wel eens zeer eenzaam,  
of moeten we tegen de stroom ingaan.

### SLOTGEBED

- p. Heer, onze God,  
uw Koninkrijk is midden onder ons,  
verborgen en dichtbij:  
een mens om van te houden, mensen om voor te leven.

Uw wil geschiedt op aarde,  
overal waar mensen het met elkaar proberen,  
waar de één tegen de ander ja zegt en doet,  
waar mensen elkaar vergeving schenken,  
waar mensen leven voor elkaar.

- a. Wij bidden u,  
dat Maria en Maria Mazzarello hierin een teken mogen zijn voor ons,  
dat wij dit alles mogen volbrengen, gaandeweg,  
om zo vertrouwd te geraken met uw naam,  
en u te vinden, onze Vader, tot in eeuwigheid. Amen.

Zusters van Don Bosco

## EUCHARISTIEVIERING - MARIA MAZZARELLO

### INTREDEPROCESSIE

Op de tonen van muziek wordt een foto van Maria Mazzarello vooraan geplaatst samen met een ruiker bloemen en een kaars.

### WELKOM

Feestelijk blij zijn wij vandaag  
omdat we iemand mogen vieren  
die net als Maria 'ja' kon zeggen aan de Heer.  
Wie is zij toch die moedige vrouw, die Maria Mazzarello?

- I. Heel lang geleden woonde Maria Mazzarello met haar ouders, broers en zussen in een afgelegen dorpje in Italië dat 1200 inwoners kende.  
Zij was de oudste van het gezin.  
Rond het huis lagen uitgestrekte wijnvelden, daar werkte zij samen met haar vader en de werklieden en moest er de wijnranken opbinden.  
Een harde werkster was zij, niets was haar teveel: het vele werk op de velden, het huishouden, de dieren verzorgen ... en nog had ze tijd om zich ook in het dorp in te zetten.  
Ja, konden wij maar een beetje op haar gelijken.

### OPENING DOOR DE PRIESTER

Ja feestelijk blij zijn wij vandaag  
en komen we hier samen om eucharistie te vieren,  
om te danken en te bidden om die eerste zuster van Don Bosco,  
die voor de meisjes deed wat Don Bosco voor de jongens deed,

We zijn hier niet in onze naam samen,  
maar in Jezus naam en daarom willen we ook in zijn teken gaan staan;  
in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

### SCHULDBELIJDENIS

- p. Goede Vader wij weten dat U van kleinen en eenvoudigen houdt,  
daarom willen wij ons klein maken en van harte om vergeving bidden:
- I. Maria Mazzarello was eenvoudig, eerlijk en fijn en leefde niet voor zichzelf.  
Heer Jezus, wil ons vergeven  
want wij kiezen zo dikwijls meer voor onszelf  
en veel te weinig voor anderen.  
Ook U vergeten wij toch zo vaak, wij vinden andere zaken belangrijker.

p. Onze Heer is een barmhartige Heer,  
die weet waar wij beter kunnen.  
Hij vergeeft ons van harte,  
wij mogen telkens opnieuw beginnen  
en Hij wil ons tot sterkte en steun zijn  
om daar waar wij tekort schieten  
het anders en beter te doen.

## UIT HET LEVEN VAN MARIA MAZZARELLO

Maria had een heel goede vriendin, Nelly, samen brachten ze vele uurtjes door en vertelden elkaar hun hartsgeheimpjes.  
Op zondag gingen ze met de meisjes in het dorp spelen maar er ging geen dag of zondag voorbij of er werd over hun grote vriend Jezus gesproken.  
Zo groeide Maria stilaan op tot een knap en vrolijk meisje.  
Elke dag opnieuw zette zij zich in om haar familie, burens en kinderen van het dorp gelukkig te maken.  
Toen ze 23 jaar was brak er een vreselijke ziekte uit en werden vele mensen ernstig ziek, ja, velen stierven zelfs.  
Maria verzorgde een hele tijd haar zieke oom en tante en hun kinderen.  
Zij, de sterke vrouw, ja, ook zij werd ziek.  
Die vreselijke ziekte hield haar heel lang in bed en toen ze er door kwam was ze haar sterke lichamelijke kracht kwijt;  
het was een hele strijd.  
Maar opgeven, neen hoor, dat zat er bij haar niet in.  
Langzaam herstelde ze... toch bleef ze zwak.  
Het werk in de wijngaard was niet meer voor haar.  
Wat nu toch aanvangen? Wat kon ze nu doen?  
In stilte bad ze om de wil van de Heer te kennen, ze zou er iets op vinden.  
En ja hoor, op een dag besluit ze samen met haar vriendin te leren naaien.  
Dit was het prille begin.  
Samen leerden ze op hun beurt, de meisjes van het dorp naaien,  
Ze zorgden voor hen die geen ouders meer hadden.  
Op een hemels mooie dag ontmoette ze Don Bosco  
en ze zegt dadelijk: 'Don Bosco is een heilige ik voel het.'  
Ze deed in haar dorpje wat Don Bosco deed in het verre Turijn.  
En we kennen het verder hé, ja Maria Mazzarello wordt zuster  
en zal zich dag en nacht blijven inzetten voor anderen,  
haar ene zekerheid en kracht is Jezus de Heer,  
zoals een rank aan de wijnstok verbonden zit,  
ja zo is ook zij verbonden met Jezus.

EVANGELIE: Joh 15, 1-6

GEBED OVER DE GAVEN



Uit vele graantjes wordt één brood gemaakt,  
er zijn vele druiven nodig om wijn te hebben,  
brood en wijn bieden wij U aan,  
want Jezus heeft het ons voorgedaan.  
Mogen deze gaven worden tot brood en wijn  
waarin Gij Heer tot ons komt. Amen.

## EUCHARISTISCH DANKGEBED

### ONZE VADER

Laten wij nu samen tot God onze vader bidden,  
geven we elkaar de hand als teken dat ook wij met elkaar verbonden zijn  
en bidden we met de woorden die Jezus ons leerde.

### VREDEWENS

### COMMUNIE

### SLOTGEBED

Goede Vader,  
altijd geeft Gij mensen die, zoals Jezus  
uw liefde kenbaar maken.  
Zo was zuster Maria Mazzarello,  
eenvoudig, hartelijk en blij.  
In stille vreugde was ze dienstbaar voor vele kinderen,  
wij danken U voor haar.

Probeer zoals Maria blij te zijn en anderen blij te maken, daartoe zegen U  
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zusters van Don Bosco

## MARIA MAZZARELLO - BEZINNING

### KENNISMAKING

Maria Mazzarello werd geboren op 9 mei 1837 te Mornese. Zij stierf te Nizza Monferrato op 14 mei 1881, amper 44 jaar oud.

In die korte tijd trok zij een spoor van heil in onze wereld en blijft zij vandaag inspiratiebron voor velen.

Haar paspoort:

- geloof in Jezus met Maria als gids
- enthousiaste vreugde
- eenvoud en creativiteit
- zoals Don Bosco een hart voor elk kind en jonge mensen

### EEN STUKJE UIT HET LEVEN VAN MARIA MAZZARELLO

Toen deze jonge vrouw 23 jaar was, kreeg ze tyfus in de hoogste graad.

Tegen alle verwachtingen in genas zij; hoewel heel langzaam en zeer verzwakt.

Toen ze ontdekte dat ze nooit meer de sterke bedrijvige Maria zou zijn, viel haar dit zwaar, enorm zwaar.

Wat moest ze nu beginnen?

Ze kreeg wel wat krachten bij, maar... op het veld werken?

Daar moest ze niet meer aan denken. En heel haar leven thuis zitten?

Dat ging ook niet.

Terwijl ze zo zat te piekeren

en de kinderen van het dorp regelmatig eens binnenwipten

of naar haar toeliepen als ze op en af naar de kerk ging,

begon er in haar een plan te rijpen.

Kan ik niet iets anders doen dan op het veld werken?

Kan ik niet iets doen voor de opvoeding van de kinderen?

Niet alleen op zondag, maar ook tijdens de weekdays?

Een soort schooltje, een werk- of een levensschool?

Zou het?

Eigenlijk had ze altijd verlangd om naar het klooster te gaan.

Reeds lang wist ze de Heer in haar.

Maar kloosters in die tijd waren niet voor arme, eenvoudige meisjes.

Zou ze hier in het dorp niet iets kunnen beginnen?

Ze kon haast niet wachten tot de volgende morgen

om Nelly, haar trouwe vriendin, bij haar plannen te betrekken.

Ze zouden leren naaien bij de kleermaker en dan met een naaischooltje beginnen.

Het lukte! Ze kon er Nelly onmiddellijk enthousiast voor maken.

'En, Nelly, het is niet alleen een kwestie van leren naaien,

maar we moeten er voor zorgen dat elke steek een akte van liefde wordt.'

Het duurde geen jaar of het schooltje was in werking.

## Bidden om roepingen

Wij bidden om roepingen,  
mensen die in Don Bosco's spoor  
gegeven leven voor kinderen en jongeren.  
Heer Jezus,  
roep velen in uw kerk om te behoren  
tot die binnenste kring  
van leerlingen die Gij heel dicht wilt rond U.  
Roep ook nu weer apostelen  
met het geloof van Petrus,  
de moed van Paulus,  
de liefde van Johannes,  
het hart van Don Bosco.  
Roep evenzeer in onze dagen  
hen die, zoals Maria Magdalena  
en de andere vrouwen,  
U volgden vanaf Galilea  
tot in Jeruzalem onder het kruis;  
en die de eerste waren om U te zien op Pasen.  
Roep ook vandaag vrouwen  
in het spoor van Maria Mazzarello,  
met een hart voor U en kinderen.  
Geef bovenal aan allen  
het hart van Maria dat altijd 'ja' zegt  
- onmiddellijk, helemaal en voor altijd -  
als Gij de woorden spreekt:  
'Gij, kom en volg Mij'.

## VERWIJLEN BIJ MARIA MAZZARELLO

- I. Ruim 150 jaar geleden, op 9 mei 1837, werd in Mornese Maria-Domenico Mazzarello geboren. Ze was de oudste in een eenvoudig Italiaans gezin, waar ze al vlug de handen uit de mouwen moest steken. Ze wist van aanpakken en organiseren, en kon ook anderen aan het werk zetten.

Ze was overtuigd gelovig. Doorheen haar kinder- en jeugdijaren was Christus voor haar een voorbeeld en uitdaging geworden waardoor ze telkens weer opgeroepen werd.

De ontdekking dat ze vanuit het venster van haar zolderkamer op de Valponasca recht voor zich de kerktoren zag staan, groeide uit tot een dagelijks moment van stilte en gebed 's morgens en 's avonds. Zo groeide een sterke verbondenheid met Christus, en van daaruit ook haar verlangen om zich in te zetten voor anderen.

- I. Alhoewel ze eerder arm waren,  
toch kon het enthousiasme,  
de levensvreugde van Maria Mazzarello,  
aanstekelijk werken voor anderen.

Ze was graag gezien door de meisjes,  
ze kon teder en delicaat zijn,  
maar ze kon ook hartstochtelijk en strijdend te keer gaan.  
Ze wist wat ze wilde.

Maria Mazzarello vroeg  
dat ieder eerlijk en oprecht zou zijn.  
Ze wilde jongeren brengen tot echte vrijheid,  
ze wilde hen 'persoonlijk' doen worden.

Ze begreep de nood aan geborgenheid bij jongeren.  
Daarom probeerde ze hen nabij te zijn,  
ze gaf hen vertrouwen en geloofde in hen,  
ze bouwde warmmenselijke relaties op.

Uiteindelijk vond dit allemaal zijn oorsprong  
in een diepe en eenvoudige liefde voor God.  
Van hieruit vertrok haar inzet,  
hierin lag voor haar het echte geluk.

- a. Heer God,  
vertrouwvol richten wij ons tot U.  
Het leven van Maria Mazzarello was een weg naar U  
doorheen de wisselvalligheden van het leven.  
Vreugde, tegenslag, inzet, genegenheid,  
beleefde zij vanuit een sterke liefde  
voor Christus en zijn moeder, Maria.

Wij bidden dat wij iets mogen leren  
van haar inspiratie,  
opdat wij, in alle eenvoud,  
met een oprecht geloof  
en met een groot hart voor anderen,  
hoop en bevrijding kunnen brengen  
voor allen met wie we leven,  
vandaag en altijd. Amen.

Turijnreis

## MARIA MAZZARELLO - EEN GEBED

Maria Mazzarello  
ons gegeven uit  
een wereld van gisteren,  
van zon en heuvels,  
van toewijding en liefde.

Over de heuvels van Mornese  
komt gij naar ons toe  
als een aanbod van God zelf,  
als kracht en inspiratie  
die vandaag nog boeien  
en aanzetten  
om in dezelfde sporen te gaan.

Van de heuvels van Mornese  
klinkt nog steeds uw eenvoudig woord,  
bescheiden gesproken,  
bijna alleen als het moest,  
een moedig woord  
als de waarheid in het gedrang kwam,  
een sterk woord  
als God en geloof ter sprake kwamen.

Van de heuvels van Mornese  
daalt nog steeds  
de soberheid van uw bestaan  
over de weelderige velden van vandaag  
niet alleen als een noodlot van de vorige eeuw  
maar als een bewuste keuze  
voor de arme en kleine mens,  
en als een blijde hoop  
dat geen band de verbondenheid met God  
in de weg mag staan.

Van de heuvels van Mornese  
zindert nog steeds  
een helle, onbezorgde lach  
als het hoorbaar teken  
dat God mensen tot vrede mag zijn,  
dat voor wie door Hem gedragen worden  
de morgen nooit hopeloos is  
en de avond rust en vrede brengt.

Over de heuvels van Mornese  
klinkt ook vandaag nog een lied  
van mensen die in Maria Mazzarello

een voorbeeld en inspiratie vinden  
en die haar willen volgen  
over de velden van het leven  
in eenzelfde gedrevenheid  
voor wie klein en weerloos is.

Piet Stienaers

## MARIA MAZZARELLO - FRAGMENTEN UIT HAAR LEVEN

Mornese is een klein dorpje op ruim 100 kilometer van Turijn. De huizen liggen bijna allemaal rondom de parochiekerk. De prachtige wijngaarden met zware druiventrossen en de dennenbossen met hun bedwelmende harsgeur bieden een prachtig landschap.

Hier in Mornese werd op 9 mei 1837 Maria Mazzarello geboren, in het gehucht 'De Mazzarelli', aan de oostkant van het dorp. Ze was de oudste uit een boerengezin, en al vlug moest ze de handen uit de mouwen steken om zowel vader in de wijngaard als moeder in het gezin te helpen.

Het geboortehuis geeft uit op de vallei met uitgestrekte wijngaarden. Het zijn moeilijke tijden. De mensen moeten hard werken om er te komen. Broers en zusjes volgen elkaar op. Eerst Felicina, dan, Domenico. Maar Maria, als oudste, krijgt heel vlug haar taak in het gezin. Eigenlijk is zij een meisje met een hevig temperament, koppig en fier. Alhoewel ze nog maar zes jaar oud is, kan zij diepe verrassende vragen stellen.

Op zekere dag is vader Mazzarello aan het werk in de wijngaarden. De zon staat hoog aan de hemel. Dromend kijkt hij over de heuvels en ziet zijn huis staan. Maar het wordt klein, vooral omdat er binnenkort een zesde kind wordt geboren. Hij denkt er dan ook ernstig aan om te verhuizen. Ginds op de hellingen, op een van de heuvels, staat een huis te huur, de 'Valponasca'. Het huis is ruimer, maar het is ook eenzaam en veraf gelegen van het dorp. De weg er naartoe is steil en moeizaam: een kronkelweg tussen woeste struiken. En wat dan in de winter! Daarbij zijn de kinderen nog klein. En toch, na enige aarzeling, besluit hij te verhuizen.

Het is hier, in deze stille omgeving, verbonden met de natuur, dat Maria Mazzarello haar jeugdijaren doorbrengt. In deze stilte voelt ze meer en meer de nood aan gebed, eucharistie en verdieping, want de Mazzarelli zijn een biddend gezin. Ze is dan ook blij dat ze vanuit haar kamervenstertje de kerktoren in het dorp, vijf kilometer verder, kan zien. Het duurt niet lang of ze vindt ook de gelegenheid om zelfs 's morgens op te staan en de vijf kilometer naar het dorp af te leggen om de mis bij te wonen.

Haar zoeken naar verdieping zal weerklank vinden bij don Pestarino die in 1847 als kapelaan naar zijn geboortedorp Mornese komt. Hij is werkelijk een fijne priester, heel meevoelend met zijn mensen. Hij kent zijn volk door en door, en slaagt er in om op korte tijd op enthousiaste wijze zijn mensen gevoelig te maken voor de diepe zin van het leven. Hij heeft vlug grote invloed op Maria Mazzarello. Het is van hem dat ze het mooie evangelische beeld van 'de wijnstok en de ranken' zal overnemen en beleven. Enthousiast vertelt don Pestarino aan de jongeren van het dorp: 'Als je een goed mens wil worden, dan moet je dicht bij Christus blijven. Anders geraak je, zoals de wijnstok, uitgedroogd en kan je alleen nog tot brandhout dienen!'

In 1858 wordt het gezin in de Valponasca ernstig bestolen. Weer besluiten ze om te verhuizen. Ze gaan in het dorp wonen waar het veiliger is, in de Via Valgelata. Voor Maria, ondertussen 21 jaar geworden, komt dit goed uit, want doorheen de jaren zet ze zich meer en meer in voor de parochie. Voor zichzelf heeft ze besloten haar leven aan God toe te wijden.



Wanneer in 1860 de besmettelijke tyfus over Mornese komt en veel mensen sterven, wordt Maria er bij geroepen. De kapelaan vraagt haar om te helpen. En, hoe angstig en klein ze zich ook voelt, ze ziet hierin een kans om haar 'ja-woord' aan God concreet te maken.

Bij haar oom, die met zijn gezin woont in het huis waar ze zelf geboren is gaat ze hulp bieden. Daar zijn vader, moeder en de twee kinderen zwaar ziek. Wanneer ze zelf tyfus krijgt, vecht ze meer dan twee maanden tegen de dood. Als jonge vrouw van in de twintig zal ze het toch halen, maar haar gezondheid blijft voorgoed verzwakt. Door haar ziekte en haar lijden gaat ze dieper beseffen dat zij het zware werk op de wijngaarden niet meer aankan. Ze vraagt zich daarom af: Wat nu? Hoe moet het verder met mij? Welke zin kan ik nog aan mijn leven geven?

Vanuit haar sterke wilskracht en persoonlijkheid durft ze aan haar leven een totaal nieuwe wending geven. Met haar vriendin Petronella leert ze voor naaister, met de bedoeling jonge meisjes samen te brengen en hen een beroep te leren. Daarom opent ze een klein atelier dat stilaan uitgroeit tot een weeshuis en een zondagspatronaat met het duidelijk doel de kinderen en de opgroeiende meisjes van de straat te houden. Tegenkantingen in het dorp kunnen haar niet tegenhouden.

Eigenlijk merk je dat zij, zonder Don Bosco te kennen, dezelfde weg bewandelt. Hij is tussen de armste jeugd van Turijn ook heel bescheiden begonnen en met heel wat tegenkantingen; zij tussen de meisjes van dit kleine dorp Mornese. Zonder het van elkaar te weten, leven ze vanuit eenzelfde pedagogische feeling: interesseer je voor wat de jongeren boeit, en dan zullen zij zich geleidelijk ook meer en meer interesseren voor wat jij hen als opvoeder of opvoedster te bieden hebt. Maria Mazzarello bewandelt dezelfde pedagogische weg als Don Bosco doch met de intuïtie en creativiteit van haar vrouwelijke bewogenheid en met typisch vrouwelijke accenten.

In het huis waar Maria Mazzarello de weeskinderen opvangt, komt de kapelaan, don Pestarino, geregeld eens binnen. Ondertussen heeft hij in die jaren Don Bosco leren kennen en is hij salesiaan-medewerker geworden. Vaak vertelt hij vol geestdrift over Don Bosco en over de manier waarop deze in Turijn met de jeugd omgaat. Van zijn kant heeft hij aan Don Bosco verteld over deze groep jonge vrouwen en hun inzet de parochie. Don Bosco geeft aan deze groep de opdracht mee: "Bid veel en doe zoveel mogelijk het goede, vooral aan de jeugd. Vertrouw alles toe aan Maria".

In 1864 komt Don Bosco met zijn jongens naar Mornese. Ze worden er onthaald met een onbeschrijfelijke vreugde en enthousiasme. Men biedt hen onderdak. Heel het dorp is op de been, allen willen Don Bosco zien en horen.

Midden dit alles valt Maria stil, zij vindt in deze ontmoeting een eenklank die haar te boven gaat.

Wanneer zij onverschrokken zich tussen de jongens mengt om toch niets te missen van wat Don Bosco zegt, lachen de anderen om haar en vragen waar zij de moed en de durf haalt om dit te doen! "Don Bosco is een heilige, ik voel het", is haar antwoord.

Voor haar is Don Bosco's omgaan met zijn jongens een herkenningspunt in heel haar eigen zoektocht. Wat diep in haar leefde, krijgt vanaf dit moment een breder en dieper perspectief.

Vanaf nu oriënteert zij zich naar Don Bosco. Zij laat zich meeslepen door zijn levensideaal. Maria Mazzarello kiest vrij, bewust en creatief om in zijn geest te werken. Geleidelijk aan zal ze de missionaire zending, vooral aan de jeugd, begrijpen en verdiepen.

Dit wordt ook Maria's enige bekommernis. Zij kent de kunst om meisjes en jonge vrouwen te boeien met enthousiasme en geestdrift, in creativiteit en onwankelbare trouw.

Bij het bezoek van Don Bosco beloofde hij een college te bouwen voor de jongens. Maria en haar jonge mensen helpen samen met velen uit het dorp bij deze bouw, die startte in oktober 1864.

Wie kon toen voorzien dat zijzelf er zouden wonen en dat dit het eerste huis werd van de zusters van Don Bosco.

In oktober 1867 gaat zij, samen met nog vier andere jonge vrouwen, wonen in het "huis van de Onbevleete", juist naast de kerk. Vanaf nu zijn ze als groep gekend.

Hun huis staat open voor kinderen, jongeren, en voor wie in nood is. Ze leven zeer sober en worden sterk gesteund en geholpen door de parochiegemeenschap.

Don Bosco schrijft voor hen een dagindeling en een kleine leefregel. Dacht hij toen aan een congregatie voor de vrouwelijke jeugd?

Vrij snel groeit de groep want vele meisjes en jonge vrouwen vinden hier hun levensideaal. Maria Mazzarello is degene die leidt, richt en oriënteert en wordt er aanzien als de verantwoordelijke.

Wanneer Don Bosco in 1872, langs don Pestarino om, het voorstel doet om zijn zusters te worden, is Maria de eerste die zonder aarzelen ja zegt.

Op 5 augustus 1872 legt zij, samen met nog 10 jonge vrouwen de geloften af en wordt zij met Don Bosco medestichteres van een nieuwe vrouwelijke congregatie voor de jeugd.

Het instituut: "Dochters van Maria Hulp" is geboren en gewild als een "levend monument van dank aan Maria Hulp". Maria Mazzarello maakt zo, samen met medezusters en meisjes, de salesiaanse geest toegankelijk voor de vrouwelijke jeugd.

Hun eerste huis wordt het "college"; er komt heel wat tegenkanting vanuit het dorp, na een tijd luwt dit wel, maar ze krijgen geen steun, noch materiële hulp ... en de armoede is soms schrijnend - ook omdat de gemeenschap en het aantal kinderen steeds groeien.

Op 15 mei 1874 sterft don Pestarino plots. Het is een zware slag voor de beginnende congregatie en voor Maria. Doch zij vertrouwt op Don Bosco en weet zich gedragen en gesteund. De gemeenschap - zusters en jongeren - leven vreugdevol en gelukkig en maken van hun huis een "huis van Gods liefde".

Deze leefwijze werkt aanstekelijk. Op korte tijd groeit de gemeenschap, hun zending krijgt bredere en diepere vorm. Ook de droom om over de grenzen te trekken krijgt kans.

In 1876, amper na 4 jaar bestaansgeschiedenis, vertrekken 36 jonge zusters vanuit Mornese naar 7 verschillende bestemmingen. Het jaar erop, 1877, trekken de eersten naar Frankrijk en naar Latijns-Amerika. "De liefde tot Christus en de jongeren dwingt ons, steeds op weg te gaan en daar te zijn waar zij leven".

Maar ook het huis te Mornese wordt te klein, en ook onmogelijk voor de jonge congregatie. Met de snelle uitbreiding over de wereld is ze niet meer te besturen vanuit een klein dorp, dat in de winter nog is afgesneden door de sneeuw.

In februari 1879 vertrekt Maria Mazzarello naar Nizza-Monferrata, een verlaten klooster dat werd aangekocht door Don Bosco. Van hieruit zal de congregatie zich verder uitbreiden. Steeds meer zusters vertrekken vanuit Italië, Frankrijk, Spanje, naar alle

werelddelen. Steeds verder weg met de uitdrukkelijke opdracht: "de salesiaanse geest vanuit het vrouw-zijn beleven en doorgeven".

Maria Mazzarello stuurt, richt en bemoedigt. Zijzelf gaat, waar het kan, haar zusters bemoedigen en bezoeken.

Voor haar is het ook een verder op weg gaan naar God. Afstand doen, loslaten, armer en zuiverder worden, gehoor gevend aan de oproep van de Geest die haar bezielt en wekt... Zij weet dat haar tijd van leven naar het einde gaat. Bewust en vrij geeft zij haar leven tot heiliging van allen die willen leven voor dit ideaal. Op 14 mei 1881, amper 44 jaar, sterft Maria Mazzarello te Nizza-Monferrata.

Zij trok een spoor van heil in onze wereld en nu nog inspireert zij velen. Zij tekent een weg van eenvoud en durvende blijheid in alle omstandigheden. Haar boodschap voor deze tijd: "Hou van elkaar, geef veel vertrouwen aan iedereen, vooral aan de jongeren. Word trouw in de kleine dingen en doe het alledaagse buitengewoon. Doe in volle vrijheid wat de liefde je vraagt. Blijf trouw aan Christus en vertrouw allen toe aan Maria Hulp".

Jan Bosco - Maria Mazzarello, twee ranken aan één wijnstok, twee heiligen die geboeid werden door eenzelfde ideaal: de inzet voor de jeugd, vooral voor hen in moeilijkheden om hen te brengen tot goede, blije christenen en gelukkige mensen in deze wereld.