
Don Boscoviering 'In dialoog met Don Bosco'

Don Bosco Hechtel

2003

**samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven**





In dialoog met Don Bosco

Opening

- +
V. Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn
wat wij hier doen: het woord ter harte nemen
dat Gij in Israël gesproken hebt
en ons in Jezus te verstaan gegeven.

Dat woord, als het nog leeft, spreek het ons toe,
doe ons tezamen horen, uw gemeenschap.

Gegroet, jij die hier komt...

Ge - groet, jij die hier komt om licht, om kracht tot vre - de. Dat
nieu - we hoop en rui - mer zicht jouw deel zijn he - den.
Bid nu om nieu - we moed: tot wat ge - beu - ren moet. o - ver - al en on - ver - ri -
Vre - de, vre - de, de lie - ve vre - de!

Gegroet, jij die hier roept om recht,
om deel van leven.
Dat wij verstaan wat jij ons zegt
en om jou geven.
Bid nu om nieuwe moed...

Gegroet, jij die hier zwijgend spreekt,
jij, Ongeziene.
Dat jij ons hart nog open breekt,
dat wij jou dienen.
Bid nu om nieuwe moed...

De dankbaarheid is de herinnering van het hart

Vrijheid

**Open bloeien als mens kan alleen in een sfeer van vrijheid.
Die vrijheid is één van de belangrijkste dingen die een mens bezit en die hij
verder wil ontwikkelen.**

**Opvoeden bij Don Bosco betekent dan ook:
de jongeren bijstaan in hun zoektocht
naar vrijheid en zelfstandigheid.**

(Uit: In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject)

Moment van Gods barmhartigheid

Jongere Goede God,
 maak ons vrij van eenzijdigheid en beperktheid
 en geef ons mensen die ons opvoeden
 tot een positief kritische houding
 en tot een engagement in onze maatschappij.

Leerkracht Goede God,
 behoed ons voor een ongezonde over bescherming
 maar geef ons de moed,
 naar het voorbeeld van Don Bosco,
 jongeren daadwerkelijk vertrouwen te geven.

Ouder Goede God,
 uw evangelie is een bevrijdende boodschap.
 Geef dat wij authentiek en eerlijk getuigen
 van uw liefde voor de mensen,
 vooral in onze school en ons eigen gezin.

Openingsgebed

**A. Goede God,
 Gij hebt ons Don Bosco gegeven
 als vader en gids.
 Wij bidden U:
 dat wij in deze tijd zijn idealen hertalen,
 dat wij zijn droom met jongeren
 opnieuw realiseren,
 dat wij zijn liefde voor U
 daadwerkelijk beleven. Amen.**

Dankbaar zijn is een beetje gelukkig zijn.

Zingeving

Elke jongere kiest zelf zijn weg door het leven,

**bepaalt zelf de waarden die zijn leven kleur geven.
We gunnen hen die ruimte.
We ondersteunen hen om hun eigenheid te ontdekken
en stimuleren hen tot engagement.
In de lijn van Don Bosco kiezen we ervoor dit te doen
vanuit een christelijk perspectief.**

(Uit: In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject)

1^{ste} lezing

Eerste lezing - naar *'In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject.'*



Opvoeden is in dialoog gaan met jongeren in woord en daad.

Het is hen laten aanvoelen en weten waar zij voor staan, wat zij waardevol vinden in het leven, hoe zij hun eigen leven zin geven en welke. Die zin kan ook gehaald worden in het leven en de boodschap van Jezus van Nazareth. De opvoeder kan de zinhorizon die het christelijk levensproject hem persoonlijk voorhoudt, in dialoog brengen. Hij mag daarbij hopen dat jongeren in die gelovige voetsporen treden en een eind mee opstappen. Maar fundamenteel blijft het respect voor de keuze van iedere jongere.

Danken is eventjes gelukkig worden om kleine en grote dingen, om wat mensen voor elkander kunnen zijn, om het diepe mysterie van het onuitsprekelijke goede in het leven.

**Tussenzang:
Mens voor de
mensen zijn...**

Refrein

Mens voor de men - sen zijn, her - der als God,
troos - ter voor groot en klein, zo lief als God.
1. God roept zijn men - sen, Hij roept ze bij naam
op - dat zij toe - ge - wijd zijn we - gen gaan.

2. Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.
3. Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.
4. Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij,
teken van vrede zijn zo trouw als Hij.

Evangelie naar Lucas

Een belangrijk man stelde aan Jezus de vraag:
“Goede meester, wat moet ik doen om zinvol te leven?”
Jezus gaf niet onmiddellijk een antwoord,
maar stelde eerst zelf een vraag:
“Waarom noem je mij goed? Niemand is toch écht goed, behalve God.
Je kent toch de geboden: trouw blijven,
niemand doden, niets stelen, niet vals getuigen
en je vader en je moeder eren.”
“Dit heb ik mijn hele leven al gedaan”,
antwoordde de man.
“Dan blijft nog één zaak over” zei Jezus hem.
“Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen.
Kom dan terug om mij te volgen.”
De man schrok, hij was immers buitengewoon rijk.
Jezus zag zijn reactie en pikte erop in:
“Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk
om open te staan voor wat God hen schenken wil.”

Voorbeden

- L. Wij bidden vandaag om de gave van vrijheid:
dat wij – in de geest van Don Bosco – opvoeden tot vrijheid,
dat wij blijven vechten tegen beknutting en verknechting,
dat wij elke vorm van menselijke onvrijheid blijven aanklagen.
Laat ons bidden.
- Z. Bid de Heer, Alleluia.
Bid de heer, Alleluia.**
- L. Wij bidden vandaag om de gave van zingeving:
dat wij – in de geest van Don Bosco - blijven geloven in onze idealen,
dat wij het evangelie leren lezen met de ogen van de kleinsten,
dat het Visioen ons nooit ontbreekt.
Laat ons bidden.
- L. Wij bidden vandaag om de gave van verbondenheid:
dat wij – in de geest van Don Bosco - de eenheid nastreven,
dat wij pogingen doen om mensen samen te brengen,
dat wij promotoren van de vriendschap worden.
Laat ons bidden.
- L. Wij bidden vandaag om de gave van verantwoordelijkheid:
dat wij ons – in de geest van Don Bosco – belangeloos leren inzetten
en dat wij ons engageren voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.
Laat ons bidden.
- L. Wij bidden voor allen die zich deze dagen voorbereiden
op het feest van Don Bosco en bij of langs hem
draagkracht vinden of zoeken in hun dagdagelijks leven...
Laat ons bidden.

Verbondenheid

**De taak van een mens eindigt niet bij zijn verantwoordelijkheid
voor mens en samenleving,
maar zijn leven wint aan kwaliteit
als hij zich ook aan anderen kan toevertrouwen.
Meer dan vermoed wordt, is het levensproject van een mens afhankelijk van
en getekend door de vorige generaties.**

(Uit: In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject)

Gebed over de gaven

**A. Goede God,
doorheen heel de geschiedenis
is Uw verbondenheid met mensen voelbaar geweest.
Sterke figuren hebben
hun leven in Uw handen gelegd.
Zij werden groot in het breken en delen.
Vandaag nodigt Gij ons uit
om hen na te volgen
en zoals Jezus brood van leven
en wijn van vreugde te worden. Amen.**

Groot dankgebed

V. Alle eeuwen door
hebben mensen over U gezongen.
Gij zijt ons doorgegeven
als een levend verhaal.

**A. Gij hebt in ons het leven uitgezaaid,
ons gevormd naar Uw beeld.
Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,
opdat wij Uw mensen zouden zijn,
en Gij onze God.**

V. Wij danken U, God,
voor alles wat Gij doorheen zovelen
hebt gedaan aan Uw mensen.

**A. Telkens opnieuw hebt Gij aandacht gehad
voor kleine en onmachtige mensen.
Telkens opnieuw hebt Gij mensen opgeroepen
om zorg te dragen voor elkaar.**

V. In de natuur, in de geschiedenis,
in de liefde onder mensen zijt Gij aanwezig.
Het duidelijkst hebt Gij U laten zien in Jezus.
Hij was een man naar Uw hart,
die niet voor zichzelf leefde
maar oog en oor had voor de mensen om hem heen.

**Dankbaar zijn is met vreugde aan iemand denken,
omdat hij ons iets gegeven heeft waardoor hij bij ons aanwezig wil zijn.**

**A. Wat Hij zei trof de mensen diep:
een opbeurend woord, een aanmoediging,
maar ook eerlijke kritiek en een oproep om echter te leven.
Hij genas mensen van kwalen waar ze al jaren onder leden:
wie lam was, kon terug naar mensen toe stappen,
blinden zagen terug perspectief
en bezetenen gingen terug geduldig om met zichzelf
en met anderen.**

V. In verbondenheid met zovelen die U gevolgd zijn
willen ook wij vandaag de woorden en gebaren herhalen.

Op de avond voor zijn lijden en dood
heeft Hij brood in zijn handen genomen,
zijn ogen opgeslagen naar U,
God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken,
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor U gegeven wordt.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is Mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

**A. Daarom, Heer God,
verkondigen wij zijn dood
totdat Hij komt,
daarom bezingen wij zijn verrijzenis
en wij noemen zijn naam,
hoog boven alle namen:
Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer.**

Danken is een gevoel van onmachtige volheid.

V. En wij belijden, Heer God,

dat wij telkens opnieuw
in zijn naam bijeengebracht worden
opdat wij doen
wat Hij ons heeft voorgedaan.

A. Wij bidden U:
zend ons Uw Heilige Geest,
roep ons tot leven en maak ons vrij.
Moge onze liefde toenemen in helder inzicht
en fijngevoeligheid
om met Don Bosco telkens opnieuw
te kiezen voor toekomst en nieuwe kansen.

V. Op U vertrouwen wij voor onszelf,
voor allen die een bijzondere plaats innemen in ons leven,
en voor allen die ons zijn voorgegaan
op de weg van tijd naar eeuwigheid.
In het bijzonder bevelen wij U aan
van wie wij in het voorbije jaar afscheid moesten nemen.

A. Op uw Geest vertrouwen wij voor de kerk,
en voor allen die haar leiden en stuwen,
voor alle kerken die uw Zoon belijden,
en voor allen,
die leven vanuit hun eerlijkheid
in liefde tot de mens.

V. Laat die gezindheid in ons heersen
die was in Hem, Jezus Uw Zoon,
opdat wij op Hem mogen gelijken
in leven en in sterven.

A. Dit vragen wij U,
door Hem en met Hem en in Hem
die ons naar U is voorgegaan
en die met U leeft
in de eenheid van de Geest
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.

Ware dankbaarheid bestaat niet in luide woorden, maar in diepe gevoelens en stille daden.
Onze Vader

Vredewens Daar waar liefde is en vrede
daar waar liefde is, daar is God.

Broodbreking - Communie



Verantwoordelijkheid

De mens heeft in zijn leven veel te danken aan anderen.
Dit roept hem op
om zelf ook zijn verantwoordelijkheid op te nemen:
met een duidelijk ideaal voor ogen,
maar ook met de nodige zin voor realisme.
In die verantwoordelijkheid ontmoet hij zijn naaste
als geschenk en als opgave.

(Uit: In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject)

Een lied: Jij daagt mij uit...

Jij, Don Bosco bent mijn leven;
Jij daagt mij uit
alles aan de jeugd te geven.
Alles wat ik ben
mag God bespelen.
Hij vraagt van mij
om Zijn liefde mee te delen.
Jou, Don Bosco bidden wij om zegen
naar jouw voorbeeld willen wij ons geven.

Dankbaarheid is de aandacht voor de veelzijdigheid der dingen.

Slotgebed Noveengebed

- pr. Heer God,
het is een wonder van uw goedheid
dat Gij mensen wilt nodig hebben
om uw heil voor deze wereld te voltooien.
Zo hebt Gij Jan Bosco geroepen
en hem begeleid op de weg die de Uwe was.
Levend vanuit zijn liefde voor de jeugd
werd Hij een teken en aanreiker
van Uw liefde voor elke mens.
- al. Ook vandaag nog nodigt Gij ons uit
om in zijn spoor te treden.
Daarom durven wij U bidden, God:
vorm ons tot gezinnen en gemeenschappen
waarin jongeren tot oprecht bewogen burgers
en eerlijke christenen kunnen opgroeien.
Maak onszelf tot dienstbare, gegeven mensen
die beschikbaar kunnen zijn
voor wie in nood verkeren.
En moge Jan Bosco voor ons allen
een aansporing en uitdaging blijven
om zijn evangelische levenswijze
tot de onze te maken
door Christus Jezus, onze Heer.
Amen.

Zending en zegen

Teken van hoop

Wie in de jongeren gelooft,
zijn leven aan hen belooft.
Wie zich voor hen interesseert
die heeft Gods liefde geleerd.
Hij krijgt vertrouwen alom
en zaait de vrede rondom.
Hij is een teken van hoop,
een levensdroom van geloof.



Wie echt van jongeren houdt
met hen aan een toekomst bouwt.
Wie tussen hen wil gaan staan,
die wordt een vriend, die krijgt naam.
Hij wordt een man van geduld
die mensenharten vervult.
Hij is een teken van hoop,
die levensbron van geloof.

Don Bosco jij hebt een naam
en jij vervult ons bestaan.
je zoekt wat jongeren bevrijdt
een weg die naar God leidt.
Blijf ook vandaag ons licht
afglans van Gods aan gezicht.
Jij bent dat teken van hoop

Uit de Don Bosco-Cd



**Don Bosco
Hechtel
januari 2003**