
Don Boscoviering 'In dialoog met Don Bosco'

De Waai Eeklo

2004

**samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven**



intredelied

welkom

Heel hartelijk welkom aan jullie allen.
Vanavond willen wij op een heel speciale manier stilstaan bij de figuur van Don Bosco.
Don Bosco was een opvoeder bij uitstek.
De Salesianen vertaalden de droom van Don Bosco in een opvoedingsproject.

Opvoeden is:
liefhebbend geloven in het goede,
antwoorden op vele vragen,
en dromen kunnen raden,
veel zien en nog meer zwijgen,
zien groeien en zien ontluiken,
zien zoeken en zien tasten,
eerbiedigen, niet kwetsen,
niet alles willen weten,
niet alles willen doen.

Opvoeden is:
vertrouwen in de toekomst,
tasten naar de verte,
leiden, vast zijn, goed zijn,
streng zijn en bestraffen,
eisen en gebieden met liefde en gezag,
behoedzaam zijn en wijs,
de vreugde kennen mens te zijn
en anderen daartoe te helpen.

Opvoeden is:
Grootbrengen, tot zekerheid brengen,
bevrijden uit benauwing, angst en kleinheid
losmaken, afstand doen, afscheid nemen,
hen toevertrouwen aan het leven,
aan henzelf, aan God.



Opvoeden is:
een stukje van de schepping
dichter bij de schepper brengen,
een parel, uit Gods hand gevallen,
weer in zijn handen leggen.

begroeting door de priester

Pr. Ook ik mag jullie begroeten. Vanharte welkom!
Don Bosco was in de eerste plaats priester. Ik wil dit
priestersbaretje op het altaar leggen als teken dat Don Bosco, de
priester, ons in deze viering heel dichtbij is.
We willen samen zijn ...in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.

Allen Amen.

gebed om vergeving

Pr. Niet altijd is ons geloof in het leven
en de kracht om eraan te werken voldoende groot.
Daarom willen we aan God en elkaar
om vergeving vragen.

Lezer Don Bosco hield van mensen die zich inzetten.
We laten het soms liever aan anderen over
en doen teveel enkel het allernoodzakelijkste.
Omdat we zo kansen laten liggen
om te werken aan een betere wereld voor iedereen
vragen we: Heer, ontferm U over ons.

*Allen Tot zeven maal zeventig maal,
vergeef ik de ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal
Want de heer heeft met mij ook geduld.*

Lezer Don Bosco hield van mensen die geloven.
Omdat wij soms zo weinig geloven in U, God,
En de levensstijl van Christus zo weinig beleven,
Willen wij bidden om uw hulp.
Wij vergeten te vaak dat wij verantwoordelijk zijn
voor een menswaardige toekomst
voor onszelf en voor onze medemensen.
Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons.

Allen Tot zeven maal zeventig maal...

Lezer Don Bosco stelde veel vertrouwen in de jongeren
en rekende erop dat ze dit niet zouden misbruiken.
In ons eigen leven lukt het niet altijd zo goed.
Omdat dit de goede sfeer belemmert,
Vragen wij: Heer, ontferm U over ons.

Allen Tot zeven maal zeventig maal...

P. Heer, neem onze goede wil aan
En help ons om steeds opnieuw te durven geloven
In de nieuwe kansen die u ons geeft
En in het vertrouwen dat de anderen ons schenken.
Laat ons zo een bron van hoop worden in deze wereld
Naar het voorbeeld van Christus, onze Heer.

openingsgebed

Pr. Dank, God,
Om Don Bosco,
die als jonge snaak zijn vrienden wist te boeien,
en hen de vreugde van het leven leerde;
Hij zei: "Niet met vuisten, maar met liefde en zachtmoedigheid
zul je je vrienden winnen."
In die liefde bood hij de straatjongens van Turijn geborgenheid en
warmte.
Op de puinhoop van de stad bouwde hij scholen en een kerk,
Hij wist U een plaats te geven in het leven van jonge mensen.

*Allen Dank, God,
om Don Bosco
die ook vandaag door mensen zoals wij woorden spreekt en daden
stelt waardoor voor anderen de zon opgaat.*

eerste lezing

Don Bosco nodigt ons uit om,
elk met onze eigen talenten,
zijn droom te helpen waarmaken.

Een droom van **vrijheid**,
een deur die openstaat, die uitnodigt tot nieuwe kansen,
nieuwe wegen, nieuwe toekomst,
maar ook een deur waar je doorheen moet.
Opvoeden is deuren zien en openhouden,
is geduldig met jonge mensen meestappen op hun weg.

Een droom van **verantwoordelijkheid**,
is mekaar nooit de rug toekeren.
Als opvoeder mag je je staf in het leven
van jonge mensen achterlaten;
ze kunnen er even op uitrusten als dat nodig is.
Opvoeden is soms ook “stok achter de deur zijn”.
Opvoeden is, dag na dag, met vallen en opstaan,
telkens weer op weg gaan.
Het is, steeds opnieuw,
de staf in de hand nemen
en je oog richten op het beloofde land.

Een droom van **verbondenheid**.
Opvoeden is tijd maken
om rond de tafel te gaan zitten,
met jonge mensen en met elkaar.
Het is denken en plannen,
maar ook delen, samen zoeken
naar wie en wat ons het diepste inspireert.

Een droom van **geloof**,
gesymboliseerd door het kruis.

Jongeren opvoeden tot zingeving is een taaie materie
Soms moeten we God zoeken langs donkere en ongebaande wegen.
Soms moeten we Hem met een nieuwe taal tersprake brengen
Don Bosco gaf ons hierin een voorbeeld van vertrouwen, doorzetting en
creativiteit.

tussenzang

evangelie

Vrij naar Matteüs 25, 14-30

Een Heer die lange tijd zou vertrekken naar het buitenland vertrouwde zijn bezit toe aan drie van zijn dienaars, ieder kreeg naargelang zijn bekwaamheid talenten in bewaring.
De eerste kreeg er vijf, de tweede drie en de derde één.

Toen de Heer na vele maanden terugkeerde riep hij zijn dienaars bij zich om met hen af te rekenen.

De eerste toonde fier tien talenten; hij was met vijf talenten meteen beginnen werken en hij had er zo nog vijf bijverdiend.
Ook de tweede bleek de talenten die hij in bewaring kreeg te hebben verdubbeld; hij overhandigde er vier.
De Heer sprak: "Uitstekend, goede en trouwe dienaars, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van de Heer!"

De derde dienaar had, uit angst voor zijn strenge meester, zijn talent veilig in de grond gestopt en gaf er slechts eentje terug.
De meester sprak: "Slechte en luie knecht, je had mijn geld moeten uitzetten bij de bankiers, dan zou ik bij mijn terugkeer mijn bezit met rente hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan mijn dienaar met tien talenten. Want aan ieder die heeft zal, zelfs in overvloed, gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal, zelfs wat hij heeft, nog ontnomen worden. Werp die luie knecht buiten in de duisternis, daar zal geween zijn en tandengeknars!"

woordje van de priester

geloofbelevenis

*Allen: Ik geloof dat elke mens recht heeft op onderdak.
Ik geloof dat elke mens recht heeft op iemand die achter je gaat staan.
Ik geloof dat geloven om keuzes vraagt.
Ik ervaar dat geloven in de kwetsbare mens pijn voor mezelf meebrengt.
Ik weet dat geloven in zorg om de verloren mens tegenwind meebrengt.
Ik geloof dat geloven opkomt voor het persoonlijke, geen mens laat stikken in zichzelf.
Ik geloof het in de Naam van de Eeuwige Liefde, die een menselijk gezicht heeft gekregen.
Amen.*

Marinus van den Berg

voorbeden

*Pr. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en en zingeving.
Vier pijlers voor een samenleven in harmonie.
Zoals Don Bosco het zag,
Van klein tot groot,
Van leefgroep tot maatschappij.*

*Lezer Geef hen een knipoog, Heer,
Die jongeren, die twijfelen,
Met de hand op de klink,
Loerend door een kier,
Laat ze geloven in hun talenten.
Geef hen de kracht om ooit de deur open te gooien
En te zeggen dat ze het aandurven.
Geef hen een knipoog.
Laten we bidden.*

Allen Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

Lezer Ga er af en toe es bijzitten, Heer.
De tafel hoeft niet rijk gevuld te zijn
en de mensen niet hooggeleerd,
als het gesprek maar niet te lang stukt
en niemand wegloopt van zijn stoel.
Als er maar warmte is en wat goede wil.
Ga er af en toe es bijzitten.
Laten wij bidden.

Allen Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

Lezer Kom hen een eind tegemoet, Heer
Die vele authentieke mensen, die,
aanzelend soms, de staf opnemen,
en er willen zijn voor de ander.
Laat hen uit het voorbeeld van Don Bosco de kracht halen,
Om op hun beurt een voorbeeld te zijn,
Om de staf door te geven.
Kom hen een eind tegemoet.
Laten we bidden.

Allen Wij bidden u, verhoor ons Heer.

Lezer Blijf luisteren naar ons, Heer.
Want al is bidden niet altijd meer zo evident:
wij praten heel wat af tegen U,
vaak mompelend, soms onder stress,
Maar zwijgen doen we niet,
altijd op zoek naar die glimlach van U.
Blijf luisteren naar ons.
Laten wij bidden.

Allen Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

Offerandelied

gebed over de gaven

Pr. Brood en wijn hebt Gij ons gegeven, Heer.
In Jezus hebt Gij ze tot teken gemaakt van uw verbondenheid met mensen, van uw aanwezigheid midden tussen mensen.
Wij plaatsen ze in ons midden omdat wij U in dankbaarheid en vreugde willen vieren.

Allen *Goede God,
Wij zijn hier samen om Jezus in herinnering te brengen.
Hij maakte tijd vrij voor iedereen die bij Hem kwam.
Hij maakte tijd vrij voor U.
Wij vragen U:
Wees hier bij ons aanwezig, in deze tekenen van brood en wijn.
Wees bij ons opdat wij worden zoals Gij:
Aandacht, openheid, gegevenheid.
Amen.*

dankgebed

Pr. U, God, zeggen wij dank vooral om Jezus, uw Zoon, die Gij ons hebt gegeven.

Allen *God,
wij dromen van een wereld waar mensen mogen leven
boordevol vrede voor elkaar.
Een wereld waar mensen minder hard en berekend,
meer open en doorzichtig, meer belangloos en spontaan,
voor elkaar een huis van vrede bouwen.*

Pr. Dank U, Heer,
om uw aanwezigheid onder ons.
Dat wij hier samen zijn om U te noemen als onze God en Vader.

Allen *Wij danken U
dat Gij ons Jan Bosco geschonken hebt
die ruimte gaf aan de jongeren van zijn tijd.
Hoop is hij komen brengen en kracht en licht en kleur*

*in het duister leven van veel jonge mensen.
Dank U, Heer, dat wij iedere dag opnieuw
mekaar de ruimte geven om volwaardig mens te kunnen zijn.*

Pr. Zegen daarom dit brood en deze wijn,
dat ze voor ons mogen worden Jezus Christus,
de Heer in ons midden.
Want toen Jezus op de avond voor zijn lijden en dood het brood
nam, uw naam zegende, het brood brak en ronddeelde met de
woorden:
Dit is mijn lichaam voor u gebroken en gegeven.
Doe dit tot mijn gedachtenis.
Toen Jezus ook de beker nam, U dank zegde en hem aan zijn
vrienden gaf met de woorden :
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u allen vergoten
wordt tot vergeving van zonden.

*Allen Wij danken U God voor het brood en voor de wijn, lichaam en
bloed van Jezus de Heer.
Danken wij de Heer.
Wij danken u God voor de gaven van uw Geest, eenheid en vrede
in Jezus de Heer.*

Pr. We bidden U, God,
open ons hart voor Jezus en vervul ons met zijn leven.
Zijn leven is geven en delen.
Zijn leven is poort tot eeuwig leven.
Wij bidden U om zijn Geest:
dat in ons gebeuren mag wat wij in Hem bewonderen,
dat wij wegen gaan van uiterste consequenties,
dat wij zijn woord herhalen, zijn liefde tonen,
zijn aandacht worden voor wie het moeilijk heeft.
Dat wij met Don Bosco's vreugde in ons hart doen wat Jezus heeft
voorgedaan.

*Allen Danken wij de Heer.
Wij danken U God voor wie ons zijn voorgegaan,
alle getuigen van Jezus de Heer.
Danken wij de Heer.
Wij danken U God dat Gij onze God wilt zijn,
Vader en Zoon en Heilige Geest. Amen.*

onze vader

vredeswens

Pr. Op weg gaan, rechtdoor en niet omkijkend,
het is meer dan een woord alleen:
het is naar mensen toestappen,
ongemakken en moeilijkheden niet uit de weg gaan;
het is woorden en gebaren van vrede
in je mond, je ogen en je handen leggen;
het is een teken van vrede zijn.
De vrede van de Heer zij altijd met jullie.

Allen En ook met U.

communie en communielied

bezinningstekst

Een bron van kracht zijn mensen
die je troosten als je bedroefd bent,
die je helpen als je niet meer verder kunt,
die weten wat ze willen,
die je vergeven en een nieuwe kans bieden,
die enthousiast zijn en je aansteken
om het goede te doen, die geduld met je hebben, zacht en mild zijn,
die je trouw blijven, echte vrienden,
die je niet in de steek laten, die vrede brengen en goedheid uitstralen,
die weten van liefde en van je houden, waar je ook bent en wat er ook
gebeurt, die lijken op Don Bosco.

slotgebed

Pr. Wat Don Bosco begon in Turijn,
heeft ook nu nog groei kracht.
Zo zoeken mensen in zijn spoor
zowat overal ter wereld
in te spelen op de noden van de jeugd
waarmee zij te maken krijgen.

*Allen Wij bidden u, God,
laat er steeds mensen zijn die het aandurven in te gaan op de
uitdagingen die het leven biedt.
Want als mensen in uw naam hun inzet en talenten willen wijden
aan anderen die het nodig hebben, dan kan het leven diepgang
vinden en echte vreugde. Amen.*

zending en zegen

slotlied