
Startviering 'Wegwijzers'

Don Bosco Hoboken

De leerlingen kunnen aan het begin van een nieuw schooljaar wel wat wegwijzers gebruiken om hun draai terug te vinden in het 'schoolse leven'. Wegwijzers als geloof, redelijkheid en hartelijkheid zijn ook voor hen een grote hulp en misschien moeten we ook maar even een babbeltje slaan met Don Bosco op Facebook om wat meer duidelijkheid. Een mooie, inspirerende startviering.

**samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven**



Viering start schooljaar 2011-2012 WEGWIJZERS

Aankleding:

- Wegwijzers hangen uit in de zaal. Opvallende peilen met een aparte kleur waarop GELOOF REDELIJKHEID HARTELIJKHEID te lezen staat worden gehaast rondgedragen terwijl lln. binnenkomen. Die leerkrachten lopen weg en weer om die drie peilen een plaats te geven. Uiteindelijk leggen ze die ergens neer. Later in de viering krijgen die dan wel een plaats. (Een staander maken?)
- De groepen worden verticaal samengesteld. Bv. 3 B-klassen met 3 BVL klassen.
- De teksten die worden voorgelezen moeten ook op PPT. Dan lezen lln. makkelijker mee.
- **Lied bij het binnenkomen:**

Sister Act met beeld : Ain't no mountain high.

Inleiding door leerlingen (eerste jaar leest voor en richt zich tot de tweede jaars en andersom)

Leerling van het 2de jaar: redelijkheid

Beste eerstejaars,

wij, de ervaren tweedejaars,
willen jullie verwelkomen in
het eerste jaar.

Twaalf maanden geleden zaten wij hier ook voor het
eerst op de schoolbanken.

En je ziet het: wij hebben het overleefd.

Meer nog, we hebben een prachtig schooljaar
meegemaakt, hoewel we blij zijn dat we nu in het tweede jaar zitten.

We wensen jullie allemaal veel geluk en ook veel plezier op Don Bosco!

Na drie weken les ben je het hier al een beetje gewoon: de leswisselingen, de verschillende leerkrachten en lokalen, de namen van je klasgenoten en lesgevers, de juiste bushalte en de plaats in de refter.

Op het einde van het schooljaar ben je die banken beu want je kunt je knieën niet meer plooiën of strekken zonder blauwe plekken.

Je zult zien dat wij op onze school gelukkig heel veel goede, enthousiaste en boeiende leerkrachten hebben, die je de juiste weg wijzen. De meeste leerlingen en ook de studieleider en de directeur zijn hier redelijke mensen. Ze staan altijd voor je klaar.

Welkom op deze school en maak er het beste van!

(De leerling hangt de pijl REDELIJKHEID op aan de staander)

Leerling van het eerste jaar: hartelijkheid

Beste tweedejaars,
wij, de nieuwelingen, heten ook jullie van harte welkom.
Wij staan hier nog een beetje aarzelend in deze grote school.

Jullie kunnen ons een HART onder de riem steken als we het moeilijk hebben.
Wij rekenen op jullie om ons hier wat wegwijs te maken.
Jullie goede raad zullen we zeker niet in de wind slaan.

We hopen dat we op jullie kunnen rekenen.

(De leerling hangt de pijl HARTELIJKHEID op aan de staander)

Leerkracht: geloof

Beste leerlingen,

In naam van jullie leerkrachten heet ik jullie hartelijk welkom.

Met heel veel enthousiasme willen we jullie les geven.

We geloven erin dat we er samen iets van zullen maken. Dat het niet altijd even makkelijk zal gaan, beseffen we wel. Maar we bieden jullie kansen om bij te leren.

Leraar zijn is veel meer dan gewoon les geven. We willen ook naar jullie luisteren, tijd maken, goede tips geven bij de examens, je verder helpen als je het moeilijk hebt en af en toe ook plezier maken. In een Don Bosco school doen we dat vanuit ons geloof in iedere leerling. Het voorbeeld van Jezus helpt ons hierbij.

Het wordt vast een schitterend jaar.

(De leraar hangt de pijl GELOOF op aan de staander)

Voorganger

Bedankt (naam lln. en lkr)

Na drie boeiende school weken komen we vandaag samen met alle andere eerstejaars(tweedejaars). We noemen dit een startviering. Zie het zo'n beetje als een nieuwjaarsdag in september: we hebben goede voornemens voor het komende schooljaar, we spreken uit waaraan we dit schooljaar willen meewerken en als leerlingen van een Don Bosco-school willen we wat mee in zijn voetspoor treden. Deze drie woorden 'redelijkheid, hartelijkheid' en geloof hebben er alles mee te maken. Het zijn de drie peilers van waaruit Don Bosco met zijn jongeren omging.

We zullen vandaag ook ons jaarthema voorstellen. Dit is wegwijzers. Dat had je wel kunnen raden. Wegwijzers in de brede betekenis van het woord.

Eerst en vooral in de letterlijke zin: waar ga jij naartoe, welke wegen volg jij?

Maar ook: Wie wijst jou de weg?

Door wie met een kleine of met een grote W laat jij je leiden?

Wie is jouw voorbeeld, naar wie kijk je op.

Ben je soms de kwijt? Wie helpt je dan verder?

Serieuze vragen waar je wel over moet nadenken.

Over het jaarthema is het laatste woord nog niet gezegd. Jullie leerkrachten hebben een heleboel ideeën om er werk van te maken tijdens het komende schooljaar. Dat kan echter alleen met jullie medewerking. Via de leerlingenraad, via verschillende activiteiten tijdens de loop van het schooljaar.

We bidden samen:

God,
Geef ons het lef om de schouders
onder dit schooljaar te zetten.
Om er iets goeds van te maken,
iets wat positief is.

Geef ons de durf
om dingen die verkeerd gaan
onder ogen te zien en aan te pakken.
en op een sportieve manier op te lossen.
Om ons te verzetten tegen pesters
en op te komen voor iedereen
die geen medaille haalt.

Help ons om elkaar de weg te wijzen in het goede!

Vandaag willen we ook iets voorlezen uit een boek dat voor ons een wegwijzer is met een grote W: De bijbel. We geloven dat Jezus ons voorbeeld is en zijn woorden spreken ons tot op vandaag. We hebben het een beetje “vertaald” Het komt uit de brief aan de Korinthiërs geschreven door Paulus. Paulus was iemand die onvoorwaardelijk een keuze maakte in zijn leven. Jezus was voor hem de wegwijzer.

(een beetje achtergrond over Paulus: heel veel teksten uit het NT worden aan Paulus toegeschreven. Hij is één van de trouwe volgelingen van Jezus. Hij reisde naar Turkije en Griekenland om over Jezus te vertellen. Hij werd in Rome door keizer Nero vervolgd en onthoofd. Tijdens zijn leven schreef hij brieven naar de plaatsen die hij voorheen bezocht had. Korinthe is een havenstad in Griekenland. Zo riep hij de eerste christenen op om elkaar graag te zien. Liefde is het belangrijkste in het leven.)

Lezing

Al ben ik de eerste in godsdienst
en krijg ik het allemaal fijn gezegd,
als ik geen vriend kan zijn voor iedereen,
dan ben ik niets.

Al ben ik de beste op het sportveld
en help ik mijn klasgenoten met vraagstukken,
als ik het doe om te streven,
dan ben ik niets.

Al doe ik mee met de actie van Broederlijk Delen op school
als ik het niet uit liefde doe, dan ben ik schijnheilig.

Liefde is geduldig:
zij windt zich niet op.
Zij is niet jaloers en ze stoeft niet.
Liefde wil alleen maar dienen.
Liefde is iemand onvoorwaardelijk graag zien.
Ze heeft geen plezier in het ongeluk van anderen.
Ze bedekt de boosheid van de mensen
met de mantel van Gods liefde.

Liefde... vergaat nooit.

(vrij naar Paulus aan de Korinthiërs)

Don Bosco op FACEBOOK ???

Als Paulus nu zou leven zou hij in plaats van brieven te schrijven naar de christen gemeenschappen, op internet zitten: hij zou misschien chatten of mailen, twitteren of SMS'en. Of gewoon een facebookprofiel hebben.

We kunnen misschien even kijken of Don Bosco de stichter van onze school een facebookprofiel heeft. (met de handtelefoon wordt de collega die in een ander lokaal zit verwittigd dat de chat-sessie kan beginnen.) Dit doet de facebook – leerkracht terwijl de voorganger deze bovenste uitleg doet.)

De facebookleerkracht overloopt het profiel van DB, klikt hier en daar iets aan, leest voor of laat een lln. voorlezen. Dan nodigt hij de lln. uit wat vragen te stellen over DB...voorganger leidt het gesprek. (Max. 5 min.) Don Bosco is niet zomaar een figuur uit een ver verleden. Hij heeft voor ons vandaag als school en als gemeenschap heel wat te zeggen: laten we proberen dit jaar met zijn allen HARTELIJK samenleven, REDELIJK zijn in alles wat we doen en met GELOOF de komende tien maanden tegemoet gaan.

Woordje van de studieleider/graadcoach:

goed starten
is met een blij hart en met hoge verwachtingen
je klas binnenstappen
en overschakelen van een laag vakantieritme
naar de hoge versnelling van 7 x 50 minuten.

vlot starten
is elkaar ontmoeten en er voor zorgen
dat iedereen zich goed voelt.

goed starten
is ook elkaar bij de voornaam noemen,
van een willekeurige klasgroep
een echte toffe klasgroep maken
met als wegwijzers: vriendschap,
vertrouwen, samenwerking.

Goed starten is al je goede voornemens
onmiddellijk in krachtige daden omzetten,
is kiezen voor mensen voor wie het schooljaar
misschien zwaar weegt.
de "nieuwe", de "overzitter", de "eenzame".

Lied: I will follow him. Sister Act (Steven M.)⁵