

---

# Klasgebeden Overlijden

Don Bosco Hechtel

Een verzameling klasgebeden van Kris Van Strydonck rond het thema dood en overlijden. Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan afgedrukt worden.

---

samen  
**DON BOSCO**  
zijn plaats  
geven



## 4 Bij een overlijden

God, kun jij nu voor hem/haar zorgen?  
Wij kunnen het niet meer.  
Wij hadden nog dit en dat willen doen.  
Wij hadden nog allerlei plannen ...  
maar nu gaat dat niet meer.

God, kun jij voor hem zorgen?  
Wij kunnen het niet meer...

## 1 Bij een overlijden

Nu wij je moeten missen,  
zal jouw naam met ons meegaan.

En je dromen die je niet meer kunt waarmaken  
leven in ons voort  
als een herinnering aan de mens die je was.

En als je nu ergens leeft waar altijd vrede is,  
weet dan dat ons hart bij je is.

## 2 Bij een overlijden

Sterven is kilte ervaren  
waar gisteren nog dromen rond je geweven werden.

Sterven is de plannen opbergen  
die gisteren nog hoop en toekomst boden.

Sterven is deemoedig knielen voor *God*  
waar gisteren eigen kracht volstond,  
met tranen in de ogen.

Maar ook hopen dat *God* alles uiteindelijk ten goede  
keert.

## 3 Bij een overlijden

*God*,  
er zijn mensen die pijn hebben deze dagen  
en die treuren bij het sterven van....

Wij bidden U, dat allen die met hem/haar verbonden  
waren nu ook dieper met elkaar verbonden zijn  
en zo een steun zijn voor elkaar.  
Help ook ons om allen die treuren om een geliefde te  
steunen door onze vriendschap.

## 8 Bij een zelfdoding

God en Vader,  
niet altijd brengt leven hier beneden  
vreugde en geluk voor mensen.

Soms wordt de last te zwaar,  
de twijfel te sterk, de pijn te groot...  
en wat de toekomst kon beloven  
was onzeker en zo grijs.

Geef dan aan ... (naam)  
die wij zo graag nog hadden geholpen,  
met wie we vreugde wilden delen,  
aan wie we alle geluk hadden gegund,  
die vreugde, dat geluk, het leven  
dat hier op aarde voor hem/haar  
niet mogelijk was

Gun het haar/hem, Vader,  
om bij U volmaakt geluk te vinden,  
zoals wij het haar/hem  
gegund hadden hier bij ons.

## 5 Bij een overlijden

Heer onze God,  
de naam van elke mens staat gegrift in de palm van uw  
hand.

Wij vertrouwen U ..... toe.

Help ons geloven dat wij over de dood heen in liefde  
met elkaar verbonden blijven dank zij Jezus  
omdat Gij trouw blijft aan uw boodschap van liefde,  
vandaag en alle dagen.

Amen.

## 6 Bij een overlijden

Ik bid U, Heer  
voor hen die deze dagen ons moeten verlaten,  
speciaal aan .....

Dat Jij ze mag vinden  
dankbaar en gelukkig  
omdat het stuk dat Jij hen hebt toevertrouwd  
bij de morgen van het leven is afgeweven.

En mochten zij, in hun leven,  
ergens een steek hebben laten schieten  
reken hen dit niet aan.

Denk vooral aan het mooie dat ze deden,  
de reden waarom wij ze zo missen...  
en troost hen die zonder ..... verder moeten.

## 7 Bij een overlijden

Heer,  
Wij bidden U voor hen die getroffen zijn  
door het heengaan van een mens die hen dierbaar was.  
Onze troost wil zich niet beperken  
tot enkele woorden die we straks vergeten zijn.  
Help ons hen die treuren niet alleen te laten  
maar trouw te zijn als het gewone leven verder gaat.