

---

# Klasgebeden Don Bosconoveen

Don Bosco Hechtel

Een verzameling klasgebeden van Kris Van Strydonck voor de Don Bosconoveen.  
Het document is zo opgebouwd dat het als gebedenboekje kan afgedrukt worden.

---

samen  
**DON BOSCO**  
zijn plaats  
geven



# Donderdag

Naar mensen luisteren,  
naar hun klein en groot verdriet,  
dat kon Don Bosco.

Urenlang soms, rustig en bedachtzaam,  
Eén en al oor en hart voor hun verhaal.  
Zo mocht hij zelf dikwijls getuige zijn van veel  
wondermooie dingen en soms ook van diep  
menselijk leed.

Hij kon luisteren en tijd maken voor iedereen.  
En zo gaf hij iedere mens die glimlach terug die  
hem moed gaf om vol te houden ten einde toe.



**Gebed:**

**Mogen ook wij even goede luisteraars worden  
als Don Bosco.**

**En laat ons opgroeien tot liefdevolle mensen  
zodat we mensen met verdriet,  
groot of klein, een warme glimlach kunnen schenken  
ter begrip.**

**Amen**

# Maandag

Er zijn verschillende soorten heiligen.  
Er zijn er die heilig zijn voor de Kerk,  
Zoals Don Bosco, mensen die hun leven  
wijden aan anderen en aan de Kerk.  
Er zijn ook minder gekende heiligen,  
die anderen helpen,  
mensen waar we te weinig aan denken,  
kleine heiligen die, zonder iets terug te  
verwachten,  
dingen voor anderen doen,  
deuren voor hen openen of hen op zijn  
minst de sleutel tot die deuren geven.  
zodat ze zelf weer op hun eigen benen kunnen staan en  
een nieuwe, betere weg inslaan.  
Laten we even aan beiden denken.



**Gebed :**

**Daarvoor bidden wij u, God,  
voor de mensen die anderen helpen.**

**Dat zij ons mogen inspireren om hun voorbeeld  
en dat van Don Bosco te volgen.**

**Opkomen voor anderen,  
liefdevol met je naasten omgaan.**

**We bidden dat we van hen mogen leren.**

**Amen.**

## Dinsdag

Jonge mensen boeien, dat kon Don Bosco.  
Zoveel betekende hij voor hen,  
op korte tijd veroverde hij hun hart.  
Hij was alles voor zijn volkje.  
En zij, voor anderen waren ze doodgewone  
straatjongeren,  
sprongen voor hem in het vuur.  
Zo leidde hij hen door het leven,  
verdedigde hen bij werkgevers,  
stelde werkcontracten op,  
onderhandelde over loon en werktijden.  
Maar hij leerde hen tegelijk de liefde tot God  
en de inzet voor elkaar.  
Zij waren vreugde en zorg.  
Toch zei Don Bosco hen:  
"Mijn leven is totaal voor u."

### **Gebed:**

**God, vandaag en ook morgen  
zullen er steeds mensen blijven  
die een weg inslaan, van goedheid en inzet.  
Vervul deze mensen met uw liefde en vreugde.  
Mag iedereen op deze wereld naastenliefde en  
vriendschap kennen en met vreugde blijven  
geloven in een toekomst die de moeite waard is.  
Amen.**

## Woensdag

Don Bosco koos voor de harde stad en de uitzichtloze  
straten.  
Hij kwam op voor de zwakkeren, de onmondigen, de  
armen en de ontrechten.  
Zij die zo machteloos en alleen door het leven gingen,  
kregen bij hem een kans.  
Don Bosco koos voor een onzeker bestaan aan de  
onderkant van de maatschappij. Hij was een gewone  
held: An ordinary Hero.



### **Gebed:**

**Bedankt voor Don Bosco,  
die koos voor de jongeren die alleen staan.  
We hopen dat vele mensen  
zijn voorbeeld zullen volgen.  
Laten ook wij een hand toesteken  
waar anderen het nodig hebben.  
Amen**

# Vrijdag

Don Bosco Hechtel is een begrip in de streek sinds 1896. Veel stenen vormen sindsdien de gebouwen van Don Bosco: een school, lange tijd ook een internaat, gemeenschap, sporthal, kapel ...

Maar niet het gebouw is van groot belang, wel het leven er in en er omheen.

Alles wat er dag na dag gebeurt, wil de geest van Don Bosco uitstralen.

Het is het werk van salesianen, leerkrachten, opvoeders, ondersteunend personeel, ...

Maar bovenal: de aanwezigheid, de inzet en het enthousiasme van alle jongeren die deel uitmaken van deze school.

Zij zijn de grote bezielers, de hoeksteen, de basis van waaruit alles wat gebeurt zijn grondslag vindt.

En zo trachten jongeren en volwassenen samen mens te worden, mensen met een groot hart.

**God,**

**Wij bidden voor alle mensen, jong en oud, die deel zijn van Don Bosco zijn droom. Geef hen het geduld en kracht om door te zetten.**

**Wij bidden u voor alle mensen die groot durven dromen net zoals Don Bosco. Moge zij en alle anderen leren in zichzelf en de toekomst te blijven geloven.**