

## ADVENT

'Advent' betekent eigenlijk 'Hij komt'

Het verwijst naar de tijd van wachten op de komst van Jezus Christus, God-met-ons. Vier weken van verwachten, van uitkijken naar 'het licht voor de wereld'.

Het is een tijd van inkeer, van corrigeren waar we fout zitten in onze omgang met elkaar en onze relatie tot God.

In deze weken worden we uitgenodigd om met onze eigen talenten deel te nemen aan het verhaal van God met mensen. Elk op zijn eigen manier.

Waar kan jij je inzetten voor iemand anders?

### Eerste week van de advent

Elke week van de advent wordt in de kerk en op vele andere plaatsen een kaars meer aangestoken op een groene krans, tot er vier kaarsen branden.

Mag de eerste kaars ons ertoe stimuleren licht-brengers te zijn, op school en thuis.

Lichtbrengers zijn mensen die niemand afschrijven of uitsluiten, maar in tegendeel geluk brengen en uitweg bieden.

Laten we elkaar daar ook bij helpen.

Advent moet een tijd worden die onrustig maakt: het durven zien van zoveel uitsluiting van mensen als jij en ik, moet een oproep worden om grondig iets te veranderen bij onszelf, in onze eigen klasgroep en in de grote samenleving.

Kerstmis moet een begin worden van een nieuwe manier van leven.

Een nieuw begin van een lange weg van ommekeer en solidariteit, van er zijn voor anderen, in de eerste plaats voor allen die buitenspel gezet worden.

Zo wordt God mens.

God,

Geef ons mensen op onze weg die kunnen zien en luisteren met Uw hart.

Mensen die geduldig en mild zijn en altijd nieuwe kansen geven, zoals Gij u getoond hebt in Jezus van Nazareth.

Mensen die ons wakker schudden zodat we het onrecht zien.

Die met de kracht van hun leven ons oproepen om iets te doen in solidariteit met velen.

Raak ons dan met het vuur van Uw liefde en maak ons één van hart. Dat vragen wij U voor vandaag en morgen. Amen.



Wat als we nu eens simpelweg geloven in mensen.

In wat ze kunnen, wat ze willen en waarvan ze dromen.

En vooral ook geloven in jezelf, in je eigen mogelijkheden: wat kan ik doen, wat wil ik doen om de dromen van anderen waar te maken.

Simpelweg geloven... dat gewone mensen, hand in hand, schouder aan schouder, buitengewone dingen doen.

(vrij naar Barack Obama)