

Nieuwsbrief permanente vorming

Zomer 2017

Don Bosco zegt

‘Nu we in een tijd van vrijheid (vakantie) leven, gebruik nu die vrijheid om goed te doen, om als waarachtige christenen te leven in nauwgezette gehoorzaamheid aan Gods wetten.’

Raadgeving van Don Bosco aan het begin van de vakantie,
MBN VII, p. 180

In het vizier

Vormingsaanbod van Don Bosco Vorming & Animatie

Ook wij blijven in beweging tijdens de zomer en maken ons klaar voor het nieuwe schooljaar. Benieuwd naar ons vormingsaanbod in 2017 - 2018? [Klik hier](#) en je ontdekt het meteen.

Vijfde katern van het opvoedingsproject

Eind augustus valt de vijfde katern van het opvoedingsproject in jullie brievenbus, een katern over ‘jongeren’. Weer iets om naar uit te kijken!

Agendavullers

Op [deze pagina](#) vind je allerhande activiteiten met een vormend of bezinnend karakter. Neem alvast je agenda en check volgende suggesties:

- [Geestelijke oefeningen in de zomer](#), 10 tot 19 juli, 20 tot 29 juli 2017 (Oude Abdij Drongen)
- [Wandelretraite: Als pelgrims onderweg](#), 25 tot 27 augustus 2017 (Hof Zevenbergen, Ranst)
- [De ora et laboraweek](#), een week vertoeven in een heilzame wisselwerking van bidden en werken, van 10 tot 14 juli 2017 (Oude Abdij Kortenberg)
- [Hemelse zelfzorg](#) in het recollectio-Haus in Münsterschwarzach
- [Provinciale bezinningsdagen](#) op 28 oktober (Oud-Heverlee en Loppem) en 30 oktober (Oud-Heverlee en Loppem) 2017



Adriaans boekenkast

Adriaan De Cooman prijst ons volgende boeken aan, lees op [deze pagina](#) meer hierover:

- Paus Franciscus, [Misericordia et misera](#). Bij de afsluiting van het Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid. Apostolische brief van paus Franciscus
- [Populorum communio](#), verbondenheid tussen volkeren. Pastorale brief van de bisschoppen van België ter gelegenheid van 50 jaar encycliek 'Populorum progressio' van paus Paulus VI
- Emmanuel VAN LIERDE, [Netwerker van God voor de mensen](#). Gesprekken met Mgr. Luc Van Looy
- Benoît STANDAERT, [De apostel Paulus. Meesterlijk in denken, bidden en liefhebben](#)
- Rowan WILLIAMS, [God ontmoeten in Paulus](#)
- Valeer NECKEBROUCK, [Gaaf en onderwijst. Grondvragen over evangelisatie](#)
- Eric DECKERS, [Kan ik dat geloven? Over het Credo](#)
- Luc DE SAEGER en Terrence MERRIGAN (red.), [Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. God en/in het lijden van mensen](#)
- Mieke KERCKHOF, Roger BURGGRAEVE, Ilse VAN HALST, [De onverschilligheid voorbij. Zeven eigentijdse wegen van barmhartigheid](#)
- Volker LEPPIN, [Maarten Luther. Biografie van een hervormer: denken, monnik, rebel](#)
- Kardinaal Walter KASPER, [Maarten Luther. Een oecumenisch perspectief](#)
- Laurence FREEMAN OSB, [God is er al. Leren mediteren in de vasten](#)
- Karel EVENEPOEL, [Vademecum. Correcte schrijfwijze bij kerkelijke en andere taalproblemen](#)

We kregen ook nog volgende suggestie binnen:

- Anselm GRÜN, [Innerlijke kracht: positieve energie aanboren en uitputting voorkomen](#)

Een blik op het web

Het internet staat vol met boeiende artikels, filmpjes, fora, databanken, etc. Tijdens deze zomereditie focussen we op de jongerensynode 2018.

- Paus Franciscus koos dit keer het [thema 'jongeren'](#) voor zijn tweejaarlijkse afspraak met de bisschoppen. Concreet wil de paus weten welke keuzes jongeren maken met betrekking tot relaties met vrienden en familie en hoe ze staan tegenover het geloof.
- Om de Belgische [bijdrage aan de synode beter voor te bereiden](#), richten de bisschoppen zich nu rechtstreeks tot de jongeren zelf, via een vragenlijst. Gelovige én niet-gelovige jongeren mogen die vragenlijst invullen, en dat nog tot 10 oktober 2017. Daarna worden de antwoorden gebundeld en aan de paus bezorgd.
- De [vragenlijst kan online worden ingevuld](#) via de site van IJD.
- Een werkvorm om met de vragenlijst aan de slag te gaan vind je [hier](#).
- Wie nieuwsgierig is naar de vragen kan ze via [deze link](#) even inkijken
- Paul van Haute, niveaucoördinator van de pedagogische begeleiding, deed op vraag van onze provincie een oproep bij de godsdienstleerkrachten van onze Don Boscosholen. Vanuit de Jeugdendienst spreekt Koen Timmermans jongeren aan. Zo proberen we vanuit de Salesiaanse wereld een stevige bijdrage te leveren aan de bevraging.
- [In dit filmpje](#) ten slotte vind je 10 zaken die je best weet over de jongerensynode 2018.



Het team van Don Bosco Vorming & Animatie wenst jullie een rustgevende en speelse zomervakantie toe



Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen,
kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen.

Mt 18,3



Agendavullers

Geestelijke oefeningen in de zomer

Al vele generaties lang hebben mensen in de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius een goede hulp gevonden om God in hun leven te vinden, om in het spoor van Jezus te groeien in liefde tot God en hun medemensen en om in verantwoordelijkheid en vrijheid grote en kleine keuzes te maken die hiermee samenhangen.

Al vele generaties lang hebben mensen in de Geestelijke Oefeningen een gastvrije ruimte gevonden om hun vragen en verlangens, hun zorgen en bekommernissen, hun bedoelingen en daden te laten bevragen en toetsen aan Gods verlangen naar leven in overvloed voor elke mens, aan Gods wil om allen te bevrijden, aan Gods bedoeling om de hele schepping tot voltooiing te brengen.

Al vele generaties hebben mensen in de Geestelijke Oefeningen een uitgangspunt en kader gevonden om met Jezus op weg te gaan in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.

In deze traditie van vertrouwen en onderscheiding staat de unieke relatie van elke mens met zijn of haar Schepper centraal. Niettemin ga je niet alleen op stap. In deze retraitsdagen gaat een andere gelovige mee als tochtgenoot. Deze begeleid(st)er helpt je te luisteren naar je ervaringen en geeft oefeningen mee voor de persoonlijke gebedstijd.

Tijdens de zomer vinden de geestelijke oefeningen plaats van 10 tot 19 juli en van 20 tot 29 juli [in de Oude Abdij van Drongen](#).

Wandelretraite: Als pelgrims onderweg

Enkele dagen vertragen, niet langer doorhollen. Ervaren dat er onderweg ruimte, leegte, tijd en rust ontstaat voor wat zich bij jou aandient. Misschien iets ervaren van het goddelijke of van God op een bepaalde plaats, op een bepaald moment, onderweg of in jezelf.

Elke dag gaan we in stilte op stap met een tekst, een lied, een beeld, die hulp kunnen bieden bij het op het spoor komen van wat je innerlijk beweegt, wat je verlangt en hoe de weg te gaan. Het gaat daarbij niet om de kilometers maar om het onderweg zijn. Eens terug aangekomen voorzien we een evenwichtige afwisseling tussen stilte, gebed en uitwisseling.

Je bent te gast in Hof Zevenbergen en leeft mee op het ritme van de gemeenschap als het gaat over gebedsmomenten en maaltijden. Voor zij die dit wensen is er de mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met de begeleider Chris Smits, pastor en teamlid van Hof Zevenbergen. [Van vrijdag 25 augustus 2017 om 9.30 u. tot zondag 27 augustus 2017 om 14.00 u.](#)

[Terug naar overzicht](#)



De ora et labora week

Een week vertoeven in een heilzame wisselwerking van bidden en werken. En dit voldoende lang om het helende, onthaastende van de afgemeten en afwisselende momenten, te laten inwerken. Per dag zijn er drie gebedsmomenten en twee werktijden. De avond is vrij. Het is de bedoeling dat beide facetten (werken en bidden) evenwichtig uitgebouwd zijn en dat men daaraan deelneemt. Het is niet de bedoeling dat men alleen zou werken of alleen zou bidden. Deelnemen kan na een intakegesprek. Het is ook het best dat men heel de week meedoet of toch minstens drie aaneensluitende dagen. [De ora et labora week](#) vindt plaats van 10 tot 14 juli, van maandag 9.30u tot vrijdag 16u en dit onder begeleiding van Dirk Snackaert.

Hemelse zelfzorg in het recollectio-Haus in Münsterschwarzach

Priesters en religieuzen bekommeren zich erg om de behoeften van andere mensen. Maar vergeten hierbij vaak hun eigen behoeften en doen zichzelf tekort. Anselm Grün is zowat de bekendste monnik van de benedictijnenabdij van Münsterschwarzach. Hij is ook de geestelijke directeur van het aan de abdij verbonden Recollectio-Haus, waar priesters, religieuzen en kerkelijke medewerkers terecht kunnen voor crisisopvang, psychotherapie en geestelijke begeleiding. Theoloog, psycholoog en psychotherapeut Wunibald Müller leidt samen met Grün het centrum. Het Recollectio-Haus ziet zichzelf als een aanbod voor priesters, religieuzen en kerkelijke medewerkers die – in de geestelijke sfeer van de spirituele gemeenschap van de benedictijnen van Münsterschwarzach – behoefte hebben aan een langere pauze, om na te kunnen denken over hun leven, om uit te zoeken wat hen mogelijk in een crisis bracht en om nieuwe kracht te vinden in hun professionele en persoonlijke leven. Meer hierover vind je [hier](#).

Provinciale bezinningsdagen op 28 en 30 oktober 2017

De data en plaatsen zijn bekend, hier vind je ook een tip van de sluier voor de inhoud:

- *Gij zijt niet ver voor wie u aanbidden*, door monnik Alexis Werbrouck, monnik van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken.
- *Initiatie in de oude Kerk, als inspiratie voor een missionaire Kerk vandaag*, door Stijn Van den Bossche.

Initiatie in het christelijk geloof is vandaag de grote uitdaging voor de Kerk, zeer in Vlaanderen. Tijdens deze bezinningsdag verkennen we initiatie, catechese en mystagogie in de oude Kerk: niet om de praktijken van toen zomaar over te nemen, maar om er met respect voor de afstand toch inspiratie in te vinden voor vandaag. Vooral de vierde eeuw wordt beschouwd als de gouden tijd van het catechumenaat, met vijf grote figuren: in het westen Ambrosius van Milaan en Augustinus van Hippo, in het oosten Cyrillus van Jeruzalem, Johannes Chrysostomos en Theodoros van Mopsueste.

Na een algemenere inleiding lezen we tekstfragmenten uit de mystagogische catecheses van Cyrillus van Jeruzalem, die de bekendste zijn, en een mystagogisch preekje van Augustinus.

[Terug naar overzicht](#)



Adriaans boekenkast

ZOMERTOPPERS 2017

1. Wereldkerkdocumenten – Brieven van Belgische bisschoppen

1. Wereldkerkdocumenten (wkd) 37

Paus Franciscus, *Misericordia et misera*. Bij de afsluiting van het Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid. Apostolische brief van paus Franciscus, Licap, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, 2017, vertaling: Bisschoppenconferentie van België, 32 pagina's.



Achterkant

"Deze apostolische brief is eigenlijk een tussentijdse balans van de accenten die paus Franciscus in zijn pontificaat legt. Zoals een goede leermeester overweegt hij even het tot dusver afgelegde parcours, om van daaruit de weg met ons te vervolgen. En dan blijkt dat barmhartigheid de leidraad is." (+Kardinaal De Kesel)

2. Verklaringen van de bisschoppen van België, Nieuw reeks nr. 40

Populorum communio, verbondenheid tussen volkeren.

Pastorale brief van de bisschoppen van België ter gelegenheid van 50 jaar encycliek 'Populorum progressio' van paus Paulus VI, Licap, Brussel, 2017. 32 pagina's.

Uit de inleiding

"Dag op dag vijftig jaar geleden, op paasdag 26 maart 1967, maakte paus Paulus VI zijn encycliek *Populorum progressio*, over de ontwikkeling van de volkeren, wereldkundig. De paus verbreedde daarin de sociale leer van de Kerk door op te roepen tot economische ontwikkeling en sociale gerechtigheid voor alle volkeren. In heel onze Kerk ontstond een solidariteitsbeweging, die door paus Paulus VI op 6 januari 1967 in de steigers werd gezet met de oprichting in Rome van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede en zich van daaruit verspreidde over vele landen. Dit alles vond plaats op het historische moment van de dekolonisatie. De Kerk in België kende sinds het begin van de jaren '60 al voorlopers van deze initiatieven: de campagnes van Broederlijk Delen voor hulp aan bevolkingsgroepen in het zuidelijk halfrond, en de adventscampagne tegen allerlei vormen van kansarmoede in eigen land. In de sterke liturgische tijden van de veertigdagentijd en de advent roepen Broederlijk Delen en Welzijnszorg vandaag op tot solidariteit en ze helpen de situaties van sociale kwetsbaarheid overal ter wereld beter te begrijpen. Caritas international helpt vooral bij noodsituaties. In dit perspectief is deze brief een uitdieping van onze pastorale



POPULORUM COMMUNIO,
verbondenheid tussen volkeren





brief van 13 oktober 2015 over de vluchtelingen: Samen leven met vluchtelingen en migranten, onze broeders en zusters. We vertrekken nu vanuit de encycliek *Populorum progressio*, de ontwikkeling van de volkeren, van paus Paulus VI en paus Franciscus heeft ons met barmhartigheid een sleutel aangereikt die ons brengt bij een *Populorum communio*, een verbondenheid tussen volkeren, in de zorg om het gemeenschappelijke huis, de planeet Aarde.

3. Gesprekken met Mgr. Luc Van Looy

Emmanuel VAN LIERDE, *Netwerker van God voor de mensen*. Gesprekken met Mgr. Luc Van Looy, Halewijn, Antwerpen, 2017, 188 pagina's.

Op de achterflap

Tertio-redacteur en Gentenaar Emmanuel Van Lierde (1976) voerde lange gesprekken met deze netwerker van God onder de mensen over zijn rijke leven en de vele boeiende ontmoetingen die hij had. Daarbij wijst bisschop Luc Van Looy niet alleen op wat hij wezenlijk vond in zijn leven, maar tegelijk zoekt hij waar God in die verhalen oplicht en aan het werk was. Zo groeit dit boek, vol biografische anekdotes, uit tot een 'geestelijk testament' en een geloofsboek.



2. Paulus

1. Benoît STANDAERT, *De apostel Paulus. Meesterlijk in denken, bidden en liefhebben*, Halewijn, Antwerpen, 2017, 246 pagina's.

Op de achterkant

"Paulus, de eerste grote denker binnen de christelijke beweging, blijft voor velen een onbekende en vaak zelfs een miskende. Zijn brieven vormen nochtans de oudste kern van het Nieuwe Testament. In dit boek biedt een kenner van de Schriften ons een drievoudig pad aan om binnen te treden in de leefwereld van de apostel. Wat was zijn gebed? Hoe beoefende hij de liefde? En hoe stond hij onder het Woord om te verstaan wat hem overkwam en met inzicht alles te beleven? Langs deze drie invalshoeken, die beantwoorden aan de bekende 'drie pijlers van de wereld', krijgen we een nieuwe toegang tot de gerijpte visie van Paulus."



2. Rowan WILLIAMS, *God ontmoeten in Paulus*, Berne Media, Nederlandstalige editie: uitgeverij abdi van Berne, 2017, 96 pagina's. ISBN 987-90-8972-160-0.

Op de achterkant

"Rowan Williams belicht in dit boek, dat hij speciaal voor de tijd van Pasen geschreven heeft, de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin christen zijn iets nieuws





was dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd. Daarmee helpt hij ons dichterbij de spiritualiteit van Paulus te komen.”

Auteur

Rowan Douglas Williams (1950) is Brits theoloog en schrijver van talrijke boeken. Hij was jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk.

[Terug naar overzicht](#)

3. Evangelisatie – geloven – Eigentijdse wegen van barmhartigheid

1. Valeer NECKEBROUCK, *Gaat en onderwijst. Grondvragen over evangelisatie*, Halewijn, Antwerpen, 2017, 200 pagina's.

Op de achterkant

“In dit boek beantwoordt professor Valeer Neckebrouck de meest voorkomende vragen die hedendaagse geloofsvrij christenen zich stellen in verband met evangelisatie. Bijvoorbeeld op wie rust de taak om te evangeliseren? Hoe moet men evangeliseren? Bijzonder actueel in een pluralistische samenleving zijn vragen omtrent het theologische statuut van niet-christenen. Wat leert de Kerk precies over de mogelijkheid voor niet-christenen om gered te worden? ... De auteur beantwoordt deze en een aantal andere vragen met een onvoorwaardelijk respect voor de Bijbelse en conciliaire teksten en voor hun context. Dat leidt tot conclusies waarvan velen verrast zullen opkijken. Het breed uitgewerkte antwoord van de auteur op de vraag naar het uiteindelijke waarom van de evangelisatie voert de lezer regelrecht naar het hart van het christelijk geloof.”



2. Eric DECKERS, *Kan ik dat geloven? Over het Credo*, Halewijn, Antwerpen, 2017, 137 pagina's.



Op de achterkant

Op zijn zoektocht naar de zin van het leven en van al wat is, gaat Eric Deckers zonder omwegen in op de grote geloofsvragen. Hij peilt naar de rationele verantwoording en naar de innerlijke samenhang van de antwoorden die de geloofsbelijdenis aanreikt. Hij leert ons dat vragen stellen gezond is. Zo helpt hij ons om de context van toen beter te verstaan. Dat bevordert de hertaling van het credo naar onze tijd. Wat abstract is wordt concreet. Nuttige bagage om ons geloof zowel te verdiepen als te beleven.



Auteur

Eric Deckers, gehuwd, vader van vijf zonen en meermaals grootvader. Hij was notaris en oefende leidinggevende functies uit in de organisaties die met zijn beroep te maken hadden. Thans is hij nog bedrijvig in ontwikkelings-samenwerking en in diverse caritatieve en culturele organisaties. Zo is lid van de Gilde en Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Lof in de Kathedraal van Antwerpen. Uit die relatie is dit boek ontstaan.

3. Luc DE SAEGER en Terrence MERRIGAN (red.), *Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. God en/in het lijden van mensen*, in de reeks LOGOS, Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit, 12^e LOGOS-uitgave, Halewijn, Antwerpen, 2017, 184 pagina's.

Van de achterflap

“Die geleden heeft onder Pontius Pilatus’. Je zou je kunnen afvragen of deze uitspraak, hoewel zij deel uitmaakt van de geloofsbelijdenis, een geloofsuitspraak is. Worden hier niet gewoon historische feiten aangehaald? Wat hebben die feiten te maken met geloven? Of wordt met deze uitspraak dan toch meer beleden en tot meer opgeroepen dan wat haar eenvoud doet vermoeden?

Christenen vertrouwen zich toe aan feiten: dit is wat gebeurd is in het leven van Jezus van Nazaret in de eerste decennia van onze jaartelling. En zij belijden: in die feiten, in dit leven van deze mens heeft God zich geopenbaard en ten volle geëngageerd. En dus gaat het in deze geloofsuitspraak over niet minder dan over de incarnatie.

En omdat christenen geloven in feiten, wordt van hen ook gevraagd die uitspraak te beamen in feiten: proberen leven, volgens de eigen mogelijkheden en in de eigen concrete context, zoals Jezus. De geloofsuitspraak gaat dus ook over onze houding tegenover de andere lijdende, hij of zij die lijdt onder één van de vele gedaanten die Pontius Pilatus aanneemt. Incarnatie en mede-lijden: deze woorden komen telkens terug in de bijdragen van deze twaalfde LOGOS-editie. Beide worden vanuit verschillende invalshoeken inhoudelijk afgetast en op hun consequenties getoetst.

Luc De Saeger en Terrence Merrigan (red.)
**‘die geleden heeft onder
Pontius Pilatus’**
God en/in het lijden van mensen



LOGOS
halewijn

De drie hoofdreferaten

1. Marc STEEN, *Jezus’ passie, verrassende icoon van God, bondgenoot in het lijden.*
2. Luc DE SAEGER, *‘Zie de mens’.*
3. Marc DESMET, *Christelijke lijdenstermen revisited vanuit de palliatieve zorg.* En een achttal workshops, van o.a. *Benoît Standaert over *‘De psalmen en het lijden van Jezus onder Pontius Pilatus’*, *Bénédicte Lemmelijn over *‘Ik roep u om hulp, maar U antwoordt niet’ (Job 30,20)*. God en het lijden in het boek Job, *Jacques Haers over *‘Gods aanwezigheid in de onderbuik van onze geïndustrialiseerde samenleving. De mystieke ervaring van Egied van Broeckhoven’*, *Jan De Volder over *‘Ga weg, Satan’* of *‘Vriend van het laatste uur? Overwegingen bij het christelijk martelaarschap vroeger en nu, *en anderen.*

[Terug naar overzicht](#)



4. Mieke KERCKHOF, Roger BURGGRAEVE, Ilse VAN HALST, *De Onverschilligheid voorbij. Zeven eigentijdse wegen van barmhartigheid*, Lannoo, Tielt, 2017, 191 pagina's.

Feestgelegenheid en -uitgave

De Congregatie 'Zusters van de Barmhertigheid Jesu' bestaat 175 jaar.

Op de achterkant

"Roger Burggraeve en Ilse Van Halst vertrekken vanuit de menselijke ervaring van barmhartigheid, als context en humus voor de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Want om barmhartig te zijn hoef je geen supermens te zijn. Vervolgens diepen ze elk werk uit. Veerle Defloor en Ann Tousseyn, Evelien Deketele, Siska Deknudt, Dirk De Wachter, Manu Van Hecke, Marijke Deconinck en het echtpaar Dennis en Valérie Jacques-Mouton getuigen hoe zij die zeven geestelijke werken vandaag gestalte geven. Met haar foto's scheidt Anneleen Tansens ruimte voor interpretatie en met haar impressies nodigt Mieke Kerckhof uit tot verdieping. Tot slot wordt de menselijke barmhartigheid ingebed in het goddelijk 'baarmoederschap'.



[Terug naar overzicht](#)

4. Lutherjubiläum 1517-2017

1. Volker LEPPIN, *Maarten Luther. Biografie van een hervormer: denken, monnik, rebel*, Meulenhoff Boekeriej bv, Amsterdam, 2017, 191 pagina's.

Op de achterkant

"Maarten Luther wordt in deze biografie vooral opgevoerd als mens, ontdaan van alle mythes en legendes. Briljant schildert Volker Leppin hoe Luther zich al twijfelend losmaakt van het middeleeuwse denken en zijn eigen religieuze overtuiging vormgaf. In heldere taal vertelt Leppin niet alleen over het leven van Luther, maar hij volgt hem ook op de eenzame weg die hij aflegt naar een oprechte religie vol overgave en eenvoud.

Auteur

Volker Leppin is theoloog en doceert kerkgeschiedenis aan de Eberhard Karls Universität Tübingen. Daarvoor was hij tien jaar lang werkzaam in dezelfde functie aan de Friedrich-Schiller-Universität in Jena.



2. Kardinaal Walter KASPER, *Maarten Luther. Een oecumenisch perspectief*, Berne Media, 2017, Uitgeverij abdij van Berne, 88 pagina's.



Op de achterkant

“Dit uitstekende essay van Walter Kasper is een duidelijk signaal van de voormalige president van de pauselijke oecumenische raad. Elke tijd weet wel zijn eigen wensen en angsten te projecteren op Maarten Luther. Voor Kasper is het belangrijk Luther uit deze claims – ook die van het huidige Lutherjubileum – te bevrijden. De boodschap van Luther stamt uit een tijd waarin het beeld van de wereld volledig veranderde, een wereld die mensen van nu totaal vreemd is. Echter, wanneer het je lukt om naar deze ‘vreemde Luther’ te luisteren, dan ontdek je hoe actueel zijn boodschap voor christenen van alle geloofsovertuigingen is – en hoe dit op één lijn staat met paus Franciscus en zijn inzet voor barmhartigheid.”

Auteur

Dr. Kardinaal Walter Kasper (1933) is emeritus hoogleraar dogmatiek. Hij was van 1989 tot 1999 bisschop van Rottenburg-Stuttgart en van 2001 tot 2010 president van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen.

5. Mediteren

1. Laurence FREEMAN OSB, *God is er al. Leren mediteren in de vasten*, Halewijn, Antwerpen 2017, 156 pagina's.

Op de achterkant

“Zaken loslaten, daar denken we spontaan aan bij het woord vasten. Laurence Freeman maakt ons duidelijk dat de veertigdagentijd ook de tijd is om nieuwe zaken te beginnen of die te verdiepen. Hij heeft het over de praktijk van het mediteren. Als hulp hierbij reikt hij ons telkens een bezinning aan bij de lezing van de dag. Deze teksten zijn vaak verrassend. Ze vertrekken vanuit de concrete realiteit maar getuigen evenzeer van een gerijpt inzicht in het psychologisch functioneren van een mens en tonen de weg van verinnerlijking. Telkens weer banen ze het pad naar het hart of anders gezegd die plek waar God al is.”



Auteur

Laurence Freeman is een Engelse benedictijnermonnik. Hij staat aan het hoofd van de The World Community for Christian Meditation, een beweging die in meer dan honderd landen actief is.

[Terug naar overzicht](#)



6. Kerkelijke en andere taalproblemen

1. Karel EVENEPOEL, *Vademecum. Correcte schrijfwijze bij kerkelijke en andere taalproblemen*, Halewijn, Antwerpen, 2016, 120 pagina's.

Uit het Voorwoord van de auteur

"Bij de jarenlange wekelijkse correctie van de plaatselijke katern van ons parochieblad en de maandelijks correcties van drie kerkelijke tijdschriften, groeide het besef dat het nuttig kon zijn dat er meer uniformiteit komt in de schrijfwijze van de benamingen van parochiegemeenschappen, heiligennamen, kerkelijke feestdagen ... naast ook nog andere, niet-kerkelijke woordenschat.

...

Dit vademecum wil een poging zijn om, over alle bisdommen heen, uniformiteit te scheppen in deze taalproblemen.

...

Twee bronnen liggen voor de hand: het 'Groene Boekje' en de 'Grote Van Dale'. Soms wijken deze van elkaar af. Daarom baseren wij ons vooral op een van beide: de 15^e editie van de Grote Van Dale, anno 2015. Hierin werden enkele wijzigingen – die ook voor ons van belang bleken te zijn – aangebracht tegenover edities 13 en 14, om nog meer aan te sluiten bij het Groene Boekje.



Persoonlijke notitie (Adriaan De Cooman)

Karel Evenepoel is jarenlang lector geweest in o.a. KHL-Departement Lerarenopleiding, Heverlee. Daar heeft hij de volgende salesianen als collega's gekend: Jacques Schepens, Louis Poelmans, Piet Palmans, Jos Claes, Julien Jackers en Adriaan De Cooman. Op pagina 91 van het werk vind je daarvan een aanduiding in een voorbeeld van afkorting. Zijn studie- en onderwijsgebied: economie. Een heel gedegen en geëngageerd lesgever. Door collega's en studenten zeer gewaardeerd en geacht, pastoraal-pedagogisch bewogen en beziel.

We kregen ook nog volgende suggestie aangereikt

Anselm GRÜN, *Innerlijke kracht: positieve energie aanboren en uitputting voorkomen*, Ten Have, 160 pagina's.



Burn-out, dodelijk vermoeid, innerlijk leeg - zo voelen veel gestreste en overbelaste mensen zich. Volgens Anselm Grün raken mensen in zo'n toestand doordat ze putten uit troebele bronnen. Ze worden gedreven door eerezucht, willen zich bewijzen, zijn perfectionistisch. Die bronnen geven geen spirituele energie, maar zuigen je leeg. Waaruit kun je dan wel kracht putten zonder uitgeput te raken? Volgens de auteur zijn er in ieders leven ook heldere bronnen, die reinigen, verfrissen en vruchtbaar zijn. Het zijn hulpbronnen die al in je kindertijd aanwezig waren. Naar deze bronnen wijst Grün de weg.

[Terug naar overzicht](#)