



Don Bosco
Vorming & Animatie

Nieuwsbrief permanente vorming november - december 2016

Don Bosco zegt

'Het nieuwe levensjaar gaat nu komen en wanneer wij het goed zullen beginnen zal het geheel worden tot Gods meerdere glorie, tot groot voordeel van jullie ouders, vrienden, weldoeners en oversten. Indien wij het niet best zullen doorbrengen, zal het slecht gaan, zal het verloren tijd zijn... Dit zeg ik jullie terloops.'

Don Bosco over het begin van het nieuwe jaar, MBN XVII, p. 394

In het vizier

Van straatkind naar ondernemer in Lubumbashi

[Dit getuigend filmpje](#) toont dat het nog steeds de moeite waard is om het project voor straatkinderen in Congo te blijven steunen. De lijst van de kerstmarkten ten voordele van 'Oeuvres Maman Marguerite' [vind je hier](#).

De naam salesianen van Don Bosco

In januari verschijnt een nieuwe studie van Rik Biesmans. De auteur probeert te achterhalen waarom on Bosco de (H.) Franciscus van Sales als patroon (van het Oratorio) en als voorbeeld van de salesianen en de leden van de Salesiaanse Familie gekozen heeft. [Lees er hier al meer over](#).

Kerstcadeau

Op zoek naar een ideaal kerstcadeau? Het boek '[Als woorden het leven heiligen](#)' is zeker een aanrader.

Agendavullers

Hier vind je allerhande activiteiten met een vormend of bezinnend karakter. Neem alvast je agenda en check volgende suggesties:

- Voor snelle beslissers. Woensdag 23 november 2016: studiedag en boekvoorstelling op de barricade, jeugdhulp tegen gezinsarmoede (Brussel). Meer info [op de site van Caritas](#).
- [Kennismakingsdag](#) Godly Play op zaterdag 28 november in de Oude Abdij in Drongen. In 2017 zijn er twee mogelijkheden om een training te volgen: [van 1 t/m 3 maart 2017 en van 3 t/m 5 april 2017](#), telkens in de Oude Abdij van Drongen
- In het Groot Begijnhof in Leuven is er een mogelijkheid om de advent intens te beleven, met anderen. Met een [wekelijkse samenkomst](#) op woensdagmorgen voor een half uur bezinning en gebed, met woorden, liederen en stilte.





- Het [babelatelier van Yot Brugge](#). Oog om oog, tand om tand (Matteüs 5,38-42) door Jean Bastiaens, op maandag 5 december 2016. De vinger op de wonde leggen (Joh 20, 26-19) door Patrick Perquy op maandag 9 januari 2017.
- Studiedag '[Opnieuw van Don Bosco vertrekken](#)' met Wim Collin, zaterdag 11 februari 2017 (Oud-Heverlee)
- Voor wie graag wat langer op voorhand plant: [Bijbelreeks Geloven in verrijzenis](#); verrijzenisgeloof door Jean Bastiaens. Op dinsdag 9, 16 en 23 mei 2017 van 14.00 tot 16.15 uur.

Adriaans boekenkast



Volgens Adriaan De Cooman zijn [dit de boekensuggesties](#) voor de komende adventsweken:

Op zoek naar nog meer leestips? Via [deze link](#) vind je extra uitgaven over geloof en spiritualiteit.

Een blik op het web

Het internet staat vol met boeiende artikels, filmpjes, fora, databanken, etc. We helpen je graag enkele bomen door het bos te zien.

- Al wie dolend in het donker... het bekende lied vormt het thema van de nieuwe uitgave '[Op weg naar Kerstmis](#)'. Een persoonlijk boekje om op weg te gaan naar kerstmis met elke dag een gebed, een korte vertelling, een kunstwerk of een bijzonder citaat.
- De adventsretraite "wandelen in het licht" begint op zondag 27 november. Wil je graag vanaf 27 november elke dag een online impuls in je mailbox dan [kan je je hier inschrijven](#).
- Armoede is een verhaal van 1 op 7. Samen kunnen we er iets aan doen. Via [deze link](#) vind je kant en klaar materiaal om meteen mee aan de slag te gaan.
- Wil je graag een boeiend gesprek met anderen over diversiteit dan kan het kaartspel Caleidoscopia daarmee helpen. Het doel van het spel is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over zichzelf, hun geschiedenis, het heden en de toekomst en daardoor meer begrip en respect voor elkaar te helpen ontwikkelen. [Klik hier](#) voor meer info.
-  De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd van 18 tot 25 januari. De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. Meer info voor de week van het gebed van 2017 [vind je hier](#).
- [Genegen.be](#) biedt nog steeds heel wat online inspiratie om je vergadering te beginnen met een bezinnend filmpje. Neem ook eens een kijkje op [www.verderkijken.org](#)





Kerstmarkten 'Oeuvres Maman Marguerite'

Vredesmarkt

- Kapel Onze-Lieve-Vrouw Van Steenberg (Zoete Waters – Oud-Heverlee)
20 november '16 van 14.00 tot 18.00 u

Kerstmarkten

- LDC Ter Vierbeke, Rustoordlaan 3 Kessel-Lo
26 november '16 van 13.30 tot 17.00 u
- Neerijse WZC HOF ter MEREN
4 december '16 van 13.30 tot 17.00 u
- Ruisbroek Paviljoentje
8 & 9 december '16 vanaf 14.00 u
- Leuven Sancta Maria-school (Tiensestraat naast ingang Stadspark)
10 december '16 van 12.00 tot 20.00 u
11 december '16 van 12.00 tot 18.00 u
- Dilbeek Savioparochie
10 december '16 van 14.00 tot 21.00 u
11 december '16 van 10.00 tot 19.00 u
- WZC Henri Vander Stokken (Pepingen)
11 december '16 van 13.00 tot 17.00 u
- WZC St Bernardus (Eggenhovestraat 22, Bertem)
14 december '16 van 13.00 tot 17.00 u
- Den Bril (Bril 6 Lier)
16 december '16 van 18.00 tot 22.00 u
17 & 18 december '16 van 15.00 tot 22.00 u
- Buizingen (Turncentrum Start 65)
17 december '16 van 14.00 tot 20.00 u
18 december '16 van 10.00 tot 19.00 u
- Ottenburg kerk
17 december '16 van 17.00 tot 22.00 u
- Bertem pastorie
17 december '16 van 16.00 tot 23.00 u
18 december '16 van 14.00 tot 20.00 u

Ten voordele van de straatkinderen van Congo het missieproject van Pater Eric Meert, Salesiaan van Don Bosco.

[Terug naar overzicht](#)



De naam salesianen van Don Bosco

Tijdens bijeenkomsten van de Franz von Sales Arbeitsgemeinschaft in Eichstätt tussen 1991 en 1995 kreeg Rik Biesmans, salesiaan, jaren geleden meer dan eens de vraag hoe hij het woord salesianen in de benaming van de Congregatie kon verklaren. De oblaten van de H. Frans van Sales, die de vergaderingen organiseerden, zagen bij de salesianen van Don Bosco weinig of geen zichtbare tekens van zorg voor een enthousiaste navolging en bewuste beleving van de spirituele geest van de patroon waar ze hun naam aan ontleenden.

De auteur voelde zich uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar de verhouding tussen Don Bosco en Frans van Sales. Lange tijd was het niet zo duidelijk hoe hij dat best kon aanpakken. Tot hij in 2015 een nieuwe en geschikte invalshoek vond. Hij besloot alleen maar gebruik te maken van teksten die Don Bosco zelf geschreven had, en van notities die door betrouwbare naaste medewerkers of door een goed geïnformeerde bewonderaar opgetekend werden. Alles samen gaat het om zeventien teksten waarvan vele niet eerder aan bod zijn gekomen in andere publicaties.

De analyse van deze teksten gaf niet alleen inzicht in de kernvraag van deze studie, n.l. hoe Frans van Sales gekozen werd voor de naam “salesianen”, maar ook in andere aspecten van de persoon Don Bosco en zelfs in die van de eerste groep salesianen.

Voor de schrijver van deze eerder korte studie is Don Bosco daardoor een meer menselijke tochtgenoot geworden, een medegelovige die zijn weg gezocht heeft en een geleidelijk meer ervaren opvoeder en inspirator geworden is zoals wij hem nu kennen.

Misschien kan dat ook het geval zijn voor meer medeleden van de salesiaanse familie in Vlaanderen en ook buiten onze provincie want de Engelse vertaling zal haast gelijktijdig verschijnen.

Jos Biesmans

[Terug naar overzicht](#)



Als woorden het leven heiligen

In het leven zijn er momenten die je niet zomaar wil laten voorbijgaan. Je staat er bij stil, reflecteert er over, probeert ze zoekend onder woorden te brengen en betekenis te geven. Zo krijgen die ervaringen diepgang en glans.

Woorden hebben immers het vermogen de werkelijkheid om te toveren tot een heerlijke tuin, een veilige plek. Tot een oase van stilte of een heilige ruimte. Woorden kunnen zo wat onnoembaar is oproepen en dus toch weer benoemen.



Piet Stienaers maakte op onze vraag een selectie uit zijn verzameling van teksten die hij de voorbije jaren bij allerlei gelegenheden schreef. Ze gaan over liefde, verbondenheid, gastvrijheid, de belofte van een nieuw jaar, de kracht van de verrijzenis. Het zijn mijmeringen bij een overlijden, gedachten over Kerstmis en over de kleine dagelijkse rituelen als aan tafel gaan, zegenen en verjaren.

Soms komt God uitdrukkelijk aan bod. Meestal is hij eerder versluierd aanwezig, vertoef Hij achter de woorden en onder de gedachten, wordt Hij vermoed en gesuggereerd. Zo verrast God ons telkens weer in ons dagelijkse leven.

De (salesiaanse) onderwijswereld, het vormingswerk voor volwassenen waarin hij vele jaren actief was maar vooral het leven dat hij met anderen mocht delen, kleuren zijn reflecties. Een stuk pretentieloze wijsheid opgebouwd via die ervaringen, vindt er zijn weerslag.

De kunstwerken van Hilda Vandersmissen, die zij speciaal voor dit boek schilderde, gaan in gesprek met de teksten en geven er een visuele interpretatie aan.

Dit is geen boek om ineens uit te lezen. Eerder eentje om af en toe vast te nemen en door te bladeren. Het kan bepaalde gebeurtenissen in het jaar of in je leven, wat meer kleur geven. Het geeft te denken bij het wel en wee van je bestaan.

De teksten kan je nog op vele andere manieren gebruiken: als start van een vergadering; bij het opstellen van een bezinning of een gebedsmoment; als inspiratiebron wanneer je zelf op zoek gaat naar woorden om iemand te verrassen.

Meer info en bestellen kan via de [website van Don Bosco Vorming & Animatie](#).

[Terug naar overzicht](#)



Adriaans boekenkast

Advent

1. Jean-Marie HUMEAU, *Wegen van verwachting 2016*, Éditions du Signe, F-67038 Strasbourg Cedex, in samenwerking met Don Bosco Centrale VZW, Fr. Gaystraat 129 1150 Brussel, E-mail: centrale.propaganda@donbosco.be, 55 pagina's, vertaling door Don Bosco Centrale VZW.

Inhoud:

Voor iedere dag van de advent tot en met Epifanie een passende bezinningstekst, prachtig geïllustreerd.



Barmhartigheid (Augustinus over Barmhartigheid)

1. Gabriël QUICKE, *Brug van Barmhartigheid*, Halewijn, Antwerpen, 2016, 108 pag.



Op de achterkant

Op een indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als degene die ons mensen het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God uit te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij als brug van barmhartigheid.

Een uitspraak die we zo in de mond kunnen leggen van paus Franciscus die het Jubeljaar van de Barmhartigheid afkondigde. In dit boek brengt priester G. Quicke de grote kerkleraar Augustinus en paus Franciscus dan ook met elkaar in dialoog.

Auteur

Gabriël Quicke is priester van het bisdom Brugge en sinds 2009 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij is er verantwoordelijk voor de dialoog met de Oosters-Orthodoxe Kerken.

Bijbel – Paulus – Evangelie

1. Jean BASTIAENS en Frederique VANNEUVILLE (red.), *Bijbel tegendraads. Heeft de Bijbel nog recht van spreken?*, Halewijn, Antwerpen, 2016, 187 pag.

Op de achterkant

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Erasmus zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament liet verschijnen. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther, volgens de traditie, zijn stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde, en zo een aanzet gaf tot een beweging die zou uitgroeien tot de Reformatie. Beide gebeurtenissen hebben een immense impact gehad op de geschiedenis van het christendom. In het hart van die vernieuwingen staat de bijbel.



Hoe staat het vandaag, 500 jaar later, met die Bijbel? Hoe lezen wij die teksten vandaag? Is de bijbel nog 'plezant' en 'relevant'?

Uit het Woord vooraf

"Op 31 oktober 2016 was paus Franciscus te gast in de Zweedse stad Lund om in een oecumenische viering mee het startschot te geven voor het herdenkingsjaar. De herdenking is niet gericht op wat de kerken verdeelt, maar op verzoening en verbondenheid.

Samen met uitgeverij Halewijn zochten we naar een manier om met een laagdrempelige publicatie een bijdrage te leveren aan dit herdenkingsjaar. De Bijbel is nog steeds een boek dat uitstekend verkoopt. Maar wordt de bijbel ook gelezen? En Hoe worden die teksten gelezen? Bovendien wilden we nagaan op welke wijze Bijbelse teksten nog steeds een bron van inspiratie zijn voor actuele vraagstukken. We hebben 22 auteurs gevraagd om een bijdrage te schrijven in de vorm van een kort essay. In de voorafgaande inleiding hebben we getracht enkele rode draden zichtbaar te maken die de teksten met elkaar verbinden." (p. 7).



Enkele auteurs en hun essay als voorbeeld:

- * Gerard BODIFEE, *Genesis, het verhaal van een gelovige*
- * Pieter OUSSOREN, *Lezen in de Bijbel. Maar welke bijbel dan?*
- * Hans DEBEL, *Wijsneuzen in de bijbel? Het boek Prediker als wijsheidsliteratuur*
- * Rik HOET, *Jezus: 'een echte Israëliet in wie geen bedrog is' (Joh 1,47)*
- * Jean BASTIAENS, *De Bijbel: zo oud en zo nieuw*
- * Emilio PLATTI, *Bijbel en Koran*
- * Benoît STANDAERT, *De bijbel – voor altijd?*

2. Mgr. Paul VAN DEN BERGHE, *Over vrijheid gesproken met de apostel Paulus en de anderen*, Halewijn, Antwerpen, 2016, 120 pag.

Op de achterkant

Vrijheid is zonder twijfel één van de gewichtigste levenswaarden, zeker voor de moderne mensen die wij zijn. Onze mooiste dromen zijn gekleurd door verlangens naar vrijheid. Onze klachten verraden heimwee naar verloren of ontbrekende vrijheid. Te vaak vergeten wij daarbij dat ook ons christelijk geloof alles te maken heeft met een oproep tot vrijheid en met een aanbod van een ons geschonken wonderlijke vrijheid.



Inhoud

Uit het voorwoord door de auteur:

"Eerst blikken we terug op de visie van de oudtestamentische traditie inzake de vrijheid en haar nawerking in het Nieuwe Testament, en daarna zullen we het hebben over enkele niet paulinische teksten over de vrijheid, om dan in het corpus van deze studie onze volle aandacht te schenken aan de rijke en omvattende visie van de apostel Paulus op 'de vrijheid van de kinderen Gods' (p. 5)

Auteur:

Bisschop emeritus Paul Van den Berghe: voldoende bekend.



3. Jean VANIER, *Het mysterie van Jezus in het Johannesevangelie*, Altiora, Averbode, 2014, 370 pag.

Op de achterkant

Deze commentaar op het Johannesevangelie is het resultaat van jarenlange reflectie, studie en gebed van Jean Vanier in de gemeenschap van De Ark (L'Arche).

'Ik heb dit boek geschreven als een soort meditatief proza, om de lezer te helpen zich te laten fascineren door het mysterie van Jezus' (Jean Vanier)

Van meet af aan was de stichter van De Ark gefascineerd door het mysterie van Jezus zoals Hij verscheen in het Evangelie volgens Johannes. Een televisieprogramma over het evangelie van Johannes dat Jean Vanier verzorgde voor de Canadese televisie gaf hem de kans het evangelie te presenteren vanuit de achtergrond van het leven in de Ark en met het oog op de noden van de wereld van vandaag. De commentaar is erop gericht de lezer te brengen tot geloof in en vertrouwen op Jezus. De boodschap van dit evangelie is eenvoudig. Het gaat over het geroepen zijn om vriend te worden van Jezus. Het gaat over verbondenheid met Jezus en met elkaar, over leven zoals Jezus, over liefhebben en geliefd worden.



Spiritualiteit van geweldloosheid

1. Mark VAN DE VOORDE, *Vrij verdraagzaam weerbaar*, Pax Christi, Italiëlei 98 a, B - 2000 Antwerpen, en Halewijn, Antwerpen 2016, 72 pag.



Op de achterkant

We leven in een tijd van angst. Angst is menselijk maar heilloos. Mark Van de Voorde plaatst tegenover de sfeer van angst een spiritualiteit van de geweldloosheid en een cultuur van verzoening. "Verzoening is de ultieme weerlegging van de angst", schrijft hij. Verzoening betrachten breekt de eigen weerbaarheid niet af, integendeel. Wie geweldloos weerbaar is, komt zonder schaamte maar tolerant op voor het eigen gedachtegoed, zonder de vrijheid van een ander te belemmeren. Alleen de mens die zijn eigen angst te boven komt, is vrij, verdraagzaam én weerbaar. De auteur noemt dit een driepikkel onder onze democratie.

rondetafelgesprek met Mieke Van

Aansluitend op zijn essay modereerde en redigeerde auteur Mark Van de Voorde een Hildegarde Vansintjan en Guido Vanheeswijck.

! Boekvoorstelling op 24 november om 19u30, Pax Christi Vlaanderen



Woorden zoeken op de bodem van je ziel

1. Kris GELAUDE, *Zonder woorden kan je niet*, Uitgeverij Averbode/Erasmie nv, 2016, 339 pag.

Op de achterkant

Na *Wie woorden zoekt* reikt dit boek opnieuw inspiratie aan om uit te drukken wat in gewone taal niet zomaar uit te drukken valt. Want woorden om het mooiste, het liefste, het innigste, het heiligste, maar ook het droevigste te omschrijven, moet je zoeken op de bodem van je ziel. Ze hebben een andere waarde dan de alledaagse.

In *Zonder woorden kan je niet* zijn zulke woorden bijeengebracht. De grote gebeurtenissen in het leven dienen als leidraad. Maar ook wat er kwaliteit aan geeft, zoals vriendschap, geborgenheid, vertrouwen en dankbaarheid, heeft er zijn plaats in gevonden.

Een boek vol bewogenheid, waarmee je een ander tegemoet kunt gaan.



Auteur

Kris Gelaude (1943) is schrijfster en actief als vrijwillig vormingswerker.

Illustrator

Joke Eycken (1974) werkt als animator van tekenfilms en als illustrator van kinder- en volwassenenboeken. In 2015 won zij de publieksprijs op de tweejaarlijkse picturale in Ronse. Ze is de dochter van Kris Gelaude.

Uit hun samenwerking ontstaan originele reeksen met wenskaarten voor alle gelegenheden.

[Terug naar overzicht](#)