



Don Bosco  
Vorming & Animatie

# Nieuwsbrief permanente vorming februari 2016

## Don Bosco zegt

*'In plaats van werken van versterving te doen, moeten jullie werken van gehoorzaamheid doen.'*

Don Bosco over de vasten op 18 februari 1878 tot de novicen,  
MBN XIII, p. 70

## In het vizier

### Studiedag met don Pascual Chávez

Op zaterdag 5 maart 2016 spreekt Pascual Chávez, algemeen overste van 2002 tot 2014, in Oud-Heverlee over '[Uitdagingen en kansen voor de Don Boscobeweging vandaag](#)'. Een must voor iedereen.

### MagaZijn

[MagaZijn](#) is een nieuw, onafhankelijk interactief digitaal forum met nieuws, verdieping en verhalen over zingeving. Initiatiefnemers zijn Johan Van der Vloet en Ilse Cornu. 'De verspreiding van dit nieuwe digitale magazine is zeker een vorm van evangelisatie en verdient een sterke aanbeveling', kon je lezen in de rondzendbrief van de provinciaal (30/01/2016).

### Laten wij samen met Jezus het avontuur van de geest beleven!

Met de [jaarspreuk 2016](#) daagt Don Ángel Fernández Artime ons uit. De Nederlandse vertaling van de tekst wordt eerdaags gedrukt. Meer info en achtergronden vind je [hier](#).

## Agendavullers

Op [deze pagina](#) vind je allerhande activiteiten met een vormend of bezinnend karakter. Neem alvast je agenda en check volgende suggesties:

- Regionale animatiedagen 2015-2016
- Tentoonstelling: de Letterbergontwerpen, van 10 februari tot 28 maart 2016
- Studiedag don Pascual Chávez, zaterdag 5 maart 2016
- Tentoonstelling Nederlandse salesiaanse kunstenaars, van mei tot oktober 2016
- Turijnreis voor gevorderden, 7 t.e.m. 12 augustus 2016 (zie nieuwsbrief november-december 2015)



## Adriaans boekenkast

Volgens Adriaan De Cooman is dit [ideaal voedsel](#) voor de veertigdagentijd:

- Davidovici, A. (2015). *Op tocht naar Pasen 2016*. Strasbourg: Editions du Signe. [Nederlandse vertaling i.s.m. Don Bosco Centrale vzw]
- (2015). *Samen leven met de vluchtelingen en migranten, onze broeders en zusters. Verklaringen van de bisschoppen van België*. Brussel: Licap.
- Pax Christi & Eckerk (2015). *Het klimaat verandert ook mij. Over ecologie, rechtvaardigheid en vrede*. Antwerpen: Halewijn.
- Kasper, W. (2015). *Paus Franciscus. Revolutie van de tederheid en de liefde. Theologische wortels en pastorale perspectieven*. Antwerpen: Halewijn.
- Paus Franciscus (2016). *De naam van God is genade. De paus in gesprek met Andrea Tornielli*. Amsterdam: The House of Books.
- Kerckhof, M. (2002). *Een regenboog van solidariteit. Over de 14 werken van barmhertigheid*. Brugge: Zusters van de Barmhertigheid Jesu.
- Küng, H. (2012). *Wat ik geloof*. Utrecht: Uitgeverij Ten have.
- Neckebrouck, V. (2015). *Vraagt en Gij zult verkrijgen. Verhoort God al onze gebeden?* Gent: Carmelitana.
- Galle, E. (2015). *Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft. Gebeden uit het hart*. Antwerpen: Halewijn.

Daarnaast kreeg de redactie ook volgende [boekensuggesties](#) binnen:

- Weyns, W. (red.) (2015). *Gedoofde kaarsen en uitlaande vlammen. De secularisatie onder de loep*. Borgerhout: Uitgeverij Polis.
- Mester, G. (2015). *Mens, Franciscus!* Antwerpen: Halewijn.

## Een blik op het web

Het internet staat vol met boeiende artikels, filmpjes, fora, databanken, etc. We helpen je graag enkele bomen door het bos te zien.

- [Broederlijk Delen](#). Alle info over de nieuwste campagne '[Met een leven speel je niet](#)', waarin de Colombiaanse boeren centraal staan. Zeker de campagnekrant en de vastenkalender zijn een must.
- [Beeldmeditaties veertigdagentijd](#). [Hier vind je beeldmeditaties](#) voor elke zondag van de veertigdagentijd. Deze kunnen een andere insteek bieden voor een preek, een bezinningsmoment of een openingsgebed.
- [Hongerdoek](#). Een interessante link voor wie tijdens de vasten eens iets [met een hongerdoek](#) wil doen.
- [Laudato si \(deel 2\)](#). Hier vind je enkele nieuwe linken met meer tekst en uitleg over de encycliek van paus Franciscus.
- [Inspirerende bladwijzers en posters](#). De FNP-uitgaven bieden voor elke zondag van de veertigdagentijd een geïllustreerd gebed in verband met de tekst van het evangelie van de dag. Bladwijzers en posters vind je hier: [www.fnp-edition.com](http://www.fnp-edition.com).



# Studiedag met don Chávez

## In gesprek met Don Bosco

Als dragers van het salesiaanse erfgoed worden we telkens opnieuw uitgedaagd om onze ervaringen in gesprek te brengen met de traditie en met de hedendaagse opvattingen en overtuigingen.

De aandacht voor de traditie is geen kwestie van nostalgisch terugblikken of krampachtig vasthouden, maar wel Don Bosco herontdekken vanuit historisch, pedagogisch en spiritueel perspectief om hem vandaag handen, voeten en een hart te geven.

De dialoog met actuele inzichten voorkomt een eenzijdige benadering van Don Bosco en maakt zijn persoon, zijn pedagogie en spiritualiteit nog meer relevant voor deze tijd.

Don Bosco Vorming & Animatie draagt niet alleen bij tot die dialoog, maar wil zoveel mogelijk geïnteresseerden uit Vlaanderen en Nederland bij dit gesprek betrekken. Daarom organiseert zij jaarlijks een studiedag met een eminente kenner van de salesiaanse realiteit.

## Gesprekspartner

Pascual Chávez, afkomstig uit Mexico, was van april 2002 tot maart 2014 de Algemeen Overste van de salesianen van Don Bosco.

Als negende opvolger van Don Bosco bezocht hij salesiaanse werken verspreid over de hele wereld. In oktober 2005 was hij een week te gast in onze provincie. Als geen ander heeft hij een beeld van de uitdagingen en kansen voor de salesiaanse wereld.



Ter voorbereiding van deze studiedag stelden wij hem daarom een aantal vragen:

- Kan je terugblikkend op je ervaringen als Algemeen Overste met ons delen wat je daaruit geleerd hebt?
- Wat is volgens jou de essentie van het salesiaanse charisma dat overal ter wereld gestalte krijgt?
- Welke uitdagingen zie je voor onze provincie, onze regio, de wereldwijde Don Boscobeweging voor de toekomst?



## Programma

09.45 Onthaal

10.15 Eerste referaat: *De fascinerende persoonlijkheid van Don Bosco en de relevantie van zijn charisma voor vandaag*

11.15 Pauze

11.30 Gelegenheid tot vragen stellen

12.30 Middagmaal

14.00 Tweede referaat: *Uitdagingen en kansen voor de Don Boscobeweging in de toekomst*

15.00 Gelegenheid tot vragen stellen

15.45 Afronding

## Doelgroep

Iedereen die zich door Don Bosco's geest wil laten inspireren, is van harte welkom: salesianen, zusters van Don Bosco, leerkrachten, opvoeders, medewerk(st)ers vrijwilligsters van Don Bosco, oud-leerlingen, ouders en sympathisanten.

Opgelet. Pascual Chávez spreekt in het Italiaans. Een Nederlandse vertaling van zijn referaten zal beschikbaar zijn.

## Praktisch

Zaterdag 5 maart 2016 (van 9.45 uur tot 16.00 uur), Don Bosco Oud-Heverlee.

Deelname in de kosten is € 20,00 inclusief broodjesmaaltijd en koffie. Betaling kan enkel ter plaatse.

Voraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan [online](#) (via de website [www.donboscovorming-animatie.be](http://www.donboscovorming-animatie.be)) of via een bericht aan Don Bosco Vorming & Animatie, tel. 016 47 91 24, [vormingenanimatie@donbosco.be](mailto:vormingenanimatie@donbosco.be)

[Terug naar overzicht](#)



## MagaZijn ([www.magazijn.community](http://www.magazijn.community))

Alle mensen zijn op zoek naar zin, ze kunnen niet anders. De manier waarop mensen de vraag naar zin stellen, is echter grondig veranderd. Instituten en systemen spelen een steeds kleinere rol. Mensen zitten niet te wachten op een leer of moraal. Ze vragen evenmin algemene antwoorden op 'de' zin van het leven. Ze zoeken zelf naar betekenis van concrete situaties in een complexe en soms bedreigende wereld. Media behandelen de zinvraag wel, maar gaan er zelden op door. Tegelijk is de behoefte aan bronnen van zingeving en zinvinding groot. Het christelijke geloof heeft onze westerse cultuur en waardenpatroon intens beïnvloed. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen dienden zich ondertussen aan. Ook filosofen en psychologen houden zich vandaag sterk bezig met de vraag naar zingeving. Gemeenschappelijk is dat zij zoeken naar een zinvolle omgang met alles wat ons overkomt. Met deze bronnen gaat MagaZijn intensief aan de slag om te zoeken naar een levenshouding die ons vooruit helpt in ons dagelijkse leven en samenleven.



Zo kan een [community](#) groeien die de levenskwaliteit van burgers en de samenleving als geheel ten goede komt.

In [MagaZijn](#) krijgen lezers de kans hun eigen zingevingsbronnen te exploreren, tot expressie te brengen, kritisch te bekijken, te voeden en te delen met anderen.

### Een magazijn van zin ...

MagaZijn nodigt hedendaagse zinzoekers uit een 'magazijn' van zinvinding te ontdekken. Zoals het logo toont, wil het een open 'doos' met vele ingangen zijn. MagaZijn:

- bekijkt mens en maatschappij door de bril van zin en zijn
- vertrekt van actuele onderwerpen en gaat verder dan hun nieuws waarde
- vraagt door waar andere media stoppen naar wat mensen zin en veerkracht geeft
- geeft ruimte aan verhalen van en over mensen die vanuit verschillende invalshoeken iets zinnigs over zin te vertellen hebben
- helpt te oriënteren in een complexe wereld en er de zin van (te blijven) inzien
- reikt ankerpunten aan om te groeien
- kijkt realistisch én hoopvol naar de toekomst
- brengt zinzoekers met elkaar in contact

### Voor wie?

MagaZijn richt zich tot hedendaagse zinzoekers en biedt hen inspiratie, houvast en ruimte om zich te oriënteren op een zinvol leven, om te groeien als individu en als maatschappij.

Het eerste jaar hebben salesianen een gratis toegang. Daarvoor ontvangt elke gemeenschap een login.

[Terug naar overzicht](#)



## Strenna 2016

Onderstaand gebed van de Salesiaanse Familie (vrije vertaling) vat de jaarspreuk 'Bewogen met en vanuit Jezus in het avontuur van de Geest' mooi samen.

Heilige Geest,  
Leer ons in onszelf te kijken,  
samen met jongeren het diepste van ons hart te ontdekken.  
Leer ons de onrust binnenin te verstillen,  
net als het lawaai van onze vele woorden,  
net als de wervelwind van onze drukdoenerij.  
En wek dan in ons, te midden van die stilte,  
die woorden die ons leven geven.

Heilige Geest, die onze geest toefluistert  
in de naam van de Vader, die liefde en genade is,  
kom en versterk ons verlangen,  
zodat wij, zonder ooit moe te worden,  
steeds blijven zoeken naar God  
als ons antwoord, in Uw licht.

Heilige Geest,  
geef ons een groot en sterk hart,  
klaar om Jezus te ontmoeten en lief te hebben  
met volheid, met diepte en met vreugde.  
Laat die boeiende ontmoeting ons bewegen  
om , samen met Jezus en de jongeren,  
een avontuur aan te gaan  
dat ons leven vervulling en kleur geeft.

Help ons, Heilige Geest,  
te luisteren naar Uw scheppend Woord  
zodat wij in volle vreugde  
de heiligheid waartoe wij geroepen zijn  
mogen beleven als Uw leerlingen,  
als zonen en dochters van Don Bosco,  
ten dienste van jongeren en kansarmen.

Geest van God, U bent de liefde  
die leven geeft aan de enorme boom  
waarop de Salesiaanse Familie is geënt.  
Wij zijn dankbaar voor zovele broers en zusters,  
allemaal lid van eenzelfde lichaam,  
waarin het woord 'gemeenschap' tot leven komt.





Binnenkort verschijnt de volledige tekst van de strenna in het Nederlands. Gedrukte exemplaren worden aan ieder salesiaans huis bezorgd.

Wie zijn honger sneller wil stillen, vindt de Italiaanse of Engelse versie via de website [sdb.org. http://www.sdb.org/en/rector-major/1058-strenna-rm-projects/](http://www.sdb.org/en/rector-major/1058-strenna-rm-projects/)



Tijdens de spiritualiteitsdagen, waarvan je reeds een feitenverslag kon lezen in DB Digitaal, werd de jaarspreuk uitgediept door meerdere sprekers. De teksten van de referaten (in verschillende talen beschikbaar waaronder het Italiaans en het Engels) [vind je hier](#).

Zeker de zeer gesmaakte bijdrage van Don Rossano Sala is sterk aan te raden literatuur: 'De weg komt tot uitdrukking in de gemeenschappelijke beleving van het geloof'.

[Terug naar overzicht](#)



# Agendavullers

---

## Regionale animatiedagen

Drie van de vijf regionale animatiedagen is reeds gepasseerd. Volgende locaties en data zijn nog gepland:

- Limburg, 20 februari 2016, Hechtel
- Brabant-Oost, 23 april 2016, Oud-Heverlee

Inschrijven voor een van deze ontmoetingsmomenten doe je via je gemeenschapsdirecteur.

## Tentoonstelling: de Lettenbergontwerpen, een kruisweg voor een nieuwe tijd

De Lettenbergontwerpen zijn zeven reeksen van veertien kruiswegstaties die Bernard Sercu ontwierp in opdracht van de kerkraad van Kemmel. Eén kruisweg werd gerealiseerd en in het voorjaar 2015 ingehuldigd op de Lettenberg, een heuvel tegen de Kemmelberg. In de Magdalenakerk tonen we alle ontwerpen. Deze tentoonstelling is een meditatieve tocht langsheen de zeven benaderingen van de kruisweg van Jezus.

Bernard Sercu (1953) studeerde aan het Sint-Lucas te Gent. Vanaf 1980 werd hij leraar schilderkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone kunsten in Ieper. Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag verscheen in het najaar van 2013 bij uitgeverij Lannoo een monografie over zijn werk.

H.-Magdalenakerk, Schaarstraat z/n, Brugge. Van aswoensdag 10 februari tot paasmaandag 28 maart 2016. Elke dag van 14 tot 17 uur. Vrije ingang. Op Goede Vrijdag om 15 uur is er een kruisweg langs de kunstwerken.

## Tentoonstelling Nederlandse salesiaanse kunstenaars

Een laat initiatief in het kader van het jubileumjaar '200 jaar Don Bosco' is een tentoonstelling van kunstwerken van Nederlandse salesianen. Er waren nogal wat salesianen, die op allerlei terreinen 'kunstzinnig' bezig waren. Een paar voorbeelden (in alfabetische volgorde): Pierre Eijck (smeedwerk en gipsen beelden), Cor Goorts (meerdere grote en kleine beelden), Kees Heeren (collages van postzegels), Jan Rijven (diverse schilderijen en tentoonstellingsborden), Jan van Schagen (tekeningen), Jan Schulte (schilderijen) en Wim Timmermans (glasmozaïek). En dan waren er de 'poëtische' salesianen. Zij schreven gedichten, die ook werden uitgegeven. Denk aan Jan Klein, Wim van Luyn en Jan Nelissen. Herman van der Loop componeerde liederen en schreef teksten voor liederen. Allemaal materiaal voor een interessante tentoonstelling.

De expositie vindt plaats van mei t.e.m. oktober 2016 in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha bij Cuijk aan de Maas (NL).

[Terug naar overzicht](#)





# Adriaans boekenkast

## VEERTIGDAGENTIJD 2016

1. Agnes DAVIDOVICI, *Op tocht naar Pasen 2016*, Uitgever: Éditions du Signe, Eckbolsheim, F 67038 Strasbourg, Cedex, 2015.  
In samenwerking met Don Bosco Centrale V.Z.W., Fr. Gaystraat 129, 1150 Brussel voor de Nederlandse vertaling.

### Inhoud:

Vanaf Aswoensdag, 10 februari 2016, iedere dag van de veertigdagentijd tot en met Pasen, zondag 27 maart 2016 en verder in de paastijd enkel nog voor Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016, Pinksteren: 15 mei 2016 en maandag 4 april 2016: Feest van de aankondiging, een bezinning vanuit de schriftlezingen; prachtig geïllustreerde brochure, zoals reeds van vroeger bekend.



### Op de beginpagina

#### Op tocht naar Pasen 2016: HIJ LEEFT!

Langs het kruis op naar de vreugde

*"Als je vandaag mijn stem hoort, sluit dan je hart niet".*

*Moge de vasten van dit Jubileumjaar*

*intenser beleefd worden als een sterke tijd*

*om Gods barmhartigheid te vieren en te ervaren...*

*(Paus Franciscus, Het gelaat van de barmhartigheid)*

Veertig dagen om God de gelegenheid te geven  
ons te zegenen, onze wonden te verzorgen,  
ons met zijn genade te overladen.

## MIGRANTEN

1. *Samen leven met de vluchtelingen en migranten, onze broeders en zusters*  
Verklaringen van de bisschoppen van België, nieuwe reeks nr. 39, 15 blz.  
13 oktober 2015. Licap – Halewijn n.v.; Guimardstraat 1, 1040 Brussel

### Inhoud

Inleiding

1: Hoe kunnen we als burgers en als christenen migranten ontvangen?

2: Hoe kan een beter beleid gevoerd worden?

3: Hoe kunnen we als thuislanden helpen?

4: De waardigheid van ieder mens

5: Besluit



### Uit de inleiding:

“Omdat we wel getuigen zijn, maar niet zomaar toeschouwers, mogen onze diepe bekommernissen ten aanzien van die complexe fenomenen ons nooit beletten vragen te stellen en antwoorden te zoeken. Hoe kunnen en willen wij als Kerk in België en als christelijke gemeenschappen, omgaan met vluchtelingen en migranten? Wat verwachten zij van ons? Wat kunnen wij gemeenschappelijk hebben?” (p. 7)



## ECOLOGIE, RECHTVAARDIGHEID EN VREDE

1. **Het klimaat verandert ook mij. Over ecologie, rechtvaardigheid en vrede**, Halewijn, Pax Christi en Ecokerk, Halewijn nv ,2015, 2050 Antwerpen, 96 pag.

Op de achterflap:

“Ecologie is niet ‘los verkrijgbaar’, aldus ‘Laudato Si’: ‘Het ecologisch debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen’. Maar wat betekent dit nu concreet voor ons, terwijl de klimaatcrisis steeds zichtbaarder wordt en alle ogen met groeiende ongerustheid gericht zijn op het onvermogen van beleidsmakers wereldwijd om eensgezind en doortastend in te grijpen. Of brengt het ‘Akkoord van Parijs’ toch de kentering teweeg?

Met dit boek gaan we op verkenning uit. Wat betekent het voor de individuele mensen en hun uitgangspunten van het klimaatdossier waarmee Ecokerk, Pax Christi Vlaanderen en de andere organisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede naar de politici trekken?

Maar onze nieuwsgierigheid reikt verder dan dat, beste lezer. Hoe verandert het klimaat ook jou? Beschouw dit boek als een voorzet tot dialoog en debat.

Inhoud: even een kleine inblik

- ✓ Johan DE TAVERNIER, ‘Laudato Si’. De Katholieke kerk over ecologie, p. 11-30.
- ✓ Maria VERWIMP, *Anderen helpen mij te veranderen!*, p. 32-33.
- ✓ Egbert ROOZE, *Klimaat en geloof: l een verrassende combinatie*, p. 34-40.
- ✓ Willem STAES, *Relatie, veiligheid, bewapening en klimaat: politieke keuzes en cijfers*, p. 53-61
- ✓ En anderen...



## PAUS FRANCISCUS

1. **Kardinaal Walter KASPER, *Paus Franciscus. Revolutie van de tederheid en de liefde. Theologische wortels en pastorale perspectieven*, Halewijn, Antwerpen, 2015, 108 pag.**

Op de achterflap:

*"In dit boek poogt Walter Kasper het fenomeen Franciscus theologisch te benaderen en de theologische achtergrond en inhoud van het pontificaat te belichten. Hij duidt tevens de nieuwe perspectieven die zich openen. Hij laat duidelijk zien dat Franciscus niet staat voor goedhartige populariteit of goedkoop populisme. **Achter zijn dicht bij het volk staande pastorale stijl, staat een hele theologie.***

*'Franciscus verkondigt de steeds geldende boodschap van het evangelie in haar eeuwige nieuwheid en frisheid. Hij verbindt de continuïteit van de grote traditie met vernieuwing en met voortdurende nieuwe verrassingen', aldus Kasper."*



Inhoud: er zijn twaalf titels; we vermelden hier maar enkele, als smaakmakers:

- I. Paus van de verrassingen
  - II. Continuïteit en hervorming – niet de as maar de gloed
  - V. Barmhartigheid – sleutelwoord van het pontificaat
  - IX. Nieuwe accenten in de interreligieuze dialoog
  - XI. De uitdaging van de armoede in de wereld van vandaag
  - XII. Europa – waar zijn jouw idealen?
2. **Paus Franciscus, *De naam van God is genade. De paus in gesprek met Andrea Torielli*, Uit het Italiaans vertaald door Manon Smits, Nederlandse uitgave: The House of Books, Amsterdam, Overamstel uitgevers, 2016, 144 bladzijden.**



Op de achterflap:

*"Paus Franciscus richt zich in dit boek persoonlijk tot elke man en vrouw ter wereld, binnen en buiten de kerk. Via een intieme dialoog wil hij een inspiratie zijn voor iedereen die op zoek is naar een betekenis in het leven. Op elke bladzijde zindert het verlangen om vooral het onrustige, gekwelde deel van de mensheid te bereiken dat erom vraagt te worden omarmd in plaats van weggeduwd: vluchtelingen, gevangenen, armen, en mensen aan de rand van de samenleving. Via jeugdhervindingen en ontroerende anekdotes legt Franciscus uit wat zijn redenen zijn voor het door hem ingestelde Heilig Jaar van*



*Barmhartigheid. Hij benadrukt dat de kerk voor niemand haar deuren mag sluiten. Wars van uiterlijk vertoon en corruptie verkondigt deze meest populaire paus ooit zijn boodschap – dwars over alle grenzen heen. De naam van God is genade wordt in 82 landen tegelijk gepubliceerd.”*

## WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

### 1. EEN REGENBOOG VAN SOLIDARITEIT... OVER DE 14 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID,

*“In gespreksgroepen hebben onze zusters (Zusters van de Barmhertigheid Jesu, Brugge) en onze medewerkers de werken concreet gemaakt voor deze tijd. Deze gespreken leverden een spirituele schat, die zuster Mieke Kerckhof in een eigentijdse vorm goot. In dit jaar waar onze Congregatie en haar medewerkers sinds 160 jaar barmhartig werkzaam proberen te zijn” (Zuster Maria Kemel, Algemeen Overste Zusters van de Barmhertigheid Jesu, Brugge, 25 oktober 2002).*



Contact: Zr. Maria Kemel, Koning Albert I-laan 8, 8200 Sint Michiels-Brugge (tel 050-391213) of via mail Zr. Mieke Kerckhof: [mke@hbi.gzbi.be](mailto:mke@hbi.gzbi.be)

Op de achterflap:

*“Deze eigentijdse invulling van de 14 werken van barmhartigheid wil een uitnodiging zijn voor persoonlijke bezinning of voor groepsgesprek om een ‘regenboog van solidariteit’ mee in te kleuren...”*

## GELOOF

### 1. Hans KÜNG, *Wat ik geloof*, Uitgeverij Ten have, derde druk 2012, 319 pag.

Op de achterflap:

*“Het persoonlijkste boek van Hans Küng tot nu toe. Wat blijft er als kern van zijn geloof over, als deze grote theoloog wetenschappelijke constructies en theologisch vakjargon probeert te overstijgen?*

*Hans Küng geeft antwoord op vragen als: wat kan ik geloven, waarop kan ik vertrouwen, wat mag ik hopen en hoe moet ik leven? Dit persoonlijk credo maakt het boek: ‘Wat Ik geloof’ anders dan al zijn andere boeken, ook al vormen die er wel de basis voor.”*

**Inhoud:** met tien hoofdstukken onder volgende titels:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Levensvertrouwen | 6. Levensmacht    |
| 2. Levensvreugde    | 7. Levensmodel    |
| 3. Levensweg        | 8. Levenslied     |
| 4. Levenszin        | 9. Levenskunst    |
| 5. Levensgrond      | 10. Levensvisioen |



Uit de inleiding van de auteur: Een panoramische wereldvisie 'Zegt u eens eerlijk. Wat gelooft u persoonlijk?' Deze of dergelijke vragen zijn mij talloze malen in mijn lange theologenbestaan gesteld. Ik zal proberen om ze te beantwoorden, niet slechts formeel, maar persoonlijk en toch diepgaand. Ik schrijf voor mensen die op zoek zijn. Die niets kunnen beginnen met het



geloof van traditionalisten van roomse of protestantse origine. Die niet tevreden zijn met hun ongelof of twijfel. Die geen goedkope 'wellness-spiritualiteit' of vluchtige 'levenshulp' zoeken. Ik schrijf echter ook voor mensen die vanuit geloof leven, maar dat willen kunnen uitleggen. Die niet simpel 'gelooven', maar ook willen 'weten'; die naar een geloof verlangen dat filosofisch, theologisch, exegetisch en historisch is onderbouwd en praktische consequenties heeft;"

...

'Geloof' is meer dan alleen een voorbeeld. Geloof versta ik niet als het houden van bepaalde geloofsuitspraken. Geloof duidt op dat wat het verstand, het hart en de handen van een mens beweegt. Het omvat denken, willen, voelen en handelen. Blind geloof acht ik sinds mijn studententijd in Rome verdacht – net als

blinde liefde. Blind geloof heeft veel mensen en volken op heilloze wegen gevoerd. Mijn zorg ging uit en gaat uit naar een geloof dat begrijpt, dat weliswaar niet over bewijzen, maar toch wel over goede gronden beschikt. In die zin is mijn geloof rationalistisch noch irrationeel, maar wel doordacht."

## 2. Valeer NECKEBROUCK, *Vraagt en Gij zult verkrijgen. Verhoort God al onze gebeden?* Carmelitana, Gent, 2015, 158 pag.

Op de achterflap:

'Vraagt en gij zult verkrijgen'. Dat horen we Jezus herhaaldelijk en met nadruk verklaren. De Kerk herhaalt die woorden met vasthoudendheid en overtuiging. Maar, vroeg of laat komen mensen tot de pijnlijke vaststelling dat hun persoonlijke ervaring haaks staat op die mooie beloften. Hun gebed werd niet verhoord. Omgaan met die contradictie tussen de Bijbelse en kerkelijke leer over de onfeilbare efficiëntie van het gebed enerzijds, en het reële leven waar het er wel anders aan toegaat anderzijds, valt lastig. Dit conflict kan leiden tot ernstige twijfel aan of zelfs een radicale breuk met het geloof. Pastoraal verantwoordelijken voelen zich grotendeels machteloos wanneer gelovigen zich in die situatie tot hen wenden. Meestal geven zij dan enkel de raad: 'volhard in het gebed, ondanks alles'. Kunnen catechese, predikatie en counseling dan echt niet de mensen helpen bij wie problemen rond het bidden leiden tot een geloofscrisis? Op die vragen probeert dit boek een zinnig en theologisch gefundeerd antwoord te geven."



## Inhoud

21 korte stukken van een 5-tal bladzijden onder titels met betrekking tot 'Een belangrijke en delicate pastorale aangelegenheid'.

Citaat van de laatste alinea van het eerste stuk met deze titel:

*"Het boek dat u in de hand hebt is een vrucht van dat inzicht. Het heeft geen andere bedoeling of ambitie dan de verwarde of twijfelende gelovige enkel elementen ter reflectie voor te leggen in de hoop dat die hem van dienst kunnen zijn. Concreter, het wil aantonen dat de huidige pastoraal en catechese, die gekenmerkt worden door een eenzijdige focus op de slogan "God verhoort al onze gebeden", dienen aangevuld door andere aspecten van de problematiek die ruimschoots in de Bijbel aanwezig zijn. Op die manier wordt een meer evenwichtige en genuanceerde visie mogelijk die, hopelijk minder aanleiding geeft tot twijfel aan of breuk met het geloof."*



## GEBEDEN UIT HET HART

1. Erik GALLE, *Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft. Gebeden uit het hart*, Halewijn, Antwerpen, 2015, 159 pag.

Op de achterflap:

*"In deze gebedenbundel bidt Erik Galle met gedachten en woorden die uit zijn hart opborrelen. Spontaan, ongekunsteld, van de hak op de tak. Het opwellen van de woorden was belangrijker dan het neerschrijven. Bidden doe je nu eenmaal niet met komma's en punten. Dat is hier letterlijk en figuurlijk zo. Het ritme van het bidden wordt door het hart gedicteerd.*

*De tederheid die uit de gebeden spreekt, laat de biddende lezer zeker niet onberoerd. Ze voert hem mee in zijn gebed en in zijn verlangen naar liefde, naar hem".*

Inhoud: titels als smaakmakers

- God anders leren kennen
- God en mijn naaste
- Godsontmoetingen
- Heilige Geest
- Op de levensweg
- Ik dank U
- Leven in Hem

Kleurige achtergrond voor verschillende gebeden.



[Terug naar overzicht](#)



## Andere boekensuggesties

### *Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen*



Religie is een paradoxale menselijke ervaring die zeer uiteenlopende reacties oproept. Vandaag lijkt het religieuze omgeven door mist. De onduidelijkheid wordt vergroot door de eindeloze complexiteit van onze samenleving, die zowel seculier is als postseculier, zowel areligieus als multireligieus.

In de driedelige reeks *Hoezo, religie?* wordt gezocht naar samenhang. Het debat, en zelfs de controversie, wordt daarbij niet geschuwd. In het eerste deel gaan Staf Hellemans, Walter Van Herck, Nadia Fadil, Patrick Loobuyck, Peter Nissen en Walter Weyns dieper in op de secularisatie. Het tweede en derde deel worden verwacht in respectievelijk 2016 en 2017.

*Hoezo religie?* is een initiatief van UCSIA – Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen.

### *Mens Franciscus*

Met rake tekeningen en weinig woorden treft Gerhard Mester het karakter van paus Franciscus, de nieuwe weg die de kerkvorst wil bewandelen en de manier waarop hij daarmee soms mensen voor het hoofd stoot. De sympathieke, menselijke cartoons stralen een doorleefde vreugde uit, geheel in de lijn van de paus. Bijbelcitataten geven de boodschap van de cartoons meer kracht en zetten aan tot nadenken.



[Terug naar overzicht](#)



## Laudato si (deel 2)

---

In de nieuwsbrief van november-december 2015 vond je reeds meerdere linken m.b.t. de encycliek 'Laudato si'. Enkele bijkomende links bereikten de redactie:

- Voor een online Nederlandse vertaling van de encycliek, [klik hier](#).
- Op [deze pagina van Ecokerk](#) vind je onderaan de referaten van Luc Van Looy en Jacques Haers tijdens de voorstelling van de encycliek.
- Top 10 things you need to know about Pope Francis' Laudato Si' ([Engelstalig filmpje](#))
- Voor een [evocerend filmpje](#) in het Engels, Spaans en Italiaans, [klik je hier](#).
- Ook op kerknet vind je heel wat inspiratie. Voor een overzicht: <https://www.kerknet.be/zoeken/laudato%20si>
- Een aantal Engelstalige interviews staan gebundeld op [deze link](#).
- En ten slotte, deze [Engelstalige leesgids](#) formuleert inspirerende vragen bij ieder deel van de encycliek.

[Terug naar overzicht](#)