



Don Bosco
Vorming & Animatie

Nieuwsbrief permanente vorming september - oktober 2015

Don Bosco zegt

'Wil je leren? Studeer dan met veel ijver.

Wil je veel leren? Zoek dan iemand die je onderricht.

Wil je zeer veel leren? Geef dan les in dat wat je gaat leren.'

Don Bosco herinnert aan de grondregel van de
H. Franciscus van Sales. MBN V, p. 219

In het vizier

Een nieuwe nieuwsbrief

Hij belandde net in je postvak, digitaal of geprint. Exclusief voor salesianen en zusters van Don Bosco wil hij je wegwijs maken in een ruim en divers aanbod 'permanente vorming'. Over het wat, hoe en waarom, lees je [hier](#) meer.

Nieuw boek Roger Burggraeve: Meerstemmig opvoeden vandaag

In zijn nieuwe boek *Meerstemmig opvoeden* gaat Roger Burggraeve op zoek naar grondslagen en oriëntaties voor een opvoeding die de hele mens beoogt. Hij brengt hierbij zijn academische studiewerk en zijn salesiaans engagement tot een unieke synthese. Meer info: [klik hier](#).

Tweede Bartimeusboek: Hij kon zien (C-jaar)

Naar analogie van het eerste Bartimeusboek (B-jaar) vind je in *Hij kon zien* bij de evangelielezingen van de zon- en feestdagen van het C-jaar een aantal gebedsbezingen. Je vindt [hier](#) de verdere info.

Agendavullers

Op [deze pagina](#) vind je allerhande activiteiten met een vormend of bezinnend karakter. Neem alvast je agenda en check volgende suggesties:

- Regionale animatiedagen 2015-2016
- Provinciale bezinningsdagen 2015
- De derde Bartimeusdag, zaterdag 17 oktober 2015
- Studiedag Pascual Chavez, zaterdag 5 maart 2016



Adriaans boekenkast

Adriaan De Cooman geeft reeds jaren suggesties voor je boekenplank. Vanaf nu vind je zijn selectie hier. Voor de komende herfstweken zijn dit de aanraders:

- Debel, H. & Kevers, P. (red.) (2015). [Een God die geschiedenis schrijft? De Historische Boeken in het Oude Testament](#). [Verslagboek Didaché-studiedagen Bijbel 2014]. Leuven: VBS/Acco.
- Bianchi, E. (2015). [Nieuwe stijlen van evangelisatie](#). Averbode: Altiora.
- Sintobin, N. (2015). [Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde](#). Zoetermeer: uitgeverij Meinema.
- Grün, A. (2015). [Schoonheid ervaren. Een ontdekkingsstocht naar meer levensvreugde](#). Uitgeverij ten Have.
- Struys, K. & Milh, A. (red.) (2015). [Hij zal komen oordelen de levenden en de doden. Over de zin en de onzin van de geschiedenis](#). [Logos, nr. 10]. Antwerpen: Halewijn.
- Lenaers, R. (2015). [Jezus van Nazaret. Een mens als wij?](#) Kalmthout: Pelckmans.
- Daelemans, B. & Brabant, C. (red.) (2014). [Wijselijk onwetend. De paradox in het christelijk geloof](#). Averbode: Altiora.

Een blik op het web

Het internet staat vol met boeiende artikels, filmpjes, fora, databanken, etc. We helpen je graag enkele bomen door het bos te zien.

- [Uitgewerkte viering Allerheiligen](#). De werkgroep liturgie van Ten Bos maakt prachtige vieringen. Deze Allerheiligenviering ([pdf-document](#) en [Powerpoint-voorstelling](#)) is slechts één van de voorbeelden.
- Een kort woordje duiding over de [oorsprong en geschiedenis van Allerheiligen](#) is altijd interessant.
- [Leg je niet neer bij armoede](#). De nieuwe [oktobercampagne](#) van Missio vind je [hier](#).
- [Acceptatie](#), door Bieke Vandekerckhove. Een sterke opinie over de grenzen van het accepteren op de webstek van de Sint-Michielsbeweging.
- [Onderzoek jongeren en technologie](#). Kort blogbericht over een recente studie naar het gebruik van technologie door jongeren in het opbouwen van vriendschap. Je kan ook doorklikken naar het volledige (Engelstalige) onderzoeksrapport.
- [Het belang van 'waarom' – Golden Circle](#). Filmpje waarin Simon Sinek het belang van de waarom-vraag aantoont. Inspirerend voor individu en organisatie.



Een nieuwe nieuwsbrief

We zijn blij je deze nieuwe nieuwsbrief te bezorgen. We hopen dat hij kan ondersteunen en inspireren om je eigen groei en ontwikkeling te blijven stimuleren. Hoe oud je bent of hoe actief je nog kan zijn, maakt daarbij niet uit.

Waarom deze nieuwsbrief?

Vorig jaar vroeg de Provinciaal aan Don Bosco Vorming & Animatie om een actieve rol op te nemen in de permanente vorming van de salesianen. We hebben ons oor te luisteren gelegd om te ontdekken wat die permanente vorming tot nu toe allemaal inhield en hoe die georganiseerd werd. Het was een prettige verrassing te merken dat er een ruim en veelzijdig aanbod was en dat er op grote schaal gebruik van gemaakt wordt. Gemeenschappen organiseren interne vormingsmomenten en nodigen sprekers uit, er zijn regionale en provinciale dagen, men neemt deel aan initiatieven buiten de salesiaanse wereld ... Ook via internet komt een stuk van de wereld binnen in de salesiaanse huizen. Tenslotte investeren veel salesianen tijd en energie aan persoonlijke studie en lectuur.

Een veel gehoorde verzuchting was wel dat gezien hun gevorderde leeftijd veel mensen zich niet meer vlot verplaatsen en dus noodgedwongen meer van interne en persoonlijke initiatieven afhankelijk zijn.

Voor ons is het duidelijk dat we het warme water niet meer hoeven uit te vinden. Dat is reeds volop aanwezig. Wat we wel kunnen en willen doen is, de regionale en provinciale initiatieven verder zetten en waar mogelijk ook meer lokaal en op maat ondersteuning bieden. Daarnaast willen we deze nieuwsbrief lanceren omdat we via zo'n kanaal geregeld info kunnen verspreiden en voedsel kunnen bieden voor wie zich persoonlijk verder wil vormen en verdiepen.

Wat vind je in deze nieuwsbrief?

We proberen een zeer divers aanbod op te nemen in de nieuwsbrief. Voor denkers en doeners. Voor lezers en kijkers. Over religie, jongeren, spiritualiteit, opvoeding, etc. Zo krijgen o.a. volgende onderdelen alvast een plaats in iedere editie:

- Reeds in het verleden konden we op Adriaan De Cooman rekenen om geregeld een selectie interessante boeken voor te stellen. Voortaan zal deze selectie in deze nieuwsbrief te vinden zijn.
- Naargelang de tijd van het jaar proberen we ook wat impulsen te bieden die kunnen inspireren bij gebed en liturgie.
- We houden je op de hoogte van de regionale en provinciale vormingsinitiatieven in de salesiaanse wereld. Deze vind je terug in de rubriek 'agendavullers'.
- We grasduinen op het internet en bezorgen jullie interessante links naar teksten, artikels en filmpjes.



Hoe vaak mag je deze nieuwsbrief verwachten?

De nieuwsbrief zal vier keer per jaar verschijnen:

- september-oktober
- november-december (in de aanloop naar advent en kerst)
- februari-maart (in de aanloop naar vasten en Pasen)
- mei-juni

Suggesties, vragen of opmerkingen

Wij proberen een boeiend aanbod samen te brengen en staan daarom ook altijd open voor jullie feedback en suggesties. Heb je zelf een goed boek gelezen, zag je iets op internet dat je graag wil delen, heb je een interessante bron voor liturgie en gebed, wil je een initiatief in de kijker zetten ... laat het ons dan weten. Wij zorgen voor de rest.

We hopen van harte dat we jullie hiermee van dienst kunnen zijn en wensen je veel lees- en grasduinplezier toe met deze eerste editie!

Het team van Don Bosco Vorming & Animatie

[Terug naar overzicht](#)



JEZUS LEERT ZIJN LEERLINGEN BIDDEN

Lucas 11, 1-2: "Heer, leer ons bidden..." En Hij zei tegen hen: "Wanneer je bidt, zeg dan: Onze Vader ..."

Uit 'Sorrisi Divini', Roberto Benotti



Nieuw boek Roger Burggraeve: *Meerstemmig opvoeden vandaag*

Graven naar grondslagen en oriëntaties voor opvoeding vandaag

Een samenleving die opvoeding herleidt tot het gebruik van instrumenten en methodieken is haar geloof in de toekomst kwijt. Méér dan ooit worden we uitgedaagd tot een hernieuwde reflectie op de grondslagen en inspirerende oriëntaties voor een opvoeding die de hele mens beoogt.

In zijn nieuwe boek *Meerstemmig opvoeden* gaat Roger Burggraeve op zoek naar die grondslagen en oriëntaties. Hij brengt er zijn fundamenteel studiewerk als professor aan de KU Leuven en zijn jarenlang engagement als salesiaan van Don Bosco in het jongerenwerk tot een unieke synthese.

De zoektocht van de auteur gebeurt in drie bewegingen. In het eerste deel gaat hij loyaal en vrijmoedig in gesprek met Don Bosco, van wie het 200^{ste} geboortjaar wereldwijd is herdacht (1815-2015). Zijn pedagogische trits van hartelijkheid, redelijkheid en religie krijgt een eigentijdse hertaling.

In het tweede deel worden de ijkpunten voor een educatieve groei-ethiek geschetst tegen de achtergrond van het christelijk denken over barmhartigheid en bevrijding. Daarbij staat het uithouden van de spanning tussen wenselijkheid en haalbaarheid in de zorg voor kwetsbare en gekwetste jongeren centraal.

Het derde deel graaft naar de ethische fundamenten van de pedagogische relatie. Daarvoor laat de auteur zich inspireren door de visie van zijn leermeester Emmanuel Levinas.

Elk deel kan op zichzelf gelezen worden. Tegelijk vormt het geheel een buitengewoon sterke reflectie over wat verantwoord opvoeden vandaag vereist. Wie zich door de lectuur van dit boek kritisch laat bevragen, kan niet anders dan uitgedaagd worden tot groei naar grotere maturiteit en wijsheid in zijn pedagogisch omgaan met jongeren.

Over de auteur

Roger Burggraeve, salesiaan van Don Bosco, is professor emeritus aan de KU Leuven. Als moraaltheoloog, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosoof, blijft hij actief als lid van meerdere ethische commissies en als *visiting professor* aan het internationaal instituut 'Lumen Vitae' (Brussel). Hij is medestichter en erevoorzitter van het Centrum voor Vredesethiek aan de KU Leuven.

Bestellen

Bestellen kan [online](#) of via vormingenanimatie@donbosco.be

Kostprijs is € 17, verschijningsdatum 1 november 2015.
In samenwerking met Uitgeverij Halewijn.



[Terug naar overzicht](#)



Tweede Bartimeusboek (C-jaar): *Hij kon zien*



Het tweede Bartimeusboek is er!

Het bevat één tot vier gebedsbezinningen bij alle evangelielezingen van de zon- en feestdagen van het C-jaar. De 107 bezinningen zijn gegroeid uit lectio divina, 38 met een groep.

Het boek telt 20 bezinningen meer dan het B-boek en daardoor is het 42 bladzijden dikker.

Kostprijs: idem als het eerste boek:

€ 19 (met port € 23).

Bestelling: aantal te bezorgen aan Omer Bossuyt: centrale.propaganda@donbosco.be.

Bij bestelling van 10 exemplaren: 10 % korting.

Ook het B-boek is nog te verkrijgen.

Bruikbaarheid:

- start of afsluiting van een vergadering;
- morgen- of avondgebed;
- inspiratie voor een homilie of woordje;
- basis voor een geloofsgesprek in een gemeenschap, pastorale groep, gezinsgroep, onder pastores, als koppel, met catechisten ...;
- hulpmiddel bij de meditatie;
- een mooi en zinvol geschenk;
- ...

Dit boek helpen verspreiden is een concrete manier om te evangeliseren.

De opbrengst gaat integraal naar het Bartimeusproject.

[Terug naar overzicht](#)



Agendavullers

Regionale animatiedagen

Het jaarlijkse ontmoetingsmoment tussen de verschillende leden van de salesiaanse familie. Op het inhoudelijke programma staat dit jaar: het tweede hoofdstuk van het Charter van de salesiaanse familie over de zending en het nieuwe opvoedingsproject. Data en locaties zijn:

- Brabant-West, 26 september 2015, Groot-Bijgaarden (secundaire school)
- Oost- en West-Vlaanderen, 21 november 2015, Kortrijk (ZDB 41)
- Antwerpen, 5 december 2015, Vremde
- Limburg, 20 februari 2016, Hechtel
- Brabant-Oost, 23 april 2016, Oud-Heverlee

Inschrijven doe je via je gemeenschapsdirecteur.

Provinciale bezinningsdagen

Thema van de provinciale bezinningsdagen 2015 is het religieuze leven. De inleiding gebeurt door Manu Van Hecke o.c.r. of André Cnockaert s.j.

Manu Van Hecke o.c.r.

- Westvleteren, zaterdag 24 oktober 2015 (max. 15 deelnemers)
- Drongen, maandag 26 oktober 2015 (max. 20 deelnemers)

André Cnockaert s.j.

- Oud-Heverlee, zaterdag 24 oktober 2015
- Oud-Heverlee, maandag 26 oktober 2015

Inschrijven kan tot vrijdag 9 oktober 2015 bij je gemeenschapsdirecteur of via marc.vanhoutte@donbosco.be.

Studiedag met Pascual Chavez

De werkgroep 'Opnieuw van Don Bosco vertrekken' en Don Bosco Vorming & Animatie organiseren jaarlijks een studiedag. Dit initiatief biedt een forum voor recente ontwikkelingen, studies en thema's in het historisch-kritisch onderzoek omtrent Don Bosco.

Op zaterdag 5 maart 2016 is Pascual Chavez te gast in Oud-Heverlee. Schrijf deze datum alvast in je agenda. Meer info volgt later.

Derde Bartimeusdag

Voor de derde maal wordt de Bartimeusdag ingericht. Deze keer op zaterdag 17 oktober 2015 te Sint-Pieters-Woluwe met als thema's: 'Paulus in het oog van de storm' en 'De Bijbel in een Uur' door Kees Posthumus en Juul Beerda. Je vindt alle info op de website van Bartimeus of in [deze uitnodiging](#).

[Terug naar overzicht](#)



Adriaans boekenkast

Bijbel

1. Hans DEBEL en Paul KEVERS (red.), *Een God die geschiedenis schrijft?* *De historische Boeken in het Oude Testament*, Verslagboek Didaché-studiedagen Bijbel 2014, VBS/ACCO, Leuven, 2015, 296 pag.

Op de achterflap:

“Het gedeelte van het Oude Testament vanaf Jozua tot en met Makkabeeën wordt gewoonlijk aangeduid als de Historische Boeken. Zij vertellen de geschiedenis van het Oude Israël vanaf de intocht in het beloofde land tot en met de Makkabese opstand in de tweede eeuw v.Chr. het gaat echter duidelijk niet om geschiedschrijving in de moderne zin van het woord. Vanuit welke visie is deze Bijbelse geschiedenis dan wel geschreven? Hoe verhoudt zij zich tot het beeld dat we uit historisch en archeologisch onderzoek kunnen afleiden? Hoe heeft het geloof van het Oude Israël de geschiedschrijving beïnvloed? En zijn deze teksten in onze tijd nog steeds relevant?”

Dit boek behandelt deze en soortgelijke vragen aan de hand van concrete tekstgedeelten uit de Historische Boeken. Doordat alle boeken uit deze afdeling van het Oude Testament op één of andere manier aan bod komen – ook de kleinere en/of minder vaak gelezen boeken – is het tegelijk geschikt als algemene kennismaking met de Historische boeken of als cursusmateriaal. Het bundelt de lezingen gepresenteerd tijdens de Didaché-studiedagen Bijbel op 19 en 20 augustus 2014, een organisatie van de Vlaamse Bijbelstichting i.s.m. de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.”



Evangelisatie

1. Enzo BIANCHI, *Nieuwe stijlen van evangelisatie*, Altiora, Averbode, 2015, 71 pag.

Op de achterzijde

De auteur

Enzo Bianchi (°1943) is de stichter van de *Comunità Monastica* van Bose (Italië). Hij is de auteur van artikelen en boeken over christelijke spiritualiteit en over de traditie van de Kerk. Daarbij houdt hij steeds rekening met de verscheidenheid van de wereld van vandaag.

Inhoud

“De ‘nieuwe evangelisatie’ van het christelijk Europa was een belangrijk objectief van het pontificaat van paus Johannes Paulus II. In vele lokale kerken is men al





decennia lang op zoek naar pastorale wegen om die nieuwe evangelisatie mogelijk te maken. De vraag blijft echter wat met het concept bedoeld wordt. Enzo Bianchi maakt duidelijk dat evangeliseren de opdracht is van alle christenen in alle eeuwen. Het begint echter met de evangelisatie van de christenen en van de Kerk zelf. Alleen een geëvangeliëerde Kerk kan een evangeliserende Kerk zijn”.

Even de inhoudsopgave overlopen:

Inleiding

- 1 Het werkzame Woord van God, bron van de evangelisatie
- 2 De context van de evangelisatie: onverschilligheid, pluralisme, “verschil”
- 3 Waarom evangeliseren?
- 4 De inhoud van de evangelisatie
 - Christendom als geloof*
 - Niet zwijgen over de laatste vragen*
 - De vergeving van de zonden verkondigen*
- 5 Hoe evangeliseren: de stijl van de christenen
 - De stijl van de christenen in het gezelschap van de mensen*
 - Het getuigenis van een goed, mooi en gelukkig leven*
 - Een christendom dat trouw is aan de aarde*
- 6 Liturgie en evangelisatie
 - Hoe de liturgie de Kerk evangeliseert*
 - Hoe de liturgie evangeliseert door het geestelijke te inspireren*
 - Hoe de liturgie hen die eraan deelnemen of erbij aanwezig zijn evangeliseert*

Besluit

‘De vreugde van het Evangelie’

1. Nikolaas SINTOBIN, *Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde*, uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2015, 91 pag.

Op de achterzijde

De auteur

Nikolaas Sintobin is internetpastor. Na een korte carrière als advocaat werd hij in 1989 jezuïet. Hij is gespecialiseerd in de jezuïtische spiritualiteit en pedagogie.

Inhoud

‘God vinden in alle dingen’. Zo kun je de ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd miljoenen mensen bewuster doet leven. De ignatiaanse spiritualiteit is geen leer. Ze heeft meer weg van een gereedschapskist met instrumenten die we kunnen gebruiken om intenser te leven. De focus van deze leesbril voor het evangelie is de persoonlijke ervaring van vreugde. Paus Franciscus, zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden.

Dit boek geeft concrete tips voor mensen die met beide voeten op de grond staan en zich uitgenodigd weten om verder te kijken.





'Het parfum van het evangelie' (E.G. 39)

1. Anselm GRÜN, *Schoonheid ervaren. Een ontdekkingsstocht naar meer levensvreugde*, Uitgeverij ten Have, 2015, 143 pag.

Als kennismaking, uit de inleiding:

"Twee aspecten hebben tot dusver mijn spiritualiteit bepaald [aldus de auteur]. Ten eerste de gedachte dat de ontmoeting met God ook altijd een ontmoeting met jezelf veronderstelt. Ik heb regelmatig – in navolging van vroege monniken – verteld hoe je je gevoelens, gedachten, hartstochten en emoties kunt waarnemen en die in het gebed voor God kunt brengen, waardoor ze veranderen.

Het andere aspect is de therapeutische dimensie van de spiritualiteit. Jezus heeft zijn leerlingen uitgezonden om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Daarom heb ik de helende kracht van Bijbelse teksten, kerkelijke rituelen en spirituele oefeningen overdacht en beschreven. Het was voor mij belangrijk dat er in mijn boeken iets merkbaar was van deze genezende kracht van Jezus.

Over *het thema van de schoonheid* heb ik niet eerder geschreven. Misschien vragen mijn lezers en lezeressen zich af waarom ik me dan nu op dit onderwerp richt. Eigenlijk was het toeval dat ik me erin verdiepte. Ik moest een vastenpreek houden over het thema '*Schoonheid en de charme van het geloof*'. Bij de voorbereiding van de preek merkte ik hoe heilzaam dit onderwerp voor mij was en hoezeer het mijn spiritualiteit verrijkte. Want als ik over schoonheid nadenk en me verwonder over het schone, blijkt dat uitstekend aan te sluiten bij de contemplatieve en mystieke spiritualiteit. Ik kijk naar dat wat is. Ik laat me raken door het schone, dat ik in de kunst, in de natuur en in de mensen zie. Ik stel me open voor het schone dat me gegeven is. In dit schone ervaar ik de oerschoonheid van God, waarover de mystici schrijven.

Het is dus een spiritualiteit, waarbij de genade centraal staat en niet mijn eigen handelen. Ik neem het schone waar en merk dat het me goeddoet, dat het een helende werking heeft. De omgang met het schone past dus bij mijn therapeutische spiritualiteit. Het schone, waarover ik me verwonder, waardoor ik me laat fascineren, brengt me in aanraking met mijn eigen schoonheid, met de schoonheid op de bodem van mijn ziel. ...

...

Toen ik me verdiepte in het schone werd ik nogal getroffen door een uitspraak van Dostojevski: *Schoonheid zal de wereld redden*. ...

...

Als ik over het schone schrijf, wil ik niet wegvlugten in *estheticisme*. Ik wil het schone midden in de realiteit van deze wereld aanschouwen. Als ik me op het schone richt, betekent dit voor mij dat ik troost vind in ons aardse bestaan, met alle bedreigingen en gevaren waar wij aan blootstaan. Juist als ik me inzet voor verbetering van de wereld, heb ik behoefte aan het schone als toevluchtsoord van de ziel en als troost te midden van alle troosteloosheid, die ik in gesprekken met mensen vaak tegenkom.

...





Ik hoop dat de omgang met het schone voor jullie [lezers, lezeressen] een spirituele weg wordt. Want in het schone ontmoeten we uiteindelijk de schoonheid van God. In het schone spreekt God ons aan.

Geloofsbelijdenis - Ultieme hoop op gerechtigheid en barmhartigheid

1. Kristof STRUYS en Anton MILH (red.), *Hij zal komen oordelen de levenden en de doden. Over de zin en de onzin van de geschiedenis*, in Logos, 10, Halewijn, Antwerpen, 2015, 144 pag.

Kennismaking, uit de Inleiding:

"Reeds sinds 2006 organiseert de Onderzoekseenheid Systematische Theologie van de Faculteit Theologie en religiewetenschappen (KU Leuven) deze LOGOS studiedagen, in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs en de Interdiocesane Commissie voor de Catechese. Telkens beoogden we zinvolle perspectieven aan te reiken voor mensen uit het godsdienstonderwijs of uit de pastorale, maar evenzeer voor elke andere geïnteresseerde. Met deze jubileumeditie is het niet anders. Ook nu hebben we een centrale gedachte uit de geloofsbelijdenis onder de loep genomen: 'Hij zal wederkomen om te oordelen levenden en doden'. Deze gedachte is ontleend aan het christologische deel van de geloofsbelijdenis. Tegelijk begeven we ons in de ruimte van de eschatologie: een discipline binnen de christelijke theologie die zich uitspreekt over 'de laatste dingen'... Met de ondertitel van deze bundel: 'Over de zin en onzin van de geschiedenis' raken we dus de kern van de christelijke eschatologie."



Even de inhoudstafel bekijken:

- * *Ergens halverwege. De 'Wederkomst van Christus' Bijbels geduid*
- * *Goddelijk samenspel van barmhartigheid en gerechtigheid. Systematische-theologische beschouwingen over het laatste oordeel*
- * *De ultieme hoop. Pastoraaltheologische reflecties op het oordeel in relatie tot dood en hiernamaals*
- * *Een inleiding tot de islamitische eschatologie*
- * *In eschatologisch perspectief. Antwerpse moslims over ziekte en sterven*
- * *'Ook Ik veroordeel u niet' (Joh 8,11): Jezus en de kunst van het oordelen*
- * *Bewaarde onschuld. De schuldvraag in de gevangenispastoraal*
- * *Barmhartigheid overwint het oordeel. Christelijke dogmatiek en geschiedenis volgens Edward Schillebeeckx en Rowan Williams*
- * *Als kanker je doodsbang maakt. De rol van zin en geloof in de pastorale zorg voor mensen met kanker*
- * *Wetenschap en theologie in gesprek over de wederkomst*
- * *De troost van het beeld. Het oordeel bij Jan Van Eyck en de spiritualiteit van de Moderne Devotie*



Geloofsbelijdenis – Jezus van Nazaret

1. Roger LENAERS, *Jezus van Nazaret. Een mens als wij?*
Pelckmans, Kalmthout, 2015, 105 pag.

De auteur:

Roger Lenaers (1925) is jezuïet en classicus. Zijn opvattingen over de traditionele geloofsleer staan als onconventioneel bekend en klinken behoorlijk tegendraads.

...

Hij is niet op zoek naar de overigens onvindbare historische Jezus. Hij wil de lezers helpen zien wat onder die mythologische aankleding verborgen ligt: **een mens als wij, ja, maar een mens met een oneindig heilige diepte**, en in die zin niet 'maar' een mens als wij



'Toch niet maar een mens als wij'

Uit de laatste nabeschouwing in het boek (p. 106-108) enkele excerpta:

... *"Dat hij wandelde over het meer en met één enkel woord de storm stilde, is een andere manier van de evangelisten om het mysterieuze, het bovenmenselijke in hem te belijden. De vraag van de leerlingen in de boot na het stillen van de storm: 'Wie is hij dat zelfs wind en water hem gehoorzamen?', is een indirecte belijdenis dat men in hem Gods presentie werkzaam voelde. Zijn spreken en handelen getuigden van een intimiteit met het Oergeheim God die zozeer het normaal menselijke oversteeg, dat ze voor ons onbereikbaar is, en die ons uiteindelijk doet zeggen dat hij toch niet maar een mens is als wij.*(p. 106).

...

"En waarin bestaat dan nog zijn uniciteit? En de uniciteit van het christendom als weg van menselijk heil? Of is hij maar één van de velen?"

De uniciteit van het christendom als weg van heil is al door Vaticanum II gerelativeerd: alle gelovige belijdenissen zijn op hun wijze een dergelijke weg, zij het niet in dezelfde mate. Ook Vaticanum II blijft de geloofsvisie van de traditie trouw, dat het geloof in Jezus de superieure weg naar dat heil is, zodat men er alles bij wint door die weg te kiezen. Bewijzen voor die belijdenis zijn er vanzelfsprekend niet. Men kan wel argumenten daarvoor aanbrengen, zodat die belijdenis niet op louter subjectieve gronden blijft steunen.

**Men kan bijv. de humaniserende kracht van het geloof in Jezus-Messias vergelijken met die welke van andere belijdenissen uitgaat.*

**Ook het harmonische samengaan in dat geloof van inspiratie en rationaliteit, dat men in die andere belijdenissen in veel mindere mate vindt.*

**En men kan ook de boven genoemde figuren (Mozes, Gautama Boeddha, Lao-Tse, Sokrates, Mohammed, Ghandi enz.) met Jezus vergelijken, voor zover men over voldoende betrouwbare gegevens over hun leven beschikt, om tot de conclusie te komen, dat geen van hen de vergelijking met Jezus kan doorstaan, wat natuurlijk een brede marge van subjectiviteit openlaat.*

Maar voor een christen is dat meer dan genoeg om vol vertrouwen voor Jezus en zijn weg te kiezen. Dat betekent concreet om tot zijn kerk te willen behoren. 'Kerk' is de vervorming van het Griekse adjectief 'kyriakè', afgeleid van kyrios, heer, dat



alleen bewaard gebleven is in de versteende bede: Kyrie, eleison, Heer, ontferm u. Het adjectief 'kyriakè' bepaalde het later weggefallen ekklesia: volksverzameling, gemeenschap en betekende dus: (de gemeenschap) van de Heer (Jezus). Het duidde daardoor oorspronkelijk allerm minst op een organisatie, een instituut, nog minder op een bouwwerk, maar alleen op een gemeenschappelijke toewending tot Jezus.

De ervaring van menselijke verrijking en vervulling die de christen beleeft bij het volgen van de weg van Jezus, volstaat om bij hem iedere twijfel weg te nemen aan de juistheid van die weg. Hij ervaart metterdaad dat hij met die keuze het beste deel gekozen heeft en niet meer naar een andere weg hoeft te gaan zoeken of op het komen van een andere heiland hoeft te wachten. In Joh 6,68 stelt Jezus aan zijn volgelingen de vraag of ze al dan niet bij hem willen blijven. Petrus antwoordt daar in de naam van de anderen, ook in onze naam 'Naar wie zouden we anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven' (p. 107-108).

2. Bert DAELEMANS en Christophe BRABANT (red.), *Wijselijk onwetend.*

De paradox in het christelijk geloof, Altiora, Averbode, 2014, 131.

Van de achterflap: "De artikels in dit boek gaan uit van de paradox als theologisch denkmodel. Theologische waarheid wordt veelal geassocieerd met duidelijkheid, helderheid en onwrikbaarheid. De paradox daarentegen houdt een schijnbare tegenstelling in een dynamisch evenwicht overeind. De paradox geeft de indruk soms een loopje te nemen met het menselijke verstande en is precies daarom uiterst geschikt om theologische waarheid te verwoorden. De kern van het christelijke mysterie weigert zich immers te laten vatten door het menselijke rationele denken.

De verschillende auteurs belichten de paradox vanuit hun eigen vakgebied.

Auteurs zoals: Peter Schmidt, Geert Van Oyen, Jacques Haers, Benoît Standaert, Kristof Struys, e. a.



[Terug naar overzicht](#)