
'Vaar naar het diepe'

(Interactieve) bezinningen voor ieder van ons

Het is belangrijk onszelf te voeden en te 'herbronnen' en dit niet enkel voor anderen te beogen. Deze bezinning nodigt uit tot stilvallen, delen en elkaar te beluisteren om zo tot verdieping te komen.

Uitgeprobeerd op Wepsvergaderingen of overlegmomenten van Don Bosco Vorming & Animatie hebben ze hun deugdelijkheid en haalbaarheid bewezen. We wensen jullie evenveel energie en inspiratie toe.

"Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden boot met spreken, zei hij tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken." (Lc5,3-7)

**samen
DON BOSCO
zijn plaats
geven**





15. De Werken van Barmhartigheid

Concrete informatie

Benodigheden	Een werkblad met tekst en vragen
Accommodatie	Kan overal, bij voorkeur een rustige omgeving
Duur	Ongeveer 30 minuten (afhankelijk van de groepsgrootte)
Groepsgrootte	Van vier tot zes, bij grotere groepen best opsplitsen om uitwisseling mogelijk te maken
Vorbereiding	Geen, zorg wel voor voldoende achtergrondinformatie rond de werken van barmhartigheid voor jezelf

Algemene informatie

- Doelstelling
Stilstaan bij een Bijbeltekst en de hedendaagse betekenis in ons leven.
- Beschrijving
Een korte duiding rond de werken van barmhartigheid vormt de aanzet van de samenkomst. Bij een nieuwe groep is kennismaking en vertrouwdeheid natuurlijk eerst een aandachtspunt. In een tweede stap wordt de tekst (Matteüs 25: 34-40) over de werken van barmhartigheid rustig voorgelezen (zie bijlage). Vervolgens worden de aanwezigen uitgenodigd een eigen vertaling van deze 'werken van barmhartigheid' te maken. Geef de mensen hiervoor de tijd zodat ze voldoende kunnen reflecteren. In een laatste fase wordt er geluisterd naar de verschillende invullingen/vertalingen.
- Aandachtspunten
Geen speciale aandachtspunten. Soms is het goed wat voorbeelden te geven, maar zeker niet te veel. Het is belangrijk aan te geven dat het een persoonlijke invulling is.
- Variaties
Het is mogelijk dat hieruit een gesprek ontstaat. Kan zowel met jongeren als volwassenen gebruikt worden.

De werken van barmhartigheid -bijlagen

Matteüs 25:34-40

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: 'Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was vreemdeling, en jullie namen me op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.' Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 'Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?' En de koning zal hun antwoorden: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.'

De werken van barmhartigheid anno 2012

De evangelist Matteüs schrijft zijn versie van de werken van barmhartigheid. Maar stel nu eens dat Matteüs vandaag zijn werken van barmhartigheid zou schrijven. Wat zou hij er dan zeker in zetten? Schrijf je eigen versie van de werken van barmhartigheid, niet zozeer vertrekkende van de originele, maar vanuit onze eigen wereld.

Gebed ter afronding

Onze Vader,
die zijt in het veld, in de zee, in de rivier, in de bergen, in de woestijn en in de stad

Geheiligd zij uw schepping, vol van ontwikkeling, kracht en leven.

Uw wijsheid kome,
opdat we de schoonheid die we kregen,
zouden beschermen en ontwikkelen.
We genieten ervan in bloemen, het water en in de vruchtbare Moeder Aarde,
in de warme adem van de zon en in de frisse schaduw van de nacht.

Uw wil geschiede, Heer, zodat we mens worden
naar uw beeld en gelijkenis,
zodat we de uitdaging aangaan Uw schepping te behoeden.

Geef ons elke dag verwondering om het frisse groen in de weide, in het bos,
in de tuin en in de grond en verontwaardiging omwille van de vervuiling.

Vergeef ons ons gebrek aan verantwoordelijkheid, waardoor we niet zorgen
voor wat we gekregen hebben.

Laat ons met liefde en kracht overtuigend zijn om werken van vernieling te staken.

Laat ons niet vervallen in de verwoestijning,
ten gevolge van de mijnbouw, van ontginning en consumptie,
die naar de dood leidt, die uw werken ontkent en die uw leven vernietigt.
En bevrijd ons van lafheid en meeloperij,
opdat onze levens zich omvormen tot een dynamische kracht die leven geeft.

Amen.

(padre Marco Arana uit Peru)

Mogelijke achtergronden

Zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

- De hongerigen spijzen
- De dorstigen laven
- De naakten kleden
- De vreemdelingen herbergen
- De zieken verzorgen
- De gevangenen bezoeken
- De doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie volgens Matteüs. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe. Het werk dat hij toevoegde was 'de doden begraven'. Het is ontleend aan het Bijbelboek Tobit, waarin naast twee bekende, ook door Christus genoemde werken van barmhartigheid, speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt: *Ik gaf brood aan de hongerigen en kleden aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het.* (Tobit 1,17). In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van 'doden begraven' immers een bijzondere waarde.

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid

Naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid werden in de middeleeuwen zeven geestelijke werken van barmhartigheid uitgewerkt: het zijn werken gericht op het lenigen van geestelijke nood.

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn:

- De zondaars vermanen
- De onwetenden onderrichten
- Voor de levenden en overledenen bidden
- In moeilijkheden goede raad geven
- De bedroefden troosten
- Het onrecht geduldig lijden
- Beledigingen vergeven

Mogelijke vertaling

De negen werken van barmhartigheid vandaag:

- zorg voor de slachtoffers van ecologische rampen
- zorg voor de kinderen waarvoor niet goed gezorgd wordt
- zorg voor de vluchtelingen en asielzoekers
- zorg voor de verslaafden
- zorg voor de rijken die opgesloten leven in hun verstikkende wereld
- zorg voor de geïnterneerden en gevangenen
- zorg voor allen die de basisbehoeften moeten missen
- zorg voor de mensen die blootvoets door het leven moeten gaan
- zorg voor de mensen in depressie en zonder uitzicht.